

**ZEKİ ADSIZ**

**devrimci süreç**

**BİRLİKLER SORUNU**

**faşizme ve sömürgeciliğe karşı  
mücadele perspektifleri**

**Heviya Gel yayımları**

**Zeki Adsız,  
Urfan Alparıslan,  
Mehmet Ürün,  
Mehmet Levent  
ve tüm Kürdistan  
şehitleri anısına**

---

Dizgi: Heviya Gel  
Basım tarihi: Mart 1991/Almanya  
İsteme adresi: Box 34055  
100 26 Stockholm

---

## İçindekiler

<b>1-Devrimci süreç “birlik” sorunu ve faşizme karşı mücadele perspektifleri</b> .....	5
a) Devrimci sürecin özelliklerini kavramak, geleceğin zaferi bakımından önemlidir.....	7
b) “Birlik” sorunu nasıl ele alınmalı .....	20
c) “Birlik” yolunda atılan “adım”lar nesnel olarak neye hizmet ediyor.....	22
d) “Birlik” yolunda mesafe katetmenin yolu, işbirliği zemininin doğru tesbitinden geçer.....	35
e) İşçi sınıfının savaştı birliği, değişik türden birliklerin geliştirilmesinde katalizör işlevi görebilir .....	45
f) Güçbirlikleri ve cephele sağ oportünizme ve sekterliğe karşı mücadele içinde oluşacaktır.....	48
<b>2- Otonomi yönelimi reformist yaklaşım ve yurtsever güçlerin birliği sorunu</b> .....	52
a) Demokrasi olmadan gerçek bir otonomiden söz edilemez.....	54
b) Reformist Yaklaşım KYB’ni aklamaya çalışırken yakayı ele veriyor.....	56
c) Otonomi yönelimi mahkum edilmeli, birlik yolunda somut adımlar atılmalıdır .....	63
<b>3- Birlik sorunu ve görevlerimiz</b> .....	67
a) Tartışmaların seviyesi .....	67
b) Amaç “birlik” mi, birlik tüccarlığı mı.....	72
<b>4- “Sol Birlik” ve madalyonun iki yüzü</b> .....	79
a) Yapılanma biçimi ve güven sorunu.....	80
b) “Sol Birlik”i yaratan koşullar .....	85
c) “Sol Birlik”in program hedefleri, mücadele ve ittifak	

anlayışı .....	88
d) Kürdistan-Türkiye gerçeği ve “Sol Birlik” .....	91
e) “Sol Birlik” ve “Kürdistanlı Sosyalistler” .....	96
f) Alternatif “Burjuva demokrasisi” değil, faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşın örgütlenmesidir .....	100
<b>5- Kürdistan’da yer alan olaylar (Eruh-Şemdinli olayları), iç çatışmalar ve yurtsever güçleri bekleyen görevler .....</b>	<b>105</b>
a) “Erken doğum”un sancılarının aşılması geleceğin zaferi için gereklidir .....	105
b) İç çatışmalar ve yurtsever güçleri bekleyen görevler.....	109
<b>6- Kürdistan’da devrimci süreç ve “TEVGER” .....</b>	<b>117</b>
a) Kürdistan’da yaşanan devrimci süreç, acil ve ortak müdahaleyi zorunlu kılıyor.....	118
b) “Tevger” Kürdistan’daki dinamik sürece radikal bir müdahalede bulunabilir mi? .....	125
c) Ulusal demokratik cephenin inşası acil bir görev; ama ciddi bir iştir! .....	127
<b>7- Devrimci Birlik Platformu ve zorunlu bir açıklama .....</b>	<b>131</b>
<b>8- Birlik yakıcı bir ihtiyaçtır ama ciddiyet ve özveri istiyor .</b>	<b>137</b>

## Önsöz yerine

Elinizdeki eser, Kürdistan ve Türkiye halkları ve onun ilerici devrimci güçleri açısından zorlu günlerin yaşandığı bir dönemi, bir yönüyle aydınlığa kavuşturuyor.

12 Eylül’de sömürgeci faşist diktatörlüğün kan kusan zulmü altında, halklarımız inlerken, O’nun ilerici güçleri “Sosyalist parti”leri, “Komünist” hareketleri neler yaptılar? Yenilgi döneminin deneyimlerinden nasıl bir ders çıkardılar? Faşizme ve sömürgecilğe karşı mücadelede, kitlelere güven verebilecek bir alternatifini neden oluşturamadılar? Devrimci harekete damgasını vuran “kaos”un nedenleri nerelerde arandı ve bu kaos neden aşılamadı?

Faşizme ve sömürgecilğe karşı mücadelede yakıcı bir biçimde kendisini dayatan birliktelikler neden oluşturulamadı? Ya da “birlikler” adına oluşturulan FKBDC, Hekari, Sol birlik, Tevger, DBP vb. hangi temelde oluştu ve ne kadar başarılı olabildiler?

İşte bu kitap, 1980 yenilgisi ardından en çok tartışılan ama bir türlü istenen sonuca varılamayan “birlikler” konusunda Zeki Adsız yoldaşın kaleme aldığı ve 1984-1990 yılları arasında değişik tarihlerde Roja Welat, Dengê Welat, Vatan Güneşi dergilerinde çıkan, konu ile ilgili yazılarının bir toplamıdır.

Bu yazılar, Devrimci hareketin faşizm karşısında yara aldığı ve kaos ortamının yaşandığı bir dönemde sürdürülen birlik çalışmalarına ışık tutarken, doğru çözüm önerilerini de beraberinde sunuyor. Çıkan sonuç aynı zamanda, Tevgera Sosyalist a Kurdistane’nin (TSK) ittifaklar politikası ve “birlik” anlayışının temel ilkelerini oluşturuyor.

**Heviya Gel**



## **Devrimci Süreç, “Birlik” Sorunu ve Faşizme Karşı Mücadele Perspektifleri**

Faşizmin vahşet saçan ekonomik ve siyasal terörü altında kocaman bir dört yıl geçirildi. Bu zaman birimi içinde, Türkiye kapitalizminin yapısal bunalımı, görülmedik baskı, sömürü ve talana rağmen aşılamadı. Tersine derinleşen ekonomik bunalım sık sık siyasal bunalımlara dönüşerek devam ediyor. Özal’ın iflas eden ekonomi politikası ise, bu süreci hızlandırıyor, tekelci çevreleri hızla kitlelerden yalıtıyor. Bu durum, toplumsal huzursuzlukları artırıyor, burjuvazinin iç çelişkilerini keskinleştiriyor ve umutsuzluk içinde kıvranan faşist diktatörlüğü hurçınlaştırıyor. Kısacası cunta korku ve telaş içinde; toplumsal muhalefet, yoğun bir baskı ve açlık cenderesinde alternatif arayışı içerisinde.

İşçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer emekçi yığınların özlemini duyduğu devrimci alternatifi yaratılması ise, bir bütün olarak sol siyasal güçler karşısında duran ivedi bir görevdir. Ne var ki, Kürdistanlı ve Türkiyeli sol siyasal güçler, bu onurlu ve fakat çetin görevleri omuzlamak durumunda değiller. Bu somut gerçekliğin nedenlerini bazı akli evellerin, birlik tüccarlarının yaptığı gibi, alışılagelen soyut ve faydacı yaklaşımlara salt sol güçlerin dağınıklığında aramak, sorunları kaynağından kopararak çözmeye çalışmak demektir. Oysa bu ve benzeri yaklaşımlarla sorunların üstesinden gelinemeyeceği, devimci alternatifi yaratılamayacağı açıktır. Ayrıca bu, faşizm koşullarında yaşanan dört yıllık pratik deneyimlerle de kanıtlandı. Zira yrutsever ve devrimci güçler arasındaki dağınıklığın yarattığı zaafılar, itirazı kabul omayan bir sonuçtur.

Geçmişin deneyimleri ve özellikle 12 Eylül sonrasında yaşanan süreç, bu bakımdan iğnç ve bir o kadar da öğreticidir. Ancak faşizm karşısında uğranılan yenilginin kendi deneyimlerinden, devrimci hareketin bir bütün olarak “yediğı zılgıtlar”dan ve onların öğreticiliğinden gereğı gibi yararlanılamadı. Bunun da ötesinde, hayatın önemli ölçüde mahkum ettiğı ideolojik, politik tesbitlerde, örgüt ve mücadele biçimlerinde ısrar edildi. Ve sorunların üstesinden atlanarak yenilgi nedenleri dışarda aranarak mevcut siyasal yapılar kof bir biçimde “ihya” edilmek istendi. Ama bu doğrultuda sürdürülen oportünist, makyavelist çabalar, devrimci gelişmelerin deney birikimlerini, görgü kazanmalarını ve kendi gerçeklerini yüreklence tartışma temelinde geçmişe yönelmelerini engelleyemedi. Böylece şekillenen farklı sınıfsal ve siyasal yaklaşımlar, örgüt içi ve örgütler arası çatışmaları derinleştirdi. Özellikle statükocu eğilimlerin devrimci dürüstlüğü elden bırakmaları günü birlik ve faydacı politikalara cankurtaran simidi gibi sarılmaları örgüt örgütlerarası sorunların olumlu bir potada çözümünü önemli ölçüde güçleştirdi. Ve bu, devrimci hareketin aldığı yaraların onarılmasını oldukça zorlaştırdı, zorlaştırıyor. Diğer taraftan siyasi merkezlerin temel mücadele alanı dışına düşmesi, zaten zayıf olan denetim geleneğinin büyük ölçüde oradan kalkması, kitle bağlarının önemli oranda zayıflaması, hatta bazılarının tümüyle kitlelerden tecrit olması vb. siyasal güçler yelpazesindeki “kör döğüşünü” daha da kamçılıyor, yaşanan krizi ağırlaştırıyor.

Özü itibariyle sol siyasal güçler cephesinde yaşanan bunalıma kaynaklık eden bu sorunların aşılması, devrimci görevlerin alabildiğine “soysuzlaştırıldığı” günümüzde pek kolay olmayacaktır. Zira bu süreç, geçmişin zengin ve öğretici deneyimlerinden yararlanan ve bu zemin üzerinde boyveren devrimci yapılanmalarla faşizm karşısında uğranılan yenilginin göze batırıldığı yalın gerçekler önünde eğilen, günah çıkararak geçmişe aklamaya çalışan oportünist ve reformist güçlerin acımasız bir savşına sahne olacaktır. Bu, gelinen noktada devrimci sürecin ağır, ama acımasız işleyişinden kaynaklanan bir zorunluluktur. Önemli olan, sürecin ileriye doğru işleyişine ket vuran, dolayısıyla bunalımın bindirdiğı yükü ağırlaştırıran sağı, “sol”lu oportünist, mak



yavelist eğilimlerin ve örgütsüzlüğü açıkça meşrulaştırma yönelimlerinin açığa çıkarılması, teşhir edilmesidir.

Ancak bu yapılırken yurtsever ve devrimci hareketin genel çıkarları göz önünde bulundurulmalı, yaygınlaşan örgüt içi sorunlar ve örgütlerin birbirlerine karşı ideolojik mücadeleleri konusunda devrimci dürüstlük elden bırakılmamalı, politik dostluk ilkesi gözlenmeli, çıkarıcı ve fırsatçı yaklaşımlarla örgütlerin içişlerine, örgütler arası sorunlara müdahaleye yeltenilmemelidir. Statükocu, oportünist ve reformist eğilimlerin bu devrimci kurala uymadıkları ve bundan sonra da uymayacakları, hatta tam tersine bunun “ırsına geçmek” için ellerinden geleni yapacakları açıktır. Fakat bu kuralın egemen kılınması için savaşmak da ertelenmez devrimci bir görevdir. Ve bu görevin üstesinden gelinebildiği ölçüde, örgüt içi ve örgütler arası mücadele olumlu ve yapıcı bir düzeyde tutulabilir, yaşanan sürein tahribatları asgariye indirgenebilir, örgütsüzlüğü geliştiren eğilimler griletebilir, tıkanan güç ve eylem birlikleri konusunda mesafe alınabilir, devrimci hareketin stratejik ve taktik sorunları üzerinde kalıcı bir tartışma ortamı yaratılabilir ve sürece ivme kazandırılarak kendisini dayatan görevler omuzlanabilir.

### ***Devrimci Sürecin Özelliklerini Kavramak Geleceğin Zaferi Bakımından Önemlidir***

Devrimci sürecin doğru bir biçimde kavranması, Kürdistan ve Türkiye devrimcilerinin canalcı sorunlarının kavranmasında küçümsenmeyecek, gözardı edilmeyecek bir sorundur. Devrimci görevlerin “soysuzlaştığı”, makyavelizm ve fırsatçılığın bazılarınca temel “politika” haline getirildiği, “yılgınlık”, “yorulma”, “kalleşlik”, “ajan-provakatörlük”, “hainlik” vb. ucuz suçlamaların, akla gelebilecek her türlü dedikodunun revaçta olduğu günümüz koşullarında yaşanan sürecin özelliklerini bilince çıkarmak, bunalımın aşılması, geleceğin zorlu savaşının örgütlenmesi açısından zorunludur. Ve mücadelenin geleceğini belirleyen öğelerden biri olması açısından da önemlidir.

Tarihsel pratiğin zengin deneyimleri ışığında soruna yaklaşıldığında, devrimci sürecin “giz perdesi” altında tutulmak istenen bu belirgin

özelliklerini açığa çıkarmak, öncülük iddiasında bulunan siyasi örgütlere, hatta tek tek kadrolara kendisini dayatan devrimci bir görevdir. Ve bunun başarılması, öncelikle, sol saflardaki krizi derinleştiren siyasi gelişmelerin nirengi noktalarını yakalamaya, onları, duygusal, tepkici, faydacı ve tek yönlü yaklaşımların ötesinde diyalektik yöntemle yerli yerine oturtmaya bağlıdır, bir yönüyle... Farklı düşünce ve davranışların çatışma ortamına sahne olan devrimci sürecin özelliklerinin bilinince çıkarılmasında, şu çerçevenin baz alınması en doğru olanıdır.

- *Ayrışma ve saflaşmalar,*

- *“Bağımsızlaşma” örgütsüzlüğü geliştirme,*

- *Devrimci süreci bulandırmak, ona ket vurmak ve devrimci sürece ivme kazandırmayı hedeflemek.*

Ayrışma ve saflaşmalar, sol siyasi güçler cephesinde yaşanan sorunlar açısından devrimci sürecin belirleyici bir özelliğidir. Ve kaynağını, sol siyasi örgütlerin ideolojik, politik ve örgütsel yapısından, onların faşizm karşısında uğranılan ağır yenilgiye ilişkin tutumlarından almaktadır. **“Çünkü Kürdistan ve Türkiye toplumları da sınıflardan oluşmuştur. Ve farklı sınıf ve katmanlar mevcut siyasi örgütlenmelere de yansımıştır. Hele devrimciliğin moda olduğu dönemler de gözönünde bulundurulursa, konunun çarpıcılığı daha bir artar. Ayrıca bu yansımalar, faşizm karşısında topyekün uğranılan yenilgi, bu yenilginin sergilediği sonuçlara farklı yaklaşım anlayışlarını da yapsında geliştirir. Bu diyalektik bir olgudur. Dolayısıyla yenilgi nedenlerinin tespiti, onlardan gerekli derslerin çıkarılması ve somut koşullara uygun mücadele perspektiflerinin geliştirilmesi bakımından bu anlayışların çatışması da kaçınılmazdır.”** (K. Saleh, *TSK’de Oportünizm ve Bir ‘Eleştiri! Üzerine* s. 4) Özü itibarıyla bu temel gerçeklerden kaynaklanan bölünmelerin, ayrılmaların ve iç sorunların asıl eksenini ayrışma ve saflaşmalardır.

Ayrılma ve saflaşmaların belirgin karakteri: 1- İdeolojik, politik ve örgütsel sorunlarda ayrılıkların belirlenmesi, olumlu ve olumsuz yönleriyle geçmiş ve yeni dönemin mücadele perspektiflerine ilişkin değerlendirmelerin işçi sınıfı, emekçi yığınlar önünde ve devrimci bir sorumlulukla açıklığa kavuşturulması... 2- Örgütsüzlüğe, yılgınlığa ve **“benden sonra tufan”** anlayışına ödün vermeden sosyal pratiğin büyük

ölçüde mahküm ettiği ideolojik belirleme, örgüt ve mücadele biçimlerinin geçmişin acı deneyimleri ışığında ülke somutuna uyarlanarak kitlelere hedef österilmesi ya da en azından bunun amaçlanmasıdır. Elbette ki ayrışma ve saflaşmaların eski örgütsel yapıları, parçalanmaya, bölünmeye götürmeden sonuçlanması istenir ve doğru olanıdır. Fakat bunun geçmişe yönelme ve geçmiş aklama temelinde yükselen sınıfsal ve siyasal çatışma ortamında bazen subjektif bir istem olmaktan öteye gitmediği, geçmişin mirası üzerinde zorunlu ayrı örgütsel yapılanmaları dışlamadığı da unutulmamalıdır. Hele devrimci harekette henüz önemli ölçülerde varlığını koruyan illiklik, duygusallık ve diğer küçük burjuva hastalıkları dikkate alınırca, bunun kaçınılmazlığı daha kolay anlaşılır. Ancak bu somut gerçekliğe rağmen, örgüt içi sorunların çözümünde bilimsel yöntemden ödün verilmemelidir. Ayrıca bu, gelenek, görenek kazanma, leninist parti normlarının kavranması için de geçerlidir. TSKT-Roja Welat'ın, derin bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü mücadele, bu bakımdan önemli bir örnektir. Hem de oportünizmin en iğrenç “mücadele yöntemleri”ne rağmen...

“Bağımsızlaşma”ö “özgürleşme” ve örgütsüzlüğü geliştirme eğilimi ise, devrimci sürecin diğer bir özelliğidir. Ve büyük ölçüde, “benden sonra tufan” anlayışıyla, örgütlü mücadeleye inançsızlıkla kendisini dışa vurur, geçmişin asgari kazanımlarını bile yadsır. Özellikle yaşanan süreç bakımından çoğu kez hayal ürünü olabilecek şeyleri, devrimci motifler altında sunmaya çalışarak kendisini gizlemeye çalışır. Eylemsizliği geliştirir. Devimci sürece radikal bir müdahalede bulunulmazsa, bu “koroya” katılanların gideceği yer, ya devirmci çalışmadan tümüyle elini eteğini çekmek olacak (ki, bu daha şimdiden yer yer görülüyor), ya da sırf bir “örgütlülük” perdesi altında gizlenmek için daha az fedakarlık isteyen saflara kapağı atmak olacaktır. Ancak objektif olarak bu konumda görünen ve fakat sağduyu sahibi, devrimci enerjisini tüketmemiş istisnalar da vardır. Ve elbette ki devrimci arayış içinde olan bu tür insanları (ki, bunların da sayısı az değildir), diğerleriyle aynı kefeye koymak doğru değildir.

Diğer taraftan girdikleri derin bunalımdan çıkış yolu bulamadığı için eylemsizliğe çağrı yapan, statükoyu korumak pahasına her türlü hizip ve gruplaşmalara “**özgürlük vizesi**” çıkararak bazı siyasal örgütler

de dolaylı bir biçimde de olsa, objektif olarak buna hizmet ediyor. Daha şimdiden söz konusu örgütleri mücadeleden uzaklaştıran bu tavır, süreç içinde var olan “örgütsel yapıları”nı daha bir laçkalaştırarak işlevini yerine getirecektir.

Ulusal ve sosyal devrimlerin yenilgi ve geri çekilme dönemlerinde şu ya da bu biçimde görülen “bağımsızlaşma”, “özgürleşme” eğiliminin Kürdistan ve Türkiye devrimci-demokratik hareketini tehdit eder boyutlara varmasında, faşizm karşısında uğranılan yenilginin, yaşanan zorlu dönemin ve mültecilik koşullarının yanı sıra kendi gerçeğini gizlemekte, pratik yaşamın önemli ölçülerde mahkûm ettiği örgüt ve mücadele biçimlerinde ayak direten sol siyasal yapıların da payı büyüktür.

Üçüncüsü, devrimci sürecin ileriye doğru işleyişine ket vurmaya ve ona ivme kazandırmayı hedefleyen sınıfsal ve siyasal anlayışların çatışması koşullarında en açık ifadesini bulur. Şunu hemen belirtelim ki, bazı siyasal yapıların subjektif istemleri olmasa bile, somut eylemleriyle, politikalarıyla sürece ket vuran eğilimlerin değirmenine su taşıyorlar. Bu nedenle, devrimci sürecin bu özelliğini irdelerken, şu ya da bu örgütün öznel niyetine göre değil, pratikte yansıyan tavırlardan hareketle belirli sonuçlara varmak mümkündür. Ve zaten sürecin karmaşık sorunları içinde diyalektik metodun ölçüt olarak kabul edebileceği de budur. İkincisi, hatta en önemlisi, devrimci sürecin bu özelliğinin, diğer ikisiyle (ayrışma ve saflaşmalar, “bağımsızlaşma” ve özgürlüğü geliştirme) kopmaz diyalektik bir bağ içinde olması ve onlara karşı farklı yaklaşımları içermesi bakımından önem arz etmesidir. İşte tek tek örgütleri önemli ölçüde meşgul eden, örgütler arası ilişkileri zedeleyen, demokratik ve siyasal platformları tıkayan ve dolayısıyla soldaki bunalımı daha da derinleştiren sorunları bu bağlamda ele almak; bundan hareketle sürece ivme kazandırmanın perspektiflerini bilince çıkarmak ve onu bulandıran politikaları teşhir etmek mümkündür.

## ***Örgüt İçi ve Örgütlerarası Sorunların Aşılması Sürece İyme Kazandırmanın Perspektiflerini Bilince Çıkarmakla Orantılıdır.***

Örgüt içi ve örgütlerarası sorunlar, bu sorunların aşılmasında baş vurulan “çözüm yöntemleri”nin çeşitliliği ve yanlılığı yeni bir olgu değildir”. Ve bir bütün olarak devrimci hareket, geçmişin bu yanlış ve sakat mücadele yöntemlerinden önemli zararlar gördü. Ulusal ve sosyal mücadelenin karmaşık sorunlarla yüklü dar bir boğazdan geçtiği günümüzde, söz konusu olumsuzlukların daha bir göze batmasına rağmen, değişik biçimlerde, ama aynı özde kendisini dışa vurması bir bakıma şaşırtıcı değildir. Çünkü bu, doğrudan doğruya siyasal örgütlerin, örgüt ve mücadele anlayışlarına bağlıdır. Ve dünden bugüne -bunca deneyin yaşanmasına rağmen- **“yaşıyoruz, savaşıyoruz”** diyen siyasal örgütlerin düşünce ve davranışlarında ileriye yönelik ciddi bir değişiklik olmadı. Tersine, yaşanan sürecin bindirdiği aşırı yükün altında bocalayan bu örgütlerde, söz konusu eğilimler daha bir güçlendi. Bu ise, yenilginin bir dürtüsü olan yılgınlığı, moral kırıklığını ve inançsızlığı daha da kamçıladı. Ama sürecin bu acımasız işleyişi, bütün olumsuzluklarıyla birlikte, kadrolar, devrimci sınıf ve hatta kitleler nezdinde bir başka gerçeği de bilince çıladı:

**“...Devrimci partilere ve devrimci sınıfa, son derece yararlı bir tarih dersi veren, siyasi savaşı yılmadan onlara anlatan ve öğreten dersi veren de bu büyük yenilginin kendisidir. İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır.Yenilgi yılları iyi bir okuldur.”** (V. I. Lenin, *Sol Kom. Bir Ço. Has.* s. 17)

“...Devrimcilerin en büyük öğretmenleri, en iyi öğretmenleri beklenmedik belalardır.” (F. Castro, *Devrim İçin Sav. Kom. Den.* s. 34)

Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketi bir bütün olarak V.I.Lenin’in ve F. Castro’nun yukarıdaki tarihi sözlerinde ifadesini bulan gerçekliği yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Sürecin öğreticiliği, geçmişin denenmiş “mücadele yöntemleri”yle, faydacı, fırsatçı ve Makyavelist tavırlarla, şiddete tapmakla, örgüt içi ve örgütlerarası sorunların çözülmemeyeceğini daha bir göze batırıyor. Fakat buna rağmen, bazı siyasal yapılar sözü edilen sorunları tersten çözümler-

mekte ısrar ediyorlar. Hem de leninizm adına, leninist örgüt ve mücadele anlayışı adına!.. Ne var ki, “evdeki hesap pazara uymuyor”. Çünkü sürecin öğreticiliğinden ders çıkarmakta direnen - sayıları sırlı da olsa- bazı örgütler, devrimci kadrolar, işçi sınıfı ve hatta geniş emekçi yığınlar var. Dolayısıyla söz konusu anlayışların çatışması ve bu çatışma sürecinde bilimsel gerçekliğin güçlenmesi kaçınılmazdır. Ayrıca bu, örgüt içi çatışmaların, faydacı ve dar grupçu bloklaşmaların odak noktasını oluşturan önemli bir faktördür. Bu nedenle, örgüt içi ve örgütlerarası sorunların yapıcı ve geliştirici bir potada tutulması, öncelikle sürece radikal müdahalenin perspektiflerini bilince çıkarmakla orantılıdır.

Bu ise, temel mücadele alanına yönelmenin, kitlelerle kaynaşma yolunda mesafe alabilmenin yanı sıra sosyal pratikte açık biçimde yansıyan devrimci sürecin özelliklerini esas alan ilkeli pratik politikaların şekillendireceği davranışın sürece egemen kılınması ile mümkündür. Zira **“ilkeli bir politika, tek gerçek, pratik politikadır.”** Sorunu, tek tek örgütlerde ya da topyekün devrimci hareket içinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlar kaşısındaki farklı tavır alışlar arasında **uç** bir örnek üzerinde somutlaştırarak sürece ivme kazandırabilecek düşünce ve davranışı değişik yönleriyle kavramaya çalışalım.

PKK çevrelerinde yaşanan olaylar, gerek örgüt içi sorunlarda takılan tavrın vardırıldığı boyutlar, gerekse karşılanan değişik ölçülerdeki tepkiler bakımından ilginçtir. Bilindiği gibi, daha önce PKK savlarında çalışan E. Ata'nın İsveç'te öldürülmesinden sonra Zülfü Gök adında bir yurtsever de F. Almaya'da vuruldu. Ve Z. Gök'ün de PKK çereleinin “ajan”, “hain” ilan ederek cezalandırıldığı bu kişilerin, ajanlığına ya da hainliğine dair somut kanıtlar yok. Bu insanların “suçu”, PKK'dan ayrılmaları ve Semir'le birlikte tavır almaları veya ona yardımcı olmalarıdır. Bu bakımdan her iki cinayeti de Semir olayı ile birlikte değerlendirmek gerekir.

Yaşadığımız dönemde hemen her örgütte, şu ya da bu kefeye konulup değerlendirilmesi gereken olayların ortaya çıkması -daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı, doğaldır. Dolayısıyla PKK içinde de görüş ayrılıklarının doğması, “benden sonra tufan” mantığıyla veya sessizce mücadele saflarının terk edilmesi olayların

yaşanması, hatta açık ihanetlerin görülmesi kaçınılmazdır. Önemli olan, PKK saflarında ya da herhangi bir örgütte ortaya çıkan sorunların niteliği ve bunlara karşı takınılan tavidir. İşte, Semir “olayı”nı da bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

Semir, yayınladığı 15 sayfalık teksirde, PKK’nın bir “kast örgütüne dönüştüğünü”, bu örgütün kadrolarının ve üyelerinin “özbenliklerini kaybetmiş ve yolunu şaşırılmış insan tipleri” haline geldiğini, örgütte demokratik-merkeziyetçi işleyişin olmadığını ve bunun yaratılamıyacağını belirtiyor. Ve PKK’nın teşhir ve tasfiyesi için elinden geleni yapacağını değişik biçimlerde vurguluyor. Tüm sol güçlerin bu yolda çaba harcaması gerektiğini öneriyor.

Açıktır ki, Semir’in bu “ünlü” bildirisini, PKK’nın ve söz konusu bildiriye çoğaltıp yaygın bir şekilde dağıtan bazı örgütlerin tavrını diyalektik bir bütünlük içinde değerlendirmek gerekir.

Yukarıda belirttiğim gibi, sözü edilen bildiride ifadesini bulan mantık, PKK’yı teşhir ve tasfiye için her şeyi reva görmektedir. Buna bütünüyle katılmak, destek olmak ya da “yeşil ışık yakmak” herşeyden önce PKK’nın nesnel konumunu belirlemeyi zorunlu kılar. Kuşkusuz bu değerlendirmemizin boyutlarını aşan bir başka yazının konusudur. Fakat buna rağmen konumuzun boyutları içinde kalarak PKK’nın karşı-devrimci örgüt olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Çünkü herhangi bir örgütün tasfiyesini meşrulaştırma ya da bu yolda çaba harcama veya harcanan çabalara açıkça destek olmanın haklı gösterilebilmesi, o örgütün karşı-devrimci bir çizgiye düşmüş olmasına bağlıdır.

Oysa PKK, emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı mücadeledeki konumuyla, karşı-devrimci güçlerin karşısındadır. Ve diğer yurtsever, devrimci güçler gibi, o da, sömürgeci-faşist güçlerin saldırı hedefleri arasındadır. PKK’nın bu konumu, onu tasfiye etmeyi, dağıtmayı amaçlayan tavır ve anlayışları yadsır. Ayrıca “bağımsızlaşma” ve “özgürleşme”nin bir bütün olarak devrimci hareketi tehdit eder boyutlara vardığı günümüzde, bir örgütü, tasfiyeye yönelmenin kimlere yarayacağı da açıktır...

PKK’nın teşhirine ilişkin yaklaşımlarda da isabet yok. Zira teşhir, yanlışların sergilenmesi ve doğruların bilince çıkarılmasını öngörür, perspektifler açar. Oysa gerek bildiriye egemen olan mantık, gerekse

bazı siyasal örgütlerin PKK'ya karşı geliştirdikleri kampanyalarda, teşhir, tecrit ve tasfiye amacına yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Amaç bu olunca, teşhir adına gericiliğe “yeşil ışık yakmak” bile mübah sayılır. Kaldı ki, anılan bildiride, bölgecilik (ki bu, kaynağını gericilikten alır) yapılmakla da yetinilmiyor, “değişik toplantılarda” PKK'nın “karanlıkta” kalan yönlerinin açıklığa kavuşturulacağı belirtilerek örgüt sınırlarının da ifşa edilebileceği ima ediliyor!. Hal böyle olunca, hangi yönüyle ele alınırsa alınsın Semir “olayı”, özü itibarıyla “benden sonra tufan” anlayışını yansıtıyor. Ve objektif olarak örgütsüzlüğü geliştirmeye hizmet ediyor. Elbetteki, bu somut örnekten hareketle, “PKK içinde görüş ayrılığı olmaz, olsa olsa dökülmeler, devrimciliği bırakmalar, ihanetler olur” sonucuna varılmaz. Tersine PKK içinde, ideolojik, politik ve örgütsel temele dayalı ayrılıkların olması kaçınılmazdır. Ve PKK, saflarında görülen dökülmelere basarak ya da kullanmakta olduğu şiddet yöntemleriyle bunları engelliyemez.

Diğer taraftan örgütsel birlik, gönüllü bir birliktir, ideolojik birlik zemininde oluşur ve bu temelde yükselen mücadele içinde pekişir. İdeolojik, politik ayrılıklarda veya örgütlü mücadeleden çark etmenin değişik biçimlerdeki yasımlarında zora başvurmak, makyavelizmi ve komploculuğu yeğlemek, zayıflığın, acizliğin göstergesidir. Ama buna rağmen, geçmişte olduğu gibi, bugün de örgüt içi sorunlarda şiddete, fırsatçılığa ve likidasyona can kurtaran simidi gibi sarılanların sayısı az değildir. İşte PKK da, örgütsel birliğinin pekiştirilmesinde, anlayış itibarıyla aynı kefeye konulabilen bu yöntemlerden, şiddete tapınmakla “ün” yapan bir örgüttür. PKK'nın yarı askeri bir örgüt oluşu ya da kendisince ulusal kurtuluş savaşını “başlatmış olması”, ona örgüt içi demokrasiyi rafa kaldırma, görüşlerinden dolayı insanları yargılama, hapsedme ya da öldürme hakkını vermez. Çünkü bu, savaş koşullarının da, askeri disiplinin de ruhuna aykırıdır. Vo Nguyen Giap'ın şu sözleri bu bakımdan öğreticidir:

**“Vietnam Halk Ordusu, geniş iç demokrasiyle beraber, katı bir disipline de sahiptir. Şeref yemininin ikinci maddesi ‘bir savaşçı, üstlerinin emirlerini harfiyen yerine getirmeli, kendisine verilen görevleri anında ve tam olarak uygulamak üzere vücudunu ve ruhunu ortaya atmalıdır’ der. Gerilla savaşının sert bir disiplini gerektirmediğini söyleyebilir miyiz? Elbette ki hayır. Bir kumandan veya**



liderin, uygun görülen her olumlu faaliyetin yerine getirilmesinde, kendi birlik veya bölgesine belli bir insiyatif tanınmasının gerektiği doğrudur. Fakat belli ölçüde merkezi önderliğin ve birleşik kumandanlığın gerekli olduğu da her zaman için kanıtlanmıştır. Ordudan söz eden bir kimse, disiplinden söz ediyor demektir.

“Böylesine bir disiplin, birliklerimizin iç demokrasisiyle bir çelişki teşkil etmemektedir. Savaş birliklerinin genel toplantılarında olduğu kadar, Partinin çeşitli seviyelerdeki hücrelerinde ve icra komitelerinde de demokratik ilkelerin uygulanması bir kuraldır. Olaylar ispatlamıştır ki, birliklerde demokrasiye ne kadar fazla bağlılık gösterilirse, birlikte o kadar fazla sağlanmaktadır, disiplin artmakta ve emirler yerine getirilmektedir.” (Vo Nguyen Giap, *Halk Sav. Askeri san.* s. 101)

Yine Küba’da gerilla savaşının en ağır şartlarında, “savunulması çok güç” bir disiplin olayı üzerinde çıkan tartışmalarda, Fidel Castro’nun tüm çabalarına, ikna edici konuşmalarına rağmen, bir grubun, gerilla hareketinden ayrılması karşısında takınılan tavır, sıcak savaş koşullarında uygulanan disiplinin bir başka örneğidir. Bu grup, 146 gerillanın katılığı oylamada oluşan çoğunluk iradesine saygı göstermeden mücadeleden çekildi. Bu insanların büyük çoğunluğunun sonunda düşmanın hizmetine gireceği ve bazılarının da düşman tarafından öldürülebileceği kanısında olan Fidel Castro ve arkadaşları, buna rağmen ayrılmak isteyenleri silahlarıyla birlikte serbest bırakmışlardı. (Che Guevara, *Savaş Anıları*, Ant y. s. 191.197)

Demek ki, görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılanları mücadele saflarını terk edenleri, hata -niyetleri o olmadıkça- eylemleriyle burjuvazinin değirmenine su taşıyanları bile tutuklamak veya öldürmek, ne askeri disipline, ne de sıcak savaş koşullarının meşru kıldığı yargılama mantığına sığdırılmaz.

PKK’nın kendisinden ayrılan kişilere karşı büyük ölçüde genelleştirdiği “hain”lik, “ajan-provokatör”lük suçlamaları ise, gerçekçi değildir. En azından bu suçlamalarını genelleştirmesi, devrimci dürüstlikle bağdaşmıyor. “Genç Kemalistler” ya da herhangi bir ad altında örgütlendirilen “ihamet çizgisi”nin varolması, ona, kendisinden ayrılan ya da farklı düşünen herkesi aynı kefeye koyup vuruş yapma hakkını vermez, haklarında ölüm kararları çıkarmasını haklı kılamaz,

siyaset yapma haklarını ellerinden alma yetkisi vermez. Çünkü -daha önce de belirttiğimiz gibi- PKK, yalnızca kesin ihanet çizgisine düşenlere, sömürgeci burjuvazinin elinde gerçekten “piyon” haline gelenlere karşı değil, şu ya da bu biçimde örgütten ayrılarak onun koyduğu “siyaset yasağı”nı tanımayanları, “bağımsız”laşanları, örgütsüzlüğü geliştirmek isteyenleri ve ideolojik, politik, örgütsel sorunlarda doğan görüş ayrılıklarını da yer yer şiddetle bastırmak ve tesirsiz hale getirmek istiyor. **Bu anlayış, statükosunun korunmasında, Parti otoritesinin sağlanmasında ve parti birliğinin pekiştirilmesinde şiddetin bir araç olarak kullanılmasının açık bir ifadesidir. Ve devrimci sürece ket vuran bir eğilimdir, mahkûm edilmesi gereken bir anlayıştır.** PKK, bunun aksini iddia ediyorsa, devrimci kamuoyunda oluşan kuşkuları giderecek ve bazı spekülasyonları açığa çıkaracak yöntemi seçmeli. Sorunları (Resul vb. “Meselesi” de dahil), kadroları, devrimci kamuoyu ve kitleler önünde değişik boyutlarıyla tartışmalıdır.

Aksi halde PKK, birçoklarının geçmişini aklama yolunda paçaları sıvıdığı bir dönemde, -1. Parti Konferansında- attığı ileri adımdan (ki, PKK’nın ideolojik, politik ve örgütsel yapısı dikkate alındığında, geçmişini, 1. Konferansındaki haliyle değerlendirmesi ileri bir adımdır) geriye dönüş anlamında çark yapmakta olduğunu kabullenmek durumunda olacaktır. Zaten yayınlarında da buna ilişkin belirtiler var. Elbette ki bu durum, bizzat PKK’nın kendisine ve genel olarak Kürdistan’daki yurtsever ve demokratik mücadeleye zarar verebilecek olumsuz bir gelişmedir. **Ve bunda berirleyici olan, PKK’nın ideolojik, politik ve örgütsel yapısıdır, onun anarşizmden kendisini kurtaramamasıdır; etkileyici olan unsur ise, PKK’ya karşı geliştirilen tecrit ve giderek junalciliğe, tasfiyeye yönelen politiklardır.**

Oysa biz yıllar öncesinde, Kürdistan’da yurtsever ve devrimci hareket içinde -önemli ölçüde, sağ oportünizmin günahları zerinde boy veren PKK’nın küçük burjuva sınıfsal ve siyasal yapısı gereği “sol”dan-sağa, sağdan-”sol”a savrulmaya müsait olduğunu belirtmiş; kaynağını yine küçük burjuva reformizminden alan sağ oportünist tecrit politikasının bu hareketi ileriye değil, geriye iteceğine dikkatleri çekmiştik. Şöyle ki:

**“...PKK’nın 1. Konferansında geçmişine yönelik değerlendirmesiyle nisbi anlamda da olsa ileriye doğru attığı adımların ve bununla**

**birlikte tabanında görülen olumlu gelişmelerin doğru bir biçimde kavranmasını gerektirir. Ve PKK'ya yurtsever güçlerin güç ve eylem birliklerinde kapıları kapatmayı ve bu harekete yönelik tecrit politikasını yadsır. Elbette ki, bu, cepheye giden yolda politik dostluk temelinde ideolojik mücadeleyi ve gerçek anlamda süreç sorununa yakından bağlı olan güven meselesini ortadan kaldırmaz. Güven sorununda PKK'ya önemli görevler düştüğü gibi, diğer yurtsever ve devrimci güçlere de farklı oranlarda da olsa görevlerin düştüğü açıktır. Bunun tersi olabilecek politik yaklaşımlar, PKK'yı attığı olumlu adımlardan geriye itecek ve bunda PKK'nın olduğu gibi diğer devrimci ve yurtsever örgütlerin de sorumluluğu olacaktır.” (K. Saleh, *TKSP'de Oportünizm ve Bir “Eleştiri”* Üz. S. 248, 250)**

Fakat buna rağmen, 1. Parti Konferansından sonra PKK'da gözle görülebilen olumlu gelişmeler görmezlikten gelindi. Ulusal demokratik güçleri arasında, bölge düzeyinde ve uluslararası planda PKK'nın tecriti için bazı örgütlerce elden gelen yapıldı. Bu durum, yapısı gereği PKK'yı bir bütün olarak olumsuz yönde etkiledi. Onun geriye dönüş eğilimlerini kamçılıdı. Ve onu, başta bazı oportünist ve reformist kesimler olmak üzere, yurtsever güçlere karşı yeniden setleştirdi. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenlerin hesaplı ve duygusal “eleştirileri” ise, buna çanak tuttu. İşte tam bu süreçte, PKK'da iç sorunlar kendisini dışa vurdu. Kürdistanlı ve Türkiyeli bazı örgütler ise, faydacı fırsatçı amaçlarla bundan yararlanmak ya da asgarisinden PKK'yı hizaya getirmek istediler. Kürdistan'da başını TKSP oportünizminin çektiği küçük burjuva reformizmi “fırsat bu fırsattır” mantığıyla -“benden sonra tufan” koken, hatta bölgeciliğe, gericiliğe “sinyal” yakan -Semir'in 15 sayfalık teksirini çoğaltıp pervasızca dağıttılar. Ve PKK tabanına yönelik yoğun yoğun bir çalışma içine girdiler. Diğer yanda, Kürdistan küçük burjuva reformizminin sadık mütefikleri de boş durmadılar. Örneğin bugün, çözülme süreci yaşayan 6'lı'nın “sözcüsü” TIP'in, “9.20 Nisan 1984 tarihleri arasında yapılan siyasi platform toplantısında, **“yarım bir başkaları da ‘Bolşevik PKK’ olarak buraya gelebilir”** sözleri bu bakımdan ilginçtir.

Örgütler arası ilişkileri zedeleyen ve yer yer PKK'nın iç sorunlarına müdahaleye kadar varan bu çok yönlü çabalar karşısında PKK, yeni bir sınavla karşı karşıyaydı. İşte PKK, bu sınavı kazanamadı... Terörist

yöntemlerle, şiddetle sorunların üstesinden “gelmeyi” yeğledi. Ve bunda ısrar etti, ediyor. PKK’nın bu tavrı, Kürdistanlı ve Türkiyeli sol güçlerin büyük bir çoğunluğu tarafından haklı olarak mahkum edildi, kınandı. Kuşkusuz bu, olumlu bir gelişmeydi. Fakat bazı örgütler bunu, yeterli ve çözümleyici görmediler. PKK’nın tecrit edilmesi gerektiğinde ısrar ettiler. “yeni” demokrasi ve devrim teorileriyle meşgul bazıları ile demokrasi “havarisi” kesilen kimi örgütler, bir başına tecriti de yeterli görmüyor, PKK’yı tasfiye için ellerinden geleni yapıyorlar.

Oysa her iki yaklaşım da isabetli ve bilimsel olmaktan uzaktır. Örneğin PKK’nın işlediği cinayetler karşısında demokrasi “havarisi” kesilen TKSP oportünizminin takındığı tavrı anlamak mümkün müdür? (!..) Sayın Burkay, TKSP içinde boyveren sağ ve sol kanatlar çatışmasında aynı “demokrat”lığı gösterebilmiş midir? Dahası, PKK’nın kendisinden ayrılanlara “ajan”, “hain” demesine hiddetlenen Sayın Burkay, “benden sonra tufan” anlayışına prim vermeyen, örgütsüzlüğü geliştirenlere açık tavır alan, geçmişe ve geleceğe ilişkin köklü ideolojik, politik ve örgütsel perspektiflerle, Parti gerçeğini tartışmak isteyen Devrimci Muhalefete (bugün TKSP-Roja Welat hattıdır) neden “hain”, “kalleş” damgası vurmaya çabalamaktan kendisini alamıyor? Parti gerçeğini tartışmak isteyenleri, Parti tarihinin tersyüz edilmesine, likidasyona karşı çıkanları komplolarla tasfiye edenlerin, düne kadar sosyalist deyip göklere çıkardıkları insanlara karşı konuşma yasağı koyanların, onlara psikolojik işkence yapanların, PKK’ya ya da bir başka örgüte demokrasi dersi verme, tavsiyelerde bulunma hakları var mıdır? Elbette hayır. Çünkü devrimcilik, herşeyden önce dürüst olmayı gerektirir. Diğer bir deyişle, insanın, çuvaldızı karşısındakine batırırken, en azından iğneyi de kendisine dürtmesini gerektirir. Bu açıdan soruna yaklaşıldığında, “yeni” devrim teorileri ithal etme uğraşı içinde olanlarla TKSP oportünizminin çakışan tavrılarını, “demokrasi” adına PKK’yı Avrupa Sosyal Demokrasisine, burjuva gazetelerine jurnallemelerini, bu örgütü tasfiye için “her yol Ankara” mantığıyla hareket etmelerini anlamak pek de zor olmasa gerek... **Zira girdiği derin bunalımı aşamadığı için, eylemsizliğe çağrı yapanlarla, örgüt içi ve örgütlerarası ilişkilerde ortaya çıkan her soruna statükolarını koruma anlayışıyla yaklaşanların**

**devrimci sürece ket vurma yolunda tavrı birliđi iine girmeleri gayet dođaldır. Ve bu, PKK'daki geliřmeler karřısında takınılan tavrılarında da açık bir řekilde yansıyor.** Ayrıca bu tavrı ve PKK'nın tepkici, saldırgan karřı tavrı, salt örgütlerarası iliřkiler aısından irdelendiđinde, Kürdistan ve Türkiye devrimlerini gelecekte önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyecek tehlikeler bünyesinde taşıyor. İran ve Irak Kürdistan'ında yařanan durum bu bakımdan canlı bir örnektir.

İkincisi, bazı Kürdistanlı örgütlerce PKK'ya karřı öteden beri sürdürülen tecrit politikasının, son cinayetlerden, anti- demokratik yöntemlerden sonra tekrar ve daha ileri boyutlarda gündeme getirilmesidir. PKK ile iliřkilerin kesilmesi ya da bu örgütün tecrit edilmesi de bizce çözümleyici olmaktan uzaktır. Yařanılan son dört yıllık deneyimler bile, kimi örgütler tarafından sürdürülen tecrit çabalarının olumsuz etkilerini gösterir yeterlidir. Ve bu yukarda da belirtildiđi gibi, görmek isteyenler aısından açıktır. Ayrıca anti-sörmürgeci ve anti-fařist güçlerin gerekli en geniř birliđini de yatsıyan bir tavrıdır. PKP Genel Sekreteri A. Cunhal'ın Porteziz'deki anti-fařist mücadele döneminde, anarřistlere karřı tanınılması gereken tavrı konusundaki řu belirlemesi bu bakımdan öğreticidir.

**“Anti-Salazarist birliđin savunucusu anarřistler ile dostluk iliřkilerimizi daha da arttırırken, halkımızın yařantısı ve kavgası ile uğrařıp emekçi sınıflara baskı ve sömürüye karřı mücadelelerinde yardım edecekleri yerde, bařta Partimiz olmak üzere, SSCB ve genç demokrasilere, adeta fařist düşmanlarımızın dilini kullanan bir tavrıla saldıran anarřist yayımlarında birlikteliđe ters düşen durumunu ortaya çıkarmalıyız.”** (A. Cunhal, *Por. Öz. Şafađı*, s. 38)

Diđer taraftan bazılarının, örgüt ii ve örgütlerarası sorunlarında ve “çözüm yöntemleri”nin çeřitliliđinde kendilerine göre nitel ve nicel farklılıklar arayarak, onları, sürecin belli özelliklerinden soyutlamaya çalıřmaları da bilimsel gerçeklikten uzaktır. Farklı odaklarda yařanan örgüt ii sorunlarda belirleyici olan, sorunun özü ve buna karřı örgüt ii “demokrasi” adına konulan tavrı biçimlendiren anlayıřtır. Bu, aynı zamanda örgütlerarası iliřkilerde-ayrıřma süreci yařayan örgütlerin “i” iřlerine müdahale noktasına düşmeden- baz alınması gereken önemli bir unsurdur. Ve asıl nitel farklılıklar, bu perspektiflerden sorunlara yaklařıldıđında yakalanabilir, aıđa çıkarılabilir. Çünkü ör-

güt içi demokrasi ve örgütlerarası ilişkilerde nitel farklılıkların belirleyici olan göstergesi, farklı tavır alışların devrimci sürece ivme kazandırıp kazandırmadığıdır. Yoksa bazı akli evvellerin sandığı gibi, sürece ket vuran eğilimlerin sergilediği değişik “çözüm yöntemleri” (makyavelizm, komploculuk, likidasyon, bölücülük ve şiddete tapınma) arasındaki nicel farklılıklar değildir. Zira nicel farklılıklar, etkileyici birer faktör olabilir, ancak.

Bu anlamda, yukardaki örnek üzerinde ana hatlarıyla irdelemeye çalıştığımız değişik tavır alışlarda, -nicel farklılıklar bir yana bırakılırsa- özü itibarıyla sağ ve “sol” oportünizmin tavrı, sürece ket vurma yolunda çakışıyor ve bunalımın derinleşmesine hizmet ediyor. Oysa örgüt içi ve örgütlerarası sorunların aşılması ya da en azından olumlu ve geliştireci bir çerçevede tutulması, devrimci süreci bulandıran bu ve benzeri eğilimlere karşı, sürece ivme kazandırmanın perspektiflerini bilince çıkarmaya bağlıdır. Ve devrimci tutum bunu gerektirir. Kuşkusuz bu, acımasız bir hesaplaşmaya sahne olacaktır. Önemli olan bu mücadelenin, ilkel, duygusal, fırsatçı makyavelist, dar grupçu amaçlar ve kaba demogojilerle hedefinden saptırılmaması, politik dostluğun –sürecin karmaşık sorunları içinde bazıları bunu kavramakta “güçlük” çekse bile- korunmasıdır.

### ***Birlik” Sorunu Nasıl Ele Alınmalı?***

Günümüzde bir bütün olarak devrimci hareketin en fazla tartıştığı konu “birlik” sorunudur. Ve teoride “birlik”ten yana olmayan, onu şu ya da bu biçimde ama hararetle savunmayan parti, örgüt veya gruba rastlamak da mümkün değil. Ayrıca bu yolda, “bomba gibi patlayan” ve fakat balon gibi sönen, kendi anlayışı içinde gömülü kalan “birlik”lere, “birlik” girişimlerine de tanık olundu. Ne var ki, yaklaşımlarda isabet olmadığı için pratikte arpa boyu mesafe alınamadı. Tersine atılan “adım”lar, birlik sürecini olumsuz yönde etkiledi, hatta geçici de olsa (ki, geçicidir) bu sürecin önünü tıkadı ve solun birliğine umut bağlayan yığınlarda hayal kırıklığına yol açtı.

Şunu hemen belirtelim ki, Kürdistan ve Türkiye gerçeğinde sol hareketin bölünmüşlüğünden, yaşanan söz konusu olumsuz deneyim-

lerden hareketle, kitlelerin istemlerine, ulusal ve sosyal mücadelenin diyalektiğine rağmen sol güçlerin asla “birlik” yapmayacaklarına hükmetmek, karamsarlığa kapılmak ya da “herkes işine baksın” anlayışıyla işin içinden sıyrılmak çözüm değildir. Diğer yandan bu tür eylemlerin, çıkarıcı ve fırsatçı yaklaşımlarla birlik sürecini bulandırmayı temel politika haline getirenlerin işine yarayacağı da açıktır. O halde devrimci görev, değişik türden birliklerin perspektiflerini bilince çıkarmak; bölünmüşlüğü, dağınıklığın nedenlerini, birliklerin önüne çıkarılan engellerin kaynağını açığa çıkarmayı ve bunları gerçekçi adımlarla bir bir temizlemeyi hedeflemektir. Çünkü “birlik” sorununa ivme kazandıracak bilimsel perspektifler, ancak devrimci sürecin özelliklerini kavrama ve birlik sürecinin önünü tıkayan eğilimlere karşı mücadele içinde ete kemiğe büründürülebilir.

Bu bakımdan doğru olan, “birlik” sorununu devrimci sürecin bir ögesi olarak ele almak, onu, geçmişin öğreticiliği ve “birlik” yolunda atılan “adım”ların yaşanan deneyimleri ışığında irdelemektir. Devrimci sürecin özelliklerini yazımızın bir önceki bölümünde değerlendirmiştik. Tekrar bu konuya dönmeye gerek yok. Geçmişin öğreticiliğinden yararlanmak ise, geçmişin gerçek bir biçimde değerlendirmeye bağlıdır. Bu, yerleşik halk tabiriyle “birlik” diye anılan siyasi birlik, cephe, güç ve eylem birliklerinin kotarılması için de gereklidir. Elbette ki, geçmişin tam ve doğru bir biçimde değerlendirilmesi, güç ve eylem birliklerinin önüne koşul olarak konulamaz. Bu anlamda dayatıcı olunamaz. Ancak siyasal birlik tartışmalarında cephe konusunda bu sorunun önemi yadsınamaz, göz ardı edilemez. Çünkü, geçmişin doğru değerlendirilmesi, geleceğin zaferi için gereklidir. Kaldı ki faşizm karşısında uğranılan ağır yenilgi, “birlik” çalışmalarını tıkayan eğilimlerin geçmişe yönelmeye karşı dikilmeleri ve bu anlayışla sürece ket vuran tavırlarında ısrarcı olmaları, sorunun önemini daha bir artırıyor. İşte “birlik” yolunda atılan “adım”lara kaynaklık eden oportünist, faydacı ve günü birlik politikaları da bu bağlamda irdeleyerek teşhir etmek mümkündür. Ve bu, tıkanan “birlik” çalışmalarına yeni perspektiflerin getirilmesi, buna uygun pratik mücadelenin geliştirilmesi için de zorunludur.

## ***“Birlik” Yolunda Atılan “Adım”lar Nesnel Olarak Neye Hizmet Ediyor?***

“Birlik” yolunda atılan “adım”ların hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını, neyi hedeflediğini ve nesnel olarak neye hizmet ettiğini kavrayabilmek için, öncelikle söz konusu “birlik”lerin “ne zaman ve hangi şartlarda” oluşturulduğuna bakmak gerekir.

Değerlendirmemize konu olan “birlik” girişimleri, zaman bakımından 12 Eylül yenilgisiyle başlayan son 4 yıllık döneme tekabül ediyor. Bilindiği gibi, 12 Eylül’de, Kürdistanlı ve Türkiyeli sol siyasal hareketler, faşizm güçleri kaşısında ağır bir yenilgiye uğradılar. Bu yenilgiden hemen hemen tüm siyasal örgütler, ideolojik, politik ve özellikle örgütsel yapılarına göre değişen oranlarda paylarına düşeni aldılar. Ayrıca siyasal örgütlerin ezici bir çoğunluğu bu tarihsel sınavda sınıfta kaldılar. Bu, siyasal örgütleri yeni sorunlarla ve yeni görevlerle karşı karşıya getirdi. Diğer yandan sol güçlerin zayıf düşmesi, kitleler üzerinde yoğunlaştırılan faşist zulüm, yığınlar arasında “birlikten kuvvet doğar” anlayışını güçlendirdi; bir bütün olarak devrimci hareketin saflarında “birlik” eğilimini geliştirdi.

“Birlik” eğiliminin güçlenmesi; ortak düşmana karşı asgari koşullarda da olsa sol güçlerin hareket birliğinin örgütlenmesi için elverişli şartlar yaratıyordu. İşte ana hatlarıyla irdelemeye çalışacağımız “birlik”ler, **görünürde** böyle bir gereksinimi karşılamanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Görünürde diyoruz, çünkü, gerçekte yaklaşımlarda isabet yok. Çünkü, “birlik” eğiliminin kabardığı bu dönemde tarihsel görev, yenilginin öğreticiliğinden de yararlanarak ayrılıkların nedenlerini, yeni dönemin hızlandıracağı saflaşmaların, kaçınılmaz bölünmelerin yaratabileceği yeni sorunları açığa çıkarmayı ve “birlik” çalışmalarını somut koşullara uyumlu bir biçimde sürdürmeyi gerektiriyor; “birlik” adına, birbirine tutunarak statükoları korumayı, birlikten yararlanarak varlıklarını sürdürmeyi, sorunlarını aşmayı ya da kitlelerin birlikten yana ağır basan eğilimlerini sömürmeyi dışlıyordu. Ne var ki program hedefleri ne olursa olsun atılan “adım”lar, nesnel olarak bu ikincisine, dolayısıyla devimci süreci bulandırmaya hizmet etti, bloklaşmalara neden oldu.



Sorunu, birlik sürecinde yaşanan legal ve “illegal” deneyimler üzerinde somutlaştırarak kavramaya çalışalım: 12 Eylül sonrasında bir bütün olarak devrimci hareketi sarsan ideolojik, politik ve örgütsel sorunların ve yeğlenen “çözüm” yöntemlerinin yarattığı çatışma ortamında, değişik türden “birlik”lere, “birlik” girişimlerine, cephelere tanık olundu. Kürdistan “dörtlü”sü, FKBDC, HEVKARİ, 6’lı, Siyasal Platform Toplantıları vb... Açığıdır ki, bu değerlendirmemizin boyutları birlik sürecinde yer alan söz konusu gelişme ve örgütlenmeleri tüm yönleriyle irdelemeye el vermiyor. Bu nedenle biz, bu yazımızda, -yukarda da belirttiğimiz gibi- sadece yaşanan “birlik” deneyimlerine kaynaklık eden anlayışların ortak özelliklerini ve sözü edilen örgütlenmelerin nesnel olarak neye hizmet ettiğini açığa çıkarmakla yetineceğiz. Şöyle ki:

**1- Söz konusu “birlik”leri şekillendiren anlayışların ortak özelliği, nesnel koşulların göz ardı edilmesi ya da görmezlikten gelinmesidir.** Bu ise, herşeyden önce bulanık suda balık avlamaya benzer. Bunun da ötesinde yapılmak istenen işin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Çünkü iktidarı hedefliyen örgütlenmelerin ciddiyetleri, öncelikle ortya çıktıkları şartların doğru bir biçimde tahliliyle orantılıdır. Bu da, asgari koşullarda yaşanan sürecin belirgin özelliklerini kavramaya bağlıdır. Oysa sözü edilen örgütlenmelerin yaşanan süreç ve buna ebelik eden geçmiş karşısındaki tavırları bu bakımdan önemli bir göstergedir. Örneğin; FKBDC’nin Ortak Platform metninde konya ilişkin olarak şöyle deniyor:

*“Geçmişte hareketlerin çoğunluğu henüz oluşum halindeydi; temel görüşlerini geliştirme, oluşturma sürecinde idiler. Herkes kendi teorik görüşlerini pratiğe geçirmenin yollarını arıyordu. Gruplar arası yoğun bir rekabet egemendi. Tüm güçlerin üzerinde anlaşığı uzun vadeli bir program ve perspektif yokluğu, bir dizi hata ve eksikliklere yol açıyordu. Halklarımızın güçlü birlik talebi bu ve benzeri nedenlerle yerine getirilmedi.”*

*“Geleceğin devrimci mücadelesi ancak yakın bir geçmişin tarihi öneme sahip tecrübe ve deneyimlerinin üstüne yükselebilirse başarıya ulaşacaktır.”*

İlk anda bu dizelere bakıldığında, geçmişten, geçmişin öğreticiliğinden gerekli dersin çıkarıldığı ya da çıkarılmak istendiği kamısı uya-

nıyor insanda!.. Ne var ki bu “ünlü” belirlemeler, özünde, günah çıkararak tariyel gerçekliđin maskelenmesini hedefliyor. Zira FKBDK (*Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi*), tarihi önem attettiđi geçmişi teđet geçerek, ürünü olduđu nesnel koşulları bile görmezlikten geliyor ya da bunların üstünden atlamaya çalışıyor. Ve bunun için de, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı devrimci, demokratik güçlerinin, halklarımızın özlemini duyduđu “birlik”leri yaratamamalarını mücadelenin dođal bir gelişimi gibi gösteriyor. Dolayısıyla “oluşum” halinde olan ya da diđer bazı örgütlerin ideoloji, politik ve örgütsel yapılarından kaynaklanan ve deđişik türden “birlik”leri dolaysız etkileyen ayyuka çıkmış hata ve yanlışlıklar olađan gibi gösteriliyor. Dahası, kökleri geçmişin derinliklerine kadar uzanan hata ve yanlışların kaynađı, FKBDK dışında veya orta yerde aranıyor. Bunların nedenleri, kaynaklandıkları sađlı “sol”lu anlayışlar deşilmek, açığa çıkarılmak istenmiyor, tersine yuvarlak ve parlak sözlerle geçiştirilmeye çalışılıyor. Hal böyle olunca FKBDK’nin, “geçmişin tarihi öneme sahip” hangi tecrübe ve deneyler üzerinde iktidar mücadelesini yükselteceđi ister istemez kafalarda soru işareti yaratıyor.

İkincisi ve önemlisi, “geçmişte henüz oluşum halinde” olan, daha sonra “temel görüşlerini geliştirme” fırsatı bulan ve bunları “pratiđe geçirmenin yollarını” arayanlar kimlerdi? Ve bunlar, ideolojik, politik ve örgütsel yapılarıyla sınavı verebildiler mi? Veremediylerse (ki, vermedikleri açık) faşizm karşısında uğranılan yenilginin daha bir göze batırdıđı sorunlar, anılan örgütleri yeni sorunlarla karşı karşıya, hatta yeni ideolojik, politik ve örgütsel arayışlar içine itmeyecek miydi? “Tehlike” çanları bu örgütler için de çalımıyacak mıydı? “Direniş Cephesi”nin ettiđi parlak sözlerin ışığında bu soruları kendisine yöneltmesi ve yanıtlarını araması gerekmiyor muydu? Kuşkusuz bu, FKBDK’nin ortaya çıktığı somut şartların gerçekli bir deđerlendirmesi için zorunluuydu. Ancak “Direniş Cephesi” bunun üstünden atlamayı yeđledi. Ama yaşamın kendisi, FKBDK’nin geçirdiđi deyrasyonlar ve çözülüşü, bu ve benzeri soruları çok açık ve acı bir biçimde yanıtladı. Dünün, bu günün habercisi olduđunu açığa çıkardı. Devrimci sürecin, geçmişin dođru deđerlendirilmesinin iktidar mücadelesini hedefleyen örgütlenmeler için zorunlu olduđunu, bunu göz ardı etmenin zaferi önemli ölçüde etkileyeceđini, hatta söz konusu

örgütlenmeleri işlevsiz kılacağını -FKBDC deneyimi ile bir kez daha gösterdi.

Daha ilginç bir örnek; HEVKARİ!.. Kürdistan Yurtsever Güçbirliği, Kürdistan Kurtuluşu İçin Birlik” olan Hevkari’nin siyasi birlik mi veya güçbirliği mi, yoksa her üçünün yerini dolduracak bir “birlik” mi? Buna karar vermek oldukça güç. İyisi mi bunu Hevkari’nin kendi belirlemesinden kavramaya çalışalım:

**“Ulusal demokratik devrim hedeflerini programlaştıran güç ve eylem birliğimiz, bir yandan bu program için mücadele ederken diğer yandan bunu gerçek anlamıyla omuzlayabilecek bir cephe için koşulları her yönden olgunlaştırmayı ve kendisini ulusal demokratik cepheye dönüştürmeyi amaçlamıştır. Ayrıca örgütlerimiz, güç ve eylem birliğinin, örgütler arasında ideolojik görüş ayrılıklarının giderilmesi ve işçi sınıfı hareketinin örgütsel birliğinin sağlanması yolundaki çabalara katkıda bulunacağı kanısındadır.”** (Hevkari, *Prog.* s. 2)

Bu “ünlü” belirleme, Hevkari “Proglamları”nın bütünlüğü içinde değerlendirilebilirse, onun (yani Hevkari’nin) ne olduğuna karar vermek mümkündür ancak!. (Fakat yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı burada söz konusu “programlar”ın tartışmasına giremiyoruz. Bu başka bir yazının konusu olabilir. Bu bakımdan sadece Hevkari’nin ne tür bir birlik olduğunu açığa kavuşturmakla yetineceğiz.) Ala Rızgari (program hazırlığına katılmakla birlikte, programı imzalamamıştır.) KUK, PPKK, TKSP ve Tekoşin’in ortaklaşa hazırladığı “ulusal demokratik devrim” programı ve demokratik halk iktidarını hedefleyen “Türkiye ve Türkiye Kürdistanı devrimci-demokratik güçlerinin ortak cephesi için program önerisi”nde mutabakat sağlanmayan bir konu yok. Ve program açısından soruna bakıldığında imza koyan 4 örgütün kaynaşmaması için herhangi bir neden kalmıyor. Zira örgütler **“birbirleriyle kaynaştığı zaman, mutabakata varılan şeyler programa yazılır, tartışma konusu olan şeyler değil”** (F. Engles, *Got. Ve Erf. Pro. El.* s. 64) dolayısıyla ismi ve cismi “illegalite”ye özgü olan Hevkari, hem “işçi sınıfı hareketinin örgütsel birliğinin”, hem ulusal demokratik cephenin ve hem de “Kürdistan Yurtsever Güçbirliği”nin temelini atan bir “örgütlenme”dir.

İşte böyle bir “birliğin”, yani Hevkarî'nin 10 sayfalık “üçlü programında”, oluşum sürecine ilişkin toplantı tutanaklarında geçmişe, yaşanan sürece ve Hevkarî'yi oluşturan örgütlerin içinde bulunduğu somut koşullara ilişkin bir tek kelime bile yok!.. Hem de Hevkarî'nin oluşum sürecinde anılan tüm örgütler ciddi ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarla karşı karşıya olmasına ve aynı örgütlerin yaşadığı deprasyonların, bölünmelerin, kaosu zaman zaman bizzatîhi Hevkarî platformuna yansımaya rağmen!.. Öyle ki, Hevkarî Konpedanlarından bazıları iktidara yürüyen bu “birliği” (!) sorumsuzca ajitasyon ve propaganda malzemesi yaparken dahi, bunun, hangi örgütsel yapılarla ülke temelini ayak basacağını ya da kağıt üzerinde kalmaktan nasıl kurulacağını kendilerine bile sorma dürüstlüğünü gösterememişlerdir.

2- **Hayatın canlı pratiği karşısında işlevsiz kalan söz konusu “birlik”lerin ağır basan diğer bir özelliği, onların, faydacı dar grupçu, taktik veya günü birlik politik yaklaşımların ürünü olması ve niyet ne olursa olsun objektif olarak kitlelerin “birlik” eğilimlerini istismar etmeye hizmet etmesidir.** Yaşadığımız süreçte değişik türden “birlik”lerin, işçi sınıfını, Kürdistan ve Türkiye halklarını memnun edeceği, onların sempatisini kazanacağı bilinen bir gerçektir. Ancak bu güne dek denenen “Birlik”lerde yanılığın büyüğü, çözülmeye ve kısa sürede bitkisel yaşama girmeye mahkum olan aynı “birlik”lerin yarattığı sonuçların gerek devrimci harekete ve gerekse kitlelere pahalıya mal olmadığı sanısıdır. Kaldı ki, bu işlerde baş rolü oynayan bazı örgütlerin tavırları açısından sorunu, salt bir yanılığın izahı değil, de olanaksızdır. Çünkü “birlik” tüccarlığı yapan bu örgütlerden bazıları sorunu **taktik** bir sorun anlayışıyla, diğer bazıları ise, statükolarını korumayı, varlıklarını sürdürmeyi, birbirlerine tutunarak sorunlarını aşmayı hedefleyen faydacı ve günü birlik bir politikayla yaklaşıyorlar. Kimi iyi niyetli örgütler de bu oportünist anlayışların dönderdiği çarkın dişlerine takılmış gidiyorlar.

Birlik sürecini olumsuz yönde etkileyen, hatta onun tıkanmasına kaynaklık eden bu anlayışlar, çoğu zaman sürece ket vurma, onu bulandırma pahasına yer yer daha da ileri giderek kendi aralarında, **“birbirlerinin muhalefetlerini tanımama, onlara platformlarda yer vermeme ve onları tecrit etme”** üzerinde pazarlıklara oturuyor ve

anlaşmaya çalışıyorlar!.. Fakat buna rağmen programlarda, bu mantığın kamufle edilmesi ihmal edilmiyor. Örneğin Hevkari'nin ulusal demokratik devrimi hedefleyen programında şöyle deniliyor:

**“HEVKARİ, bu ortak mücadele ilkelerini ve ortak amaçları benimseyen tüm yurtsever, devrimci ve demokratik örgütlere, grup ve kişilere açıktır.”** (Hev. Pro. s. 4)

Ne var ki, diğer bazı “birlikler”de olduğu gibi, Hevkari güçlerinin çoğunluğunu bir araya getiren asıl sorun program değil, dargrupçu, faydacı ve statükocu anlayışlardır. Ve bu anlayışlar açısından ilkelerin güncel politikaya feda edilmesi konusunda en ufak bir sakınca yoktur! Bunu Hevkari'nin toplantı tutanaklarında, bugün sürdürülen canlandırma görüşmelerinde ve bizzathı Hevkari programında görmek mümkündür. Örneğin “birlik” havarisi kesilen TKSP oportünizmi, Hevkari'nin kotarılması için parti programından bile “fedakarlık” yapabiliyor.

*“tarihi gelişme, Kürt ulusal sorununun çözümünü iki biçimde karşımıza çıkarabilir:*

*1. Kürt halkının başlıca kendi güçleriyle, Türkiye’de genel bir devrim hareketini beklemeksizin, ulusal kurtuluş savaşına girişip bunu başarıya ulaştırması.*

*2. Kürdistan işçi sınıfı da hahil, Türkiye işçi sınıfının birlik halinde başını çekeceği, halkların ortak bir devrim hareketiyle gerici burjuva ve toprak sahipleri iktidarının yıkılması, demokratik bir halk iktidarı oluşturulması.”*

*“...Bu değerlendirmeyi yaptığımızda ikinci olanağın ağır bastığını ulusumuzu daha kısa sürede ve daha emin, kurtuluşa götürebileceğini görüyoruz.”* (TKSP Pro. s. 14-15)

Şunu anti parantez olarak belirtelim ki, yukarıya aldığımız alıntılar, Kürdistan devriminin stratejik hedeflerini tartışmak için buraya aktarmadık. Sadece, statükonun korunması için “ilerleyen” oportünizmin ilkelerini güncel politikaya nasıl feda ettiğini açığa çıkarmak istedik. Yukardaki belirlemelerde görüldüğü gibi, Kürdistan devriminin stratejik hedefini demokratik bir federasyona bağlayan “ikinci” çözüm biçimini savunan, hatta onu mutlaklaştırmak için kendini zorlayan TKSP oportünizmi, Hevkari programında ülkenin bağımsızlığı-

nı hedefleyen birinci çözüm yolunun ön plana çıkarılmasına evet demekte bir sakınca görmüyor. Şöyle ki,

“Kürdistan toplumu bakımından bugünkü somut tarihi koşullarda gündemde olan ulsal demokratik devrimdir. Örgütlerimizin üzerinde birleştiği program, bu aşamaya uygun düşen mücadele ve iktidar programıdır.”

Bu amaçla bir araya gelerek oluşturduğumuz Hevkari, aşağıdaki temel program hedeflerini benimsemiştir ve bu hedeflere ulaşmak için mücadele eder:

“Emperyalizmi kovmak, Türk sömürgeciliğinin ve yerli işbirlikçilerinin egemenliğine son vermek ve Kürdistan Demokratik Halk Cumhuriyetini kurmak;” (Hev. pro. s. 2) (abç)

Oportünizmin belirsizlikleri “aşması”, “ilerlemesi” iyi bir şeydir, denebilir. Ancak yaklaşımda isabet yok. Çünkü TKSP oportünizmine göre statükonun korunması için ideolojik, politik ve örgütsel her türlü manevra mübahdır. Dolayısıyla “çözüm yolları”nın yer değiştirmesi -özellikle bu aşamada- onlar için pek önemli değildir. Zira onlar, işlerini “bitirdikten”, yani TKSP-Roja Welat’ın “işini gördükten” sonra bundan da çark etmenin yollarını bulurlar. Zaten Hevkari programının kendisi de buna müsaittir.

Bu “politika”, daha açık bir biçimde siyasi platform toplantılarına yansıyan 6’lının tavırlarıyla kendini gösterdi. Örneğin 28-29.3.1984 tarihlerinde ...’deki Siyasi Platform toplantısında, KİP ve PPKK meselesi gündeme geldi, PPKK toplantıyı terk etti. 19-20 Nisan 1984 tarihleri arasında yapılan toplantıda TKSP ve TKSP-Roja Welat sorunu gündeme getirildi. TKP ve TKP-İşçinin Sesi yedekte tutuldu. 6’lı bu toplantıya hazırlıklı, anlaşmalı gelmişti. Benimsedikleri güçbirliği metnine (Metin Roja Welat’ın 19-20. sayısında yayınlanmıştı) rağmen, platformu tıkamak, dağıtmak kararındaydılar 6’lı taraftarları!.. “Gerekçe”leri ise şöyleydi:

**“TKSP: (..) TKSP-Roja Welat, partimizin 10 yıllık geleneğine sahip çıkıyor. Bir örgütü iki güç temsil edemez. Bu ilkesel bir sorundur. (...) Ayrıca ismin de ötesinde TKSP-Roja Welat’ı bir örgüt olarak kabul etmiyoruz. (...) Onlar varsa biz yokuz.”**

“TSİP: Bizce sorun, siyasal örgütü, merkez yapı olarak kimin temsil ettiği. TKSP-Roja Welat eğer başka bir isimle katılsaydı, olabilir. Arkadaşlar (TKSP-Roja Welat’tır kastedilen -RW) görüşlerinde haklı olsa bile, bu, sosyalist yasallığa aykırıdır. Bu nedenle biz de bu platformda olmayacağız.”

**“TKP: Biz TKSP-Roja Welat temsilcisinin katılmasından yana değiliz. Aksi halde biz de bu platformda olmayız.”**

“TİP: TKP ve TSİP’li arkadaşların görüşlerine katılıyoruz. İlkesel kararlara varmak zorundayız. Şekil sorunları hafife alınamaz. TKSP diye bir olgu var. Politik tercihlerde kararsızlıklara yer yoktur. (...) Yarın başkaları da “bolşevik PKK” olarak buraya gelebilir. (...)”

**“PPKK: Partinin merkez çoğunluğu hangi taraftaysa onun tanınması gerekir. Yarın başka bir örgüt de gelebilir (Kastedilen, KİP ya da KİP-GBK’dir -RW). Bu nedenle biz de imzamızı çekiyoruz.”** (Siyasi Platform Top. Notları)

6’lının diğer üyesi TKEP de benzer gerekçelerle toplantıyı terk etmişti. Toplantıya katılan örgütlerin çoğunluğu ise, bu bölücü tavrın karşısında yer almış ve siyasal platform çalışmalarına devam edilmesi yolunda çaba harcamıştı.

Öncelikle şunun altını çizmek gerekir ki, olay, TKSP-Roja Welat ve TKSP’yi ilgilendirdiği kadar tüm sol siyasal örgütleri ilgilendiriyor. Ve örgütlerin büyük bir çoğunluğu aynı ya da benzer sorunlarla karşı karşıya... Örneğin, Ala Rızgari-Rızgari, KUK-KUK Sosyalist Eğilimi, PPKK-KİP, TKP(B)-TSİP, TKP-TKP İçinin Sesi, Kurtuluş, Kurtuluş Örgütü, vb... Dahası, faydacı dargrupçu, pazarlıkçı “politika”ların, ilkel ve duygusal tavır alışların sorunu, merkezi güçbirliklerinin, hatta sıradan eylem birliklerinin önüne engel olarak çıkarılması ve söz konusu “birlik”lerin büyük bir bölümünde bu durumun, önemli bir işlev görmesidir. Bu bakımdan yaşanan deneyimler ışığında sorunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Çünkü bölünme ve saflaşmaların biçimlendirdiği değişik yapıların bir bölümüne çizgi çizmek ya da onları “eritmek” isteyen reformist ve oportünist anlayışlar esasta, “sosyalist yasallık”, MK çoğunluğu”, “bir örgütün temsil meselesi”, “ilkeli olmak” vb. “teori”lerle devrimci hareket içindeki ayrışmaları baskı altına almak, dolayısıyla sürece ket vurmak istiyorlar.

Oysa bilimsel gerçekler, ulusal ve sosyal devrimlerin yaşayan deneyimleri grup çıkarlarını, Kürdistan ve Türkiye halklarının temel çıkarları önüne koyan “ultra” sosyalistleri” perva tanımayan bu grupçu ve bölücü tavırlarını çok açık bir biçimde yadsıyor:

**Birincisi**, 6’lı müttefiklerin iddia ettiği gibi, “bir örgütün” ayrı ayrı güçler tarafından temsili söz konusu değildir. Dolayısıyla TKSP oportünistlerinin, benzer dertlerden muzdarip olanların ve TKP odağında “siyasal birliklerini” yapanların iddiaları, her şeyden önce maddi dayanaktan yoksundur. TKSP-Roja Welat temsilcisinin anılan toplantıda belirttikleri görüşler bu gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır:

“**Sorun çarpıtılmamalıdır. TKSP ve TKSP-Roja Welat arasındaki sorunlar, buraya taşırılmamalı, platform tıkanmamalıdır. Sorun, kavramak isteyen örgütler açısından açıktır. TKSP içinde mazisi geçmişe dayanan bir ayrışma söz konusudur. Ve bu mücadelenin her alanına yansımıştır. Bir örgütün farklı yapılarca temsili söz konusu değildir. Söz konusu olan, aynı örgütün bünyesinde ortaya çıkan sağ ve sol kanatların temsilidir. Ayrışma ve saflaşma sürecini belgeleyen yazılı metinler bunun kanıtıdır. Bu anlamda, TKSP-Roja Welat, sol kanadın gerçek ve tek temsilcisidir. TKSP ise, parti içindeki ideolojik, politik ve örgütsel ayrışmada sağ kanadı temsil etmektedir. Onlarla böylesi platformlarda, -platformları meşgul etmeden- ortak bazı şeyler yapabiliriz. Partinin 10 yıllık geleneğine sahip çıkma meselesine gelince: Geçmişin acımasız bir biçimde eleştirilmesi, siyasal çıkışımızın önemli bir nedenidir. Ama bu, geçmişi inkar anlamına gelmez. Ve hiç kimse devrimcilik adına bunu bizden isteyemez. Bu nedenle TKSP-Roja Welat olarak biz, geçmişin mirasına elbette ki sahip çıkacağız. Ve olumsuz yönlerini mücadelemizin deney kaynağı olarak değerlendireceğiz. İşte bazılarının sorun yapmak istediği isim meselesi de kaynağımı buradan almaktadır. Kaldı ki, bu, bu platformun çözeceği bir sorun değildir. Hayatın kendisi ancak bunu çözecektir.” (Siy. Plat. Top. Notları)**

Görüldüğü gibi sorun gayet açık. 6’lı bloğun iddialarının tersine “bir örgütü” ayrı güçlerin temsili değil, geçmişin doğru ve yanlış bünyesinde geliştiren mirasa dayanan farklı siyasal yapıların temsili söz konusudur.



**İkincisi**, “MK çoğunluğu”, “Sosyalist yasallık” vb. iddialardır. Eğer bu iddialar, işçi sınıfı bilimi adına piyasaya sürülmeseydi, sadece güler geçerdik. Gel gelelim ki, devrimci dünya görüşü adına söz konusu iddialara sarılanlar yalnız bununla da kalmıyor, bu yolda yeni “teori”ler geliştirmeye çalışıyorlar! Bu bakımdan sorunu, devrimci mücadelenin zengin deneyimlerine baş vurarak açıklığa kavuşturmak, bir bütün olarak devrimci hareketin gereksinim duyduğu devrimci prensipleri açığa çıkarmak gerekiyor. Örnek bir olay: Venezuela’da, devrimci mücadelenin en zorlu, sıkıntılı döneminde Venezuela Komünist Partisi içinde kökü geçmişe uzanan iki akım, açık bir çatışmaya girer. Bu akımların niteliğini, Fidel Castro’nun “13 Mart’ın 10. yıldönümünde Havana Üniversitesinde yaptığı tarihi konuşmasında, okuduğu belgelerden öğrenelim:

*“Gerçekte Venezuela Komünist Partisi içinde iki önemli akım çatışmaktadır.*

*“Bunlardan ilki, Parti’nin tabanında yalnızca küçük bir azınlık tarafından tutulan ama Politik Büro ve Merkez Komitesi üyeleri arasında çok güçlü olan bir akımdır.”*

*“Diğeri ise, Partinin çoğunluğunca desteklenen ama yüksek örgütlerin liderleri arasında güçsüz kalan bir akımdır. Bu akımın önderi, yalnız taktik ve plan değişimlerine karşı çıkmakla kalmayıp, tutulan devrimci mücadele yolunun güçlü bir eleştirisini de yapan Yoldaş Douglas Bravo’dur.*

*“Apaçık ortadadır ki, bu ayrılıkların özü silahlı mücadele sorunudur. VKP içindeki bir grup lider, ta başlangıçtan beri slahlı mücadeleye karşı çıkmaktaydılar.*

*“Hiç kuşkusuz, Yoldaş Douglas Bravo’nun cezalandırılması, bu değişikliklerin başlangıcıdır. (D. Bravo, VPK MK’da yalnız başına kalıyor RW) Bu adamlar, bütün mücadele biçimlerini kendinde toplamayıp, gerilla ve taktik ünitelerin eylemlerini durduran yeni taktik devresine karşı çıkan herkesi, disiplin işlemleri yoluyla susturmayı tasarlamaktadırlar.” (F. Castro, Dev. İç. Sav. Kom. Den. Yar. y. s. 45, 47)*

VPK MK’da, Partinin “yüksek örgütlerinin liderleri” arasında oldukça güçsüz kalan bu devrimci akımı destekleyen F. Castro, VPK sağ kanat liderliğinin en sert eleştirilerine hedef olmuştu. İşte, VPK sağ kanat liderliğini mahkûm eden, devrimci kanada açıkça desteğini ilan

eden F. Castro'nun bu ünlü "söylevi" tartışmamıza ışık tutan somut ve ilginç bir örnektir:

*"Ve bizim için devrimciler için -bozguncular ve teslim olmak isteyenlere, 'ya Venezuela için öl' diyen, bir grup teori şarlatanı değil, bir savaşılar grubu olan adamlar arasında bir seçim yaparak- temel bir devrimci prensip ve ahlak sorunu olarak, bu savaşılarla dayanışmamızı açıklamamak olanaksızdı."*

*"Hangi devrimci prensipler, düşünce ya da temeller adına bazguncuların; sağcı teslim olma yanlısı akımın haklı olduğunu söylemeye zorunluyuz? Marksizm-Leninizm adına mı? Biz asla onların marksizm-leninizm adına haklı olduklarını söyleyemeyiz. Uluslararası komünist hareket adına mı? Yoksa, onun bir komünist partisinin liderlik sorunu oluşu mu bizi buna zorluyor? Bizim uluslararası komünist hareketten anladığımız bu mudur? Bizim için uluslararası komünist hareket, herşeyden önce komünistlerin, devrim savaşılarının hareketidir."*

*"Bizim bildiğimize göre uluslararası komünist hareket bir kilise, bir mezhep, bir mason locası değildir. Bizi herhangi bir zayıflığı kutsal kılmaya, herhangi bir sapmada her türlü reformist ve sahte devrimciyle karşılıklı hayranlık politikası gütmeye zorlanmaz. (F. Castro, a.g.e. s. 59, 62, 63)*

İşte uluslararası komünist harekette, tartışma konusu olan bir olay, sağ kanat "MK çoğunluğu"na karşı takınılan devrimci bir tavır ve "sosyalist yasallık"... Ve işte, zevahiri kurtarmak isteyenlerin işçi sınıfı bilimi adına geliştirmek istedikleri "teori"ler!...

Bu anlamda, "siyasal tercihlerde kararsızlıklara yer" olmadığı doğrudur. Ancak bu yapılırken, dürüstçe yapılmalı, devrimci dünya görüşünün kendi tekellerinde olduğu anlayışıyla hareket edilmemeli -çünkü "gerçekte onların tekel altına aldıkları reformizmdir"- ve siyasal tercihler güçbirliklerinin önüne engel olarak çıkarılmamalıdır. Aksi tavır ve davranışların -bugüne dek edinilen deneyimlerde de görüldüğü gibi- "birlik" sürecini olumsuz yönde etkileyeceği, yığınların "birlik" istemlerini istismar edeceği ve bunalımı derinleştireceği açıktır.

**Üçüncüsü**, örgüt olup olmama sorunudur. Açıktır ki, devrimci bir örgüt olmak ya da böyle bir örgütü yaratmayı hedeflemek için, "ultra

sosyalistler”in veya oportünistlerin teveccühünü kazanmak, onların onayını almak gerekli ve zorunlu değildir. Dahası, bir örgüt (hangisi olusa olsun), reformizmin kuyruğuna takılarak derici olamaz. Zira devrimci bir örgüt olmanın kriterleri, devrimci dünya görüşüne, leninist örgüt prensiplerine, kararlı ve korkusuz bir mücadele hattına sahip olmaktır. Ve doğası gereği sağ ve “sol” oportünizme karşı savaşı içerir, bu mücadele içinde çekikleşir. Faşizme, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelede örgüt olmanın asgari kıstasları ise, merkezi bir yapıya sahip olmak ve düzenli politika üretebilmektir. Bu ise, başkalarının örgüt olup olmamasına karar vermeye yeltenen akıl fukaralarımızın siyasal platformlara yansıyan tavırlarını yadsır.

“Sırtlarında tek bir tüy olmayan”ların kendilerine rahatlıkla “kartal” adını verebildikleri bir ortamda, bazılarının devrimci hareketin hakemliğine soyunması pek şaşırtıcı değildir. Çünkü varlıklarını tehlikede görenlerin bu benzeri “taşkılık”ları doğaldır(!) Doğal olmayan, “vatan”, “millet” adına ve “birlik” tüccarlığı maskesi altında siyasal ve demokratik platformları **ipotek** altına almaya çabalamak, böylece A ya da B örgütünü dışlamayı, statükonun korunmasını amaçlamaktır. Hem de koltuk değneği işlevini gören imzalarla, reformist dayanışma ve Makyavelist yöntemlerle birlik platformlarının önünü tıkayan “yeni prensipler” geliştirmeyi hedefliyerek!.. Açıktır ki, bu tavır, salt kitlelerin “birlik” eğilimlerini istismar etmekle de izah etmek olanaksızdır. Zira bu, reformist taktik manevraların da ötesinde, “bir pire için bir yorgan yakmak”tır. Bölücülüğün, işçi sınıfına ve memekçi yığımlara karşı sorumsuzluğun, ilkesizliğin kaba bir ifadesidir.

**3. Anılan “birlik”lerin diğer belirgin bir karakteri, ayrı ayrı kümelenmeleri tahrik etmeleri ya da bilinçli olarak en geniş anti-faşist ve anti sömürgeci birlikleri engelleyici bir işlev görmeleridir.**

Faşizme ve sömürgeciliğe karşı en geniş güçlerin birliği, Türkiye ve Kürdistan halklarının ortak çıkarlarının dayattığı nesnel zorunlukların bir gereğidir. Ama buna rağmen, yurtsever ve demokratik güçlerin oldukça dağınık ve heterojen bir yapıyı biçimlendirdiği ülkelerimiz gerçeğinde bu işin üstesinden gelinmesi elbette ki kolay değildir. Fakat bunun böyle olması, “yangından mal kaçırma” anlayışıyla oluşturulan “birlik”leri, “sosyalistlere özgü” dar çerçeveli “birlik” girişimlerini, taktik ve günü birlik politikaların ürünü olan odaklaşmaları haklı

kılamaz. Ne var ki, “birlik” yolunda atılan “adım”lar da, bu işlevi görmekten öteye gidememişlerdir. Dolayısıyla, söz konusu “birlik”ler, hayatın kendisi tarafından işlevsiz kılınmakla kalmamış, aynı zamanda birlik sürecinin tıkanmasında belirleyici bir unsur olmuştur.

Ancak sürecin acımasız ama ağır ilerleyişi karşısında varlık olmadan çözülen, kendi anlayışı içinde gömülü kalan “birlik”lerin yaşanan acı ve öğretici deneyimlerine rağmen, aynı tavırlarla ve fakat daha ince yöntemlerle en basit eylem birliklerinin önüne çıkılıyor. **12 Eylül Eylem Platformunu** bölen tavırlar (gazetemizin 12 Eylül özel sayısında bu konuya değinilmiştir), İsveç’te “Türk ordusunun saldırısına karşı Kürt halkıyla dayanışma Komitesi” girişimi ve F. Almanya’da “Kürdistan halkına karşı savaşa son, idamlar işkenceler durdurulsun, politik tutuklulara özgürlük, genel af” eylem “platformu” çalışmalarında başvurulan sekterlik ve dayatmacılık bu bakımdan ilginç örneklerdir.

Evet, bütün bunlar faşizme, sömürgeciliğe karşı savaşta en geniş güçlerin birliği adına yapılıyor!.. İnsanın “pes” diyesi geliyor... Söylenenler, yazılanlar ve programlara “derç” edilenlerle yapılanlar arasında korkunç bir zıtlık, terslik var. İlginç bir örnekle sorunu kavramaya çalışalım:

*“... TKP, ittifaklar sorununa stratejik bir düzeyde bakmıyor. O, ortak düşmana karşı hangi güçlerin bir araya gelmesi gerektiğini pek düşünmüyor. Eğer öyle düşünseydi dostu-düşmanı iyi biçimde birbirinden ayırsaydı, Kürdistan ulusal-demokratik güçleriyle, Kürt halkının devrimci ilerici güçleriyle içtenlikle, uzun vadeli bir ‘birlik ve dayanışma’ politikası güder ve onları birbirine karşı kullanıp dağıtmaya heveslenmezdi. Oysa TKP ittifaklar sorununa yalnızca bir taktik sorun olarak bakıyor ve ‘taktiği’de işte budur.”*

*“Devrimci Demokratlar gelince, yukardan beri söylediğimiz gibi, onları da böylesine bir dayanışmaya sürüklüyen nedenler, devrimci hareketin çıkarları değil, dar grup çıkarları ve yararcılık anlayışlarıdır.”*

*“Bu tutum, Türkiye’de anti-faşist bir cephenin oluşturulması çabalarında da görülmektedir. TSİP’in son yıllarda üzerinde ısrar ettiği, ‘sosyalistlere’ özgü, dar çerçeveli ve daha baştan birçok anti-faşist gücü dışarda bırakacak, ayrı kümelenmelere yol açacak olan bir anti-faşist*

*güçbirliđi politikasına Devrimci Demokratlar da hevesle sarılmıřlardır.” (UDG Neden Hayata Geçmedi Bro. Özgürlük Yolu y. s. 19, 20, 21)*

Görüldüđü gibi dün bunları söyleyenler bugün pratikte yansıyan makyavelist manevraları ile TKP, TSİP ve Devrimci Demokratları da geride bırakıyorlar!.. Bu bakımdan kimlerin ne dediklerine deđil, ne yaptıklarına bakmak gerekiyor. Soruna bu perpektiften yaklařınca, bloklařmaları, dayatmacılıđı meřru kılan hiç bir neden yok. Çünkü yařanan ve yařanmakta olan “birlik” deneyimlerinde ortaya çıkan kümelenmelerin hiç biri, **demokratik birlik zemininde** ortaya çıkmamıřtır. Kaldı ki, bloklařmanın kaçınılmazlıđı, demokratik birlik hedefleri üzerinde olursa, bir zorunluluk halini alabilir. Ve haklılıđının ölçütü de budur. Siyasal platform çalışmalarını, benimsedikleri demokratik hedeflere rađmen çıkmaza sokan 6’lının tavrı bu bakımdan ilginç bir örnektir. “Birlik” adı altında en geniř güçlerin birliđi politikasına karřı iřleyen bu ve benzeri blokların ya da güç ve tavır birliklerinin “haklılıđı” (!) bir yana, onların nesnel olarak nelere ve kimlere hizmet ettiđi açktır.

### ***Birlik” Yolunda Mesafe Katetmenin Yolu, İřbirliđi Zemininin Doğru Tesbitinden Geçer***

Tarihsel deneyim, ulusal ve sosyal devrimlerde ilerici, yurtsever ve devrimci güçlerin asgari ve azami birliklerinin sađlanmasında, “birlik” ya da iřbirliđi zemininin doğru kavranmasının özel bir önem tařıdıđını göstermiřtir. Bu salt, “birlik” yolunda atılan adımlarda başarıya varmak için deđil, demokratik ve siyasal savařın zaferi için de gereklidir. Bu bakımdan “birlik” sorununu, fařizme ve sömürgeciliđe karřı savařın diyalektik bütünlüğü içinde ele almak ve bu bağlamda deđiřik türden birliklerin zeminini kalın çizgilerle belirlemek gerekiyor. Açktır ki bu, en bařta, iřçi sınıfı, Kürdistan halkı ve tüm emekçi yığınların demokratik taleplerine yanıt verebilecek hedeflerin tesbitini; dolayısıyla söz konusu demokratik hedeflerin karřısında yer alan fařist devletin sınıfsal yapısını ve “ülke”nin özgül kořullarını bilince çıkarmayı gerektirir.

Fařizmin, -Türkiye’de- bir günde ve halklarımızın kanına susayan generallerin yalnızca öznel istemleri sonucu iktidarı ele geçirmedeđi,

tam tersine köklü ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenleri kapsayan bir sürecin ürünü olduğu açıktır. Faşizmin sınıfsal yapısının kavranabilmesi, bu süreçte, devletin yapısal karakterinde meydana gelen değişimlerin belirgin özellikleriyle açıklığa kavuşturulmasını gerektirir. Bu özelliklerin başında, devletin değişen karakterine kaynaklık eden tekelci gelişmeye tekabül eden siyasi gericiğin derinleşmesi olayı geliyor. Ancak buna geçmeden önce, devletin tekelci gelişme öncesindeki yapısal karakterini irdelemekte yara var. Bilindiği gibi, Türk devleti ilk olarak tarih sahnesine çıktığında, iki önemli nedenden dolayı gerici eğilimleri bünyesinde barındırmış ve geliştirmiştir:

1- Türk burjuvazisinin Kürdistan sorunu karşısında takındığı şoven ve sömürgeci tavır..

2- Burjuvazinin Osmanlı despotizminden devraldığı yapıyı yaşatmak istemesi ve bundan dolayı da feodalitenin radikal yöntemlerle tasfiye edilmesine yanaşmaması; tersine büyük toprak sahipleriyle işbirliğine yönelmesidir. Hal böyle olunca burjuva demokratik dönüşümler tamamlanamamış, devlet yapısındaki gerici eğilimler törpülenememiş, aksine gelişme ve güçlenme olanağı bulmuştur. Kürdistan'da yer alan ulusal hareketler, sömürgeci Türk devletinin şoven ve gerici eğilimlerini güçlendirmiştir. Kısaca devletin bu şoven ve gerici eğilimleri tekelci döneme özgü siyasi gericiğin derinleşmesinde avantajlı bir durum yaratmıştır.

Nihayet II. Dünya Savaşı sonlarına gelindiğinde “ulusal” sermaye yabancı sermaye karşısında rekabet gücünü önemli ölçüde yitirmişti. Savaş sonrasında “**Truman doktrini**” ve “**Marshal Planı**”nın “ülke ekonomisi üzerinde yayılan etkisiyle Türk burjuvazisi, yabancı sermaye ile ortaklığı tercih etmek durumunda kalmıştı. Bu yıllar, aynı zamanda sermaye ihracının yoğunlaşması temeline dayanan ve emperyalizmle olan ilişkilerden etkilenen tekelliliğin ortaya çıkmasına rastlar. Türkiye ekonomisinde tekellerin ortaya çıkması ve giderek devletle bütünleşmesi süreci, Türk devletinde var olagelen gerici eğilimleri kamçılamakla kalmamış, ekonomide ve siyasette olduğu gibi devletin yapısında da gericiğin belirgin bir karakter halini almasına neden olmuştur.

12 Mart faşizmi döneminde tekelci sermaye, devlet üzerinde tam bir hakimiyet kurdu. Bu dönem, aynı zamanda tekelci burjuvazinin,

tekel dışı sömürücü çevreler ve büyük toprak ağalarıyla kendi çıkarları çerçevesinde kesin bağlaşıklar dayattığı bir dönem olmuştur. Ve atık gericilik açık bir devlet politikası halini almış oldu. Ardından 12 Mart yönetimi seçimlerle iktidardan uzaklaştırıldı. Ancak devletin gerici karakterinde dişe dokunur değişimler olmadı. İşte, 12 Eylül faşizmine neden olan temel faktörlerden biri, derinleşerek gelişen bu siyasi gericiliktir.

İkincisi, Türkiye kapitalizminin sürekli ve kalıcı olan bunalımının, yerli ve yabancı sermayenin ortaklık ilişkilerinden doğan ekonomik bunalımın siyasal bunalımlara dönüşerek burjuvaziyi yönetim acziyle karşı karşıya getirmesidir.

Üçüncüsü ise, Kürdistan ve Türkiye’de gelişen devrimci demokratik hareketin gösterdiği potansiyel büyüme, kitlelerde yükselen hoşnutsuzluk ve bunların tekelci çevrelerde yarattığı korku ve tedirginlik. Diğer iç ve dış koşullar sürecin bu belirgin öğelerini tamamlıyordu.

Kısaca belirtmek gerekirse, bugün devlet, bu ekonomik, toplumsal ve siyasal koşulların ürünü faşist diktatörlüğün, diğer bir deyişle finans kapitalin lehine, işçi ve emekçi yığınların, hatta burjuvazinin diğer sömürücü kesimlerinin aleyhine derinleşen bir işlev görüyor. Devletin finans kapitalden yana müdahaleci bir işlev üstlenmesi, burjuva sömürgeci güçler arasındaki uzlaşmayı büyük tekellerin yararına bozuyor. Dolayısıyla sömürgeci devletin sınıfsal yapısı içinde ifadesini bulan burjuva güçlerin -tekelcilerin çıkarları çerçevesinde ama uzlaşma temeline dayanan- ittifak ilişkileri, finans kapitalin ekonomik terör ve siyasal zoru altında yeniden düzenlenmiş oluyor. Devletin sınıf yapısında somutlaşan bağlaşıklar arası ilişkilerde görülen bu değişim, kaçınılmaz olarak burjuva güçler arasında çelişkiler yaratıyor, sömürücüler cephesinde çatlak seslerin duyulmasına neden oluyor ve dahası sömürgeci burjuvazinin önemli bir kesimini rahatsız ediyor.

Egemen sınıflar arasında gözlenebilen bu gelişmeler, Türkiye’li Kürdistan’lı reformist güçleri umutlandırıyor, onların “demokrasiye dönüş” hayallerini canlı tutuyor, “liberal” burjuvazinin icazetli muhalefetine bel bağlama eğilimlerini güçlendiriyor. Ne var ki sömürgeci sınıfların belirgin karakterleri ve “ülke”nin özgül koşulları, bu bayla-

rımızı ve onların **BUDEP** (*Bariş ve Ulusal Demokrasi için Eylem Programı*) ve onun bir **türevi** olan “**Sol birlik**”te ifadesini bulan burjuva kuyrukçuluğunu yadsıyor. Şöyle ki:

1- Devletin sınıfsal yapısı içinde finans kapitalden yana yeniden düzenlenen ilişkilerden etkileniyor. Finans kapitalin açık tahakkümünden rahatsız olan tekelci sermayenin bu kesimi, toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşımını istiyor. Devletin finans kapitalden yana müdahaleci bir işlev görmesine karşı çıkıyor. Finans kapital ise, buna aldırış etmiyor, tahakkümünü pekiştirerek derinleşen bunalımı aşmaya çalışıyor. Bu durum, tekellerin birbirleriyle ve emperyalizle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor ve aralarındaki çelişkilerin derinleşmesine neden oluyor. İşte tekelci burjuvazinin şu ya da bu kesiminin finans kapitalin açık terörist diktatörlüğüne karşı oluşunun temel ve belirleyici bir nedeni budur. Ancak bu karşı oluşun radikal bir tavra, bir başka deyişle faşizme karşı aktif bir mücadeleye dönüşmesi ya da dönüştürülmesi olanaksızdır. Çünkü bu, asgari koşullarda emperyalizme karşı bağımsız bir tavır geliştirmeyi gerektirir. Bu ise, herşeyden önce uluslararası sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi sürecinin belirlediği işbölümü çerçevesini yadsır. Kaldı ki yerli tekelci sermayenin emperyalizmle olan ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan bağımlılık nesnel olarak böyle bir tavır alışa olanak vermez.

2- Diğer taraftan faşizme karşı savaş, emperyalizmin, tekellerin ekonomi üzerindeki denetimlerini hedeflemek zorundadır. Finans kapitalin tahakkümüne karşı olan tekelci kesim de, bu gerçeğin, dolayısıyla faşizme karşı gelişen demokrasi mücadelesinin finans kapitalin, emperyalizmin yanı sıra kendi varlığına yöneleceğinin bilincindedir. Ayrıca işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer emekçi yığınların kabaran hoşnutsuzluğu, sosyalist sistemin artan etkinliği ve demokrasi ve sosyalizm güçlerinin kazandığı yeni yeni mevziler karşısında ipin ucunu kaçıracağına da... Bu nedenle, tekelci sermayenin bir bütün olarak emperyalizmle birlikte, varlıklarına yönelen tehlikeler karşısında savaşmaları, faşist çarkı Türkiye ve Kürdistan halklarının aktif savaşımıyla dağıtmayı hedefleyen anti-faşist savaşın karşısında yer almaları kaçınılmazdır. **Bu bakımdan faşizme karşı savaş tekeller ve emperyalizme karşı savaştan soyutlanamaz.** Fakat bunun tekellerin bir-



biriyile ve emperyalizmle olan eliřkilerini grmezlikten gelmeyi yadsıdıđı, bu gler arasındaki atıřmalardan bilinlice yararlanmayı dıřlamadıđı da aıktır.

II. Finans kapitalin aık diktatrlđ kořullarında, burjuva gler arasında yeniden dzenlenen iliřkilerden en fazla etkilenen smrc kesimler, tekel dıřı sermaye evreleri ve bir kısım toprak ađalardır. Kk iřletme sahipleri, tekstil, dođramacılık, sabun ve benzeri iřletme sahipleri kk fabrikatrler, makine onarım atlyeleri, tccar iřverenler, kk sanayi ve ticaret řirketleri vb. Oluřan tekel dıřı burjuvazi homojen bir yapıya sahip deđildir. Onun yerli ve yabancı tekellerle olan bađımlılık iliřkilerinden de etkilenen bu zelliđi, bađımsız siyasal bir g olmasını engelliyor, hareket birliđini bozuyor. Bu ise, tekel dıřı sermayenin belli kesimlerini iflasa srklerden (ki, řimdiden iflas bayrađı eken řirket sayısı az deđil), diđer kesimleri kendisine bađlı niteler haline getiriyor. Acımasız bir biimde iřleyen bu sre, zellikle yařamını srdrebilen kesimlerin finans kapitale karřı direnme, aktif bir karřı tavrı geliřtirme kořullarını nesnel olarak ortadan kaldırıyor.

Diđer taraftan smrgen burjuvazinin bu kesimleri, yerli tekellerin yanı sıra yabancı tekellerle dolayısıyla emperyalizmle de bađımlılık iliřkileri iindeler. Bu, bu kesimlerin emperyalizme karřı bir konumda yer almalarını da engelliyor. Ve onları uluslararası sermayenin etki alanına ekiyor. Ezilen, smrlen ktlelerin bir btn olarak burjuvaziyi tehdit eden hořnutsuzluđu, kapitalizm ve sosyalizm arasında derinleřen savař, sosyalist sistemin aktif desteđinde bađımsızlık ve demokrasi glerinin kazandıđı zaferler tekel dıřı sermayenin bu eđilimini kamılıyor. Onu, halinden memnun olmamasına rađmen finans kapitalden, emperyalizmden yana kesin bir tavrı almaya zorluyor. ABD ve NATO’cu emperyalistlerin “lke”deki “sulta”sına, ekonomik bađımlılıđın siyasal ve askeri bađımlılıkla tamamlanmasına bugne dek “gık” demeyen; tersine btn bunları onaylayan tekel dıřı sermayenin, Trkiye ve Krdsitan halklarının aktif mcadelesine sahne olacak bir ortamda emperyalizme karřı bir tavrı iine girmesi dřnlemez.

Tekel dışı burjuvaziye, devlet iktidarını elinde bulunduran teknelci kesimle tavır birliğine zorlayan diğler önemli bir faktör de, sömürgeci-sömürge ilişkisinin tarihin her döneminde şü ya da bu oranda canlı tuttuğı Türk şovenizmidir. Kürt sorunundan söz edildiğinde “**vatanın bölünmezliğı ve bütünlüğü**” konusunda teknel dışı sermaye çevrelerinin, finans kapitalden, hatta bir bütün olarak teknelci bujuvaziden daha duyarlı olduğunu söylemek mübalağa sayılmaz. Bu, yerleşik şoven geleneğinin yanı sıra onun pazar tutkusundan, Türk teknelci sermayesinin -bu konuda çok zayıf olsa-gösterebildiğı enternasyonalist tavrı gösteremeyişinden kaynaklanıyor. Oysa Kürt ulusunun ayrılıp kendi bağımsız devletini kurma hakkı da dahil, kendi kaderini özgürce belirlemesi **acil demokratik** bir taleptir. Ve ulusal demokratik güçler anti-faşist mücadelelerin temel ve güçlü bir müttefiğidir. Ama buna rağmen teknel dışı burjuvazi, bu talebin söz konusu edildiğı yerde, en az finans kapital ve onun tahakkümü altında bulunan diğler teknelci kesimler kadar bağınaz ve karşı devrimci bir konumda saf tutuyor, tutacaktır. Kürdistan halkının gelişen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi onun bu şoven ve gerici eğilimini canlı tutacak, hatta Kürdistan’da yer alan son olaylarda bir kez daha görüldüğü gibi şahlandıracak, doruk noktasına vardıracaaktır.

Belirttiğimiz bu nedenlerden ötürü, Türkiye’de teknel dışı sermaye, Türkiye’nin ulusal çıkarlarından, bağımsızlığından yana değildir. Dolayısıyla başka ulusların ve ulusal azınlıkların tutsaklaştırılmasına, boyunduruğa vurulmasına kaşırı değildir. Tersine, burjuvazinin bu kesimine ne kadar şirin görünmeye özen gösterilirse gösterilsin, anti-faşist ve anti-sömürgeci savaşımın sahne olacağı çatışma ortamında onlar, devlet iktidarını elinde bulunduran büyük burjuvazinin yanında yer alacak, reformist güçlerin şimdiden soyunduğı “Kültürel özerkliğe” bile yanaşmayacaklardır. (Ulusal kurtuluş savaşımının yükseleceğı aşamalarda Saddam’vari otonomiler hariç tabii!..) Ama bütün bunlara rağmen, finans kapitalin yoğunlaşan baskı ve terörü altında burjuvazinin bu kesiminde -belirleyici bir ölçekte olmasa bile- muhtemel ayrışmaları gözardı etmek doğru değildir. En azından finans kapitalin (mali sermayenin) baskısından en çok etkilenen, ufalanan, iflansa giden kesimlerin kazanılması ve diğler kesimlerin tarafsızlaştırılması doğrultusunda esnek bir politika gütmek, bu yolda çaba harcamak gerekir.

Ancak bu **esneklik** ve **çaba** adına anti-faşist savaşın, tekellerin egemenliğine, emperyalizme ve Kürt ulusu üzerindeki sömürgeci boyunduruğa yönelen hedeflerinden ödün verilemez, bu hedeflerin yozlaştırılmasına, özünden soyutlanarak soysuzlaştırılmasına mücade edilemez. Çünkü bu, en başta işçi sınıfının, Kürdistan halkının ve nesnel konumu itibarıyla emperyalizme tekellerin egemenliğine ve faşizme karşı olan küçük burjuvazinin küçümsemeyecek bir kesiminin demokratik talepleriyle çelişir. Ve bu konuda verilecek her ödün, Kürdistan ve Türkiye halklarının, faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta güçlerini birleştirmelerini baskı altına almayı, halk güçlerinin gelişen eylemini saptırmayı ya da zayıflatmayı hedefleyen reformizme çanak tutmaktan başka bir anlam taşımaz.

Görüldüğü gibi ülkelerimiz koşullarında faşizme karşı mücadeleleyi, salt faşist milis güçlerine veya şu ya da bu burjuva partisine karşı savaşla özdeşleştirmenin olanağı yoktur. Faşizme karşı savaş, devletin gerici, sömürgeci ve şoven karakterine yönelmek zorundadır. Bu, bir zorlama değil, işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer çalışanların finans kapitalin açık terörist diktatörlüğüne karşı geliştirdikleri demokrasi mücadelesi karşısında - finans kapitalin çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenen ilişkilere rağmen- burjuvazinin değişik kesimlerinin yukarıda belirlediğimiz konumları alacaklarından ve devletin gerici sömürgeci karakterinden kaynaklanıyor.

Türkiye, ne bir İspanya ve ne de bir Yunanistan'dır. Burjuva güçler arasında duyulan çatlak seslere bakarak "faşizmin çözüldüğü" ya da "çözülmeye başladığı" kehanetinde bulunmak ve giderek burjuva demokrasisine soyunmak, ya Türkiye ve Kürdistan halklarının faşizme ve sömürgeciliğe yönelen eylemini bilinçli olarak saptırmak ya da en azından sömürgeci-faşist Türk devletinin sınıfsal ve siyasal gerçeğini kavramamaktır. Zira faşizm çözülmüyor, sadece özlediği anlamda kurumlaşmıyor. Dolayısıyla saldırganlaşıyor. Derinleşen ekonomik bunalım, Özal'ın ekonomik programını eskitmekle kalmıyor, ardı arkası kesilmeyen siyasal bunalımlara, skandallara ve rezaletlere dönüşerek gelişiyor. İşçi ve emekçilerin ve bu arada Kürdistan halkının artan öfkesi ciddi toplumsal patlamalar için kaynak oluşturuyor. Ve bu, finans kapitalin saldırganlık eğilimini pekiştiriyor... Onu, vahşetin yoğunlaştırılması eşliğinde muhtemel "**gömlek değişikliği**" ile devlet

iktidarını korumaya zorluyor. Açıktır ki, bu gidiş, yaratacağı ağır tahribatlara rağmen faşizmin kaçınılmaz sonunu yakılaştıracaktır.

Diğer yandan gerici mali sermayenin bu hırçınlığı ve “vurdumduymazlığı”, burjuvazinin diğer kesimlerini tedirgin ediyor. Başlıca SODEP ve DYP’nin icazetli muhalefetinde somutlaşan bu tedirgiliğin bir amacı, devletin finans kapitalist azınlığın çıkarları doğrultusunda ekonomiye müdahalesini kısmen de olsa engellemek; ikincisi ise, kaçınılmaz sonuna her gün bir adım daha yaklaşan “**son türk devleti**”ni parçalanmaktan korumak, burjuvaziye tehdit eden kitlelerin hoşnutsuzluğunu, kin ve nefretini burjuva kanallara akıtarak boğmak, muhtemel patlamaları engellemek ve sömürgeci devlet tekelci kapitalizminin ömrünü uzatmaktır. Bu uzak da olsa ikinci bir olasılıktır. Ve reformist güçlerin “faşizmi yıkacağız” çılıklarıyla soyunduğu iktidar modeli budur. Ancak Türkiye ve Kürdistan koşullarında SODEP ve DYP’li bir iktidar da, reformist beklentilerin tersine İspanya ve Yunanistan’daki gibi bir burjuva demokrasisi olmayacak, 12 Eylül’ün ön günlerinde yaşanan “burjuva demokrasisi”nden çok daha güdük, çok daha şoven ve baskıcı bir diktatörlük olacaktır. Böyle bir iktidar, vadettiği bazı “reformları” da yapmak zorunda kalabilir. Fakat unutulmamalı ki, muhtemel “reformlar” ve özellikle reform vaatleri Lenin’in belirttiği gibi, “baştan halkın kaynaşmasını bastırmayı ve devrimci sınıfın eylemini durdurmayı ya da hiç değilse zayıflatmayı” amaçlayacaktır. Yine böyle bir iktidar, kitlelerden soyutlamak istediği demokrasi güçlerine karşı acımasız bir saldırıya geçmekte hiç de gecikmeyecektir. Örnelemek uygun düşerse, bu iktidar, “liberalleşme” maskesi altında özü itibarıyla Salazarist politikanın izleyicisi olan **Marcelo Caetano**’nun Portekiz’deki iktidarının bir benzeri olmaktan başka birşey olmayacaktır.

Bu bakımdan “**ülke**” somutunda faşizme karşı savaşım perspektiflerinin doğru kavranabilmesi can alıcı bir öneme sahiptir. Ve bu, faşist devletin sınıfsal dokusu ve sömürgeci karakteri ile açık bir çatışma içinde bulunan işçi sınıfı ve Kürdistan halkının durumunu, Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin ortak paydalarını ve tekellerin anti-demokratik ayrıcalıklarından, ekonomik baskı ve teröründen ciddi ölçülerde rahatsız olan, ıstırap çeken diğer toplum kesimlerinin sınıfsal ve

siyasal yapılarını, taşıdıkları anti-faşist potansiyeli ve örgütlülük düzeylerini irdelemeyi gerektirir.

Öztlüce belirtmek gerekirse, işçi sınıfı ve Kürdistan ulusal demokratik güçleri, hatta ağırlıklı olarak Kürdistan halkı faşizme karşı savaşta belirleyici ve en direngen temel güçlerdir. Ayrıca ulusal demokratik mücadelenin anti-faşist savaşla birleşik bir dalga halinde sömürgeci-faşist devlet çarkına yöneltilmesi her iki halkın ortak çıkarlarının bir gereği ve başarının temel bir koşuludur. Ancak bu güçlerin mücadele birliği, herşeyden önce ulusal ve sosyal devrimin asgari ortak bileşenlerinin ön plana çıkarılmasını, diğer bir deyişle faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşın temel demokratik taleplerinin biçimlendireceği iktidar yönelimini netleştirmeyi gerektirir. Bunun yanı sıra anti-faşist ve anti-sömürgeci savaşın iktidar perspektiflerinin, Türkiye işçi sınıfının anti-faşist savaşta en yakın bağlaştığı olan Türk küçük burjuvazisinin (yoksul ve orta köylülük, gençler, aydınları, esnaf, zanaatkar, küçük işletmeci, memur ve anti-faşist subaylar) nesnel çıkarlarını koruması, faşizme ve sömürgeciliğe, emperyalizme ve tekellerin eğemenliğe karşı savaşın saflarına kazanılabilecek burjuva kesimlerin kazanılması, kazanılmayacak kesimlerin tarafsızlaştırılması doğrultusunda azami çaba harcanmasını dışlamaması gerekir.

Bu ise, faşizme karşı savaşta Türkiye ve Kürdistan halklarının – ortak mücadeleleri halinde- gerçek demokratik iktidarı olan **demokratik halk iktidarına** (ki bu, proleterya diktatörlüğüne geçişin özgün bir biçimidir) giden yolda, daha geniş toplum kesimlerinin çıkarlarını koruyacak, faşizmden zarar gören sınıf ve katmanların nesnel taleplerine yanıt verebilecek demokratik bir iktidar seçeneğinin hedeflenmesini gerektirir. İşte ülkelerimiz koşullarında bu demokratik seçenek **demokratik halk devrimidir**. Faşist çarkı dağıtacak, Kürt ulusu üzerindeki sömürgeci boyunduruğa son verecek, tekellerin ekonomi üzerindeki eğilimini kıracak ve bugün işçi, emekçilere çektirilen ekonomik bunalımın ceremesini onlara çektirecek, emperyalizmle, IMF ve NATO'yla ilişkilere son verecek ve toprak devrimini hedefleyecek demokratik halk devriminin bu ana yönelimleri, bizce, aynı zamanda Türkiye ve Kürdistan'lı devrimci-demokratik ve anti-faşist güçlerin –**birleşik halk cephesinin** örülmesine de temel oluşturabilecek- **demokratik birlik zemini** için baz alınabilir, alınmalıdır. Demok-

ratik halk devrimi program hedefleri, faşizme karşı savaşın çeşitli everelerinde ön plana çıkabilecek şu ya da bu konu üzerinde mücadelenin yoğunlaştırılmasını, reformist güçlerle, “liberal” burjuvazinin şu ya da bu kesimiyle belli demokratik talepler etrafında geçici eylem ve işbirliklerini dışlamaz. Fakat açıktır ki bu, “acil talepler” maskesi altında burjuva kuyrukçuluğunu meşrulaştırmaya çalışan program ve anlayışları, demokratik halk devriminin ana yönelimlerini gözardı etmeyi yadsır. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi, faşist çarkın dağıtılması, Kürdistan halkı üzerindeki sömürgeci boyunduruğa son verilmesi zaten işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer çalışanlar için acil taleplerdir.

Finans kapitalist azınlığın yoğunlaştırdığı faşist devlet terörüne ya da olası bir “liberal”! burjuva diktatörlüğü alternatiflerine karşı demokratik halk devriminin kitlelere hedef gösterilmesine ve anti-faşist mücadelenin buna bağımlı kılınmasına, en başta reformist güçler karşı çıkacak ve şunu söyleyeceklerdir: “Sınıf örgütleri ciddi darbeler yedi. Sol güçler dağınık. İşçi sınıfının büyük bir kısmı kazanılmış değil. Küçük burjuvazi önemli ölçüde şovenizmin etkisi altındadır. Bu bakımdan burjuvazinin belli kesimlerini, en azından ulusal burjuvaziyi ürkütmemek gerekir.” Bu ve benzeri incilerin altında yatan gerçeklerin herkes farkındadır artık. Amaç bujuva kuyrukçuluğunu meşrulaştırmaktır. Zira yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı –Türkiye’de- ulusal ve yurtsever nitelikte bir burjuva sınıfı yoktur. Kaldı ki, bir an için böyle bir sınıfın var olduğunu kabul etsek bile, demokratik halk devrimi program hedefleri onun nesnel çıkarlarıyla çelişmiyor. İşçi sınıfının önemli ölçüde örgütsüz, solun dağınık ve önemli bir toplumsal kesimi oluşturan küçük burjuvazinin belirli ölçüde şovenizmin etkisinde bulunması ise, doğrudur. Ancak genel devrimci anti-faşist, anti-sömürgeci hareketin bu ve benzeri zaafı, faşizme, sömürgecilğe, emperyalizme ve tekellerin egemenliğine karşı gelişen mücadelenin bujuvazinin icazetli muhalefetine **peşkeş** çekilmesine gerekçe yapılamaz. Tam tersine bu durum, işçi sınıfının, Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin önüne, savaşarak sömürgeci-faşist çarkı dağıtabilecek örgütlerin yaratılması görevini koyar. Ve ancak bu tarihsel görevlerin üstesinden gelinebildiği ölçüde küçük burjuvazinin şovenizmin etkisinden kurtarılması, kazanılması sağla-

nabilir. Aksi taktirde burjuva tabuların etkisi ve tirmandırılan şovenizmin ikili “sınıf” karakterine sahip olan küçük burjuvazinin söz konusu kesimi karşı devrim güçlerinin yedek gücü olmaya devam edecektir.

Faşizme karşı savaşta diğer sektörler bir yaklaşım da, demokratik halk iktidarının alternatif hedef olarak gösterilmesidir. Demokratik halk iktidarının Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin ortak iktidar hedefi olması gerektiği doğrudur. Ancak faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta böyle bir iktidar hedefiyle ortaya çıkmak daha işin başındayken kazanılabilecek bazı güçleri (örneğin çıkarları kapitalizmle çelişmeyen burjuva ve küçük burjuva bazı kesimleri) karşıya almak demektir. Zira demokratik halk iktidarı, devrimci-demokratik muhtevalı demokratik halk devriminin tersine anti-kapitalist bir öze sahiptir. Ve onun bu özelliği derinleşerek sosyalist devrimle tamamlanır. Oysa demokratik halk devrimi, ağırlıklı olarak anti-tekelci bir öze sahiptir. Onun anti-kapitalist yönelimleri iktidarın sınıf güçleri arasındaki dengeye bağlı olarak tedrici olarak gelişebilir ya da törpülenir. Elbette ki böyle bir süreçte devrimci güçlerin görevi, devrimin kesintisiz olarak sürdürülmesi olacaktır.

### ***İşçi Sınıfının Savaşçı Birliği, Değişik Türden Birliklerin Geliştirilmesinde Katalizatör İşlevi Görebilir.***

Bugüne dek güç birlikleri, cepheleşme biçiminde kamuoyuna yansıyan demokratik birlik “adım”larının başarısızlıkla sonuçlanmasında, bu değerlendirmemizin bütünlüğü içinde belirlenen nedenlerin yanı sıra işçi sınıfı siyasal hareketinin bölünmüş olmasının da payı büyüktür. Bu hem Kürdistan’da ulusal demokratik güçlerin, hem de ulusal ve sosyal mücadelenin ortak nirengi noktalarının ön plana çıkarılarak düşmana öldürücü darbenin vurulmasında önemli olumsuz bir etkidir. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı yürütülen savaşın küçümsenmemesi gereken bir zaafıdır. Bazıları kendilerini işçi sınıfı hareketinin “biricik” temsilcisi ilan etseler de, Kürdistan ve Türkiye gerçeğinde işçi sınıfının siyasal hareketi bölün-

müştür. Faşizm karşısında önemli bir sınavdan geçen Kürdistanlı ve Türkiye’li “sınıf” örgütlerinin ezici bir çoğunluğunun açığa çıkan ideolojik, politik ve örgütsel kofluğu, örgüt ve mücadele biçimlerinin hatayın canlı pratiğince büyük ölçüde mahkum edilmesi, bu gerçeği tartışmasız biçimde doğruluyor. Dolayısıyla işçi sınıfı hareketinin siyasal birliği sorunu, çözüm bekleyen bir görev olarak kendisini dayatıyor.

Ancak tarihsel gerçeklikten hareketle siyasal birlik sorununu, güçbirlikleri ve cephelerin önüne koymanın nesnel koşulları yoktur. Tek örgütlerin iç hesaplaşması biçiminde kendisini dışa vuran ayrışmalar hala yer yer devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu ayrışmalar, ağırlıklı olarak örgütler arası mücadelede sağ ve “sol” oportünizme karşı yeni saflaşmalara yerini bırakacaktır. Bu hesaplaşma süreci, aynı zamanda devrimci örgütleri de birbirine yakınlaştıracaktır. Bu durum siyasal birlik sürecini olumlu yönde etkilese bile, bir başına yeterli değildir. Çünkü siyasal birlik, çıkarıcı fırsatçı amaçlar üzerinde ikame edilemez, örgütlerin aritmetik toplamına eşitlenemez. Tersine, öncelikle devrimci örgütler arası ayrılıkların nedenlerini geçmişin dopru bir değerlendirmesi için de gereklidir. Ve siyasal birliğin önemli bir koşuludur.

Diğer yandan siyasal birlik, herşeyden önce ideolojik bir birliktir. İdeolojik birlik, asgari koşullarda temel teorik tezlerin, örgüt ve mücadele anlayışlarının tartışılmasını, karşılıklı görüş alışverişinin özümsemesini, örgütlerin birbirlerinin gelişkin yönlerinden yararlanmalanı, ayrılıkların giderilmesinde işçi sınıfı bilimi ve onun evrensel değeri olan deneyimlerinden yaatıcı bir şekilde yararlanmayı öngören bir süreci kapsar. Açıktır ki, böyle bir süreci başlatmanın temel prensipleri üzerinde anlaşılan örgütlerin, birlik sürecinde görülen programatik yakınlaşmalara paralel olarak pragik siyasal eylemin ortaklaşa yürütülmesine, onun örgütlenmesine de katılmaları, taban örgütlerini buna hazırlamaları gerekiyor.

Bu bakımdan siyasal birlik, tüm yakıcılığına rağmen bugünden yarına ya da kısa bir sürede üstesinden gelinebilecek bir sorun değildir. Dolayısıyla bir bütün olarak devrimci hareket, bir yandan faşizme ve sömürgeciliğe karşı savşım süreci içinde işçi sınıfının - ülke esası temelinde- siyasal birliğini sağlamak; diğer yandan güçbirliği ve



cephesinin sorununu, bu itici silathan (iŒi sınıfının siyasal birliđinden) yoksun olmanın yarattığı zaafı da göđslüyerek çözümlenmek zorundadır. Bizce dođru olan, anti-faŒist ve ant-sömürgeci güçlerinin geniŒ eylem birliđlerinin ve giderek cephelelerin ön plana çıkarılması, siyasal birliđ çalışmalarının buna uyumlu kılınmasıdır. Zira iŒi sınıfının savaŒçı birliđinin bugün için sađlanamayışından kaynaklanan zaafı, “birliđ” sürecini kösteklleyen sakat ve yanlış anlayışların devrimci kararlılık, özveri ve esneklikle aşılması için bir neden yuttur.

Kürdistan iŒi sınıfı ve yoksul köylülüđünün savaŒkan öncü müfrezisini yeni bir zeminde yaratmayı önüne hedef olarak koyan ve bu hedefe dođru kararlı adımlarla ilerliyen PSKT-Roja Welat, bu konuda ikiyönlü bir görevle karşı karşıyadır: 1- PSKT'nin leninist birliđini sađlamak... Ki PSKT-Roja Welat, bu yolda önemli bir mesafe katetmiştir. TKSP'nin geçirmekte olduđu depresyonlar, girdiđi ikeolojik-politik bataklık bir başına bunu gösterir yeterlidir. Ancak görev henüz bitmemiştir. 2- PSKT-Roja Welat, Kürdistan'da kendisi dışında da, bazı zaaf ve eksikliklerine rađmen iŒi sınıfı ideolojisine ve ülkemiz özgülüne yugun mücadele anlayışına yatkın örgüt ve grup eğilimi gösteren yapılanmaların bulunduđu kanısındadır. Ve PSKT-Roja Welat olarak, söz konusu yapılanmalarla ideolojik birliđ sürecini başlatmak için aŒağıdaki konular üzerinde asgari görüş birliđine varmayı zorunlu görüyoruz:

- Geçmişin dođru bir deđerlendirmesinin zorunluluđunu benimsemek.

- Örgütlerarası hesaplaşma sürecinde (Böyle bir süreçten söz etmemiz ilk anda kulađa hoş gelmeseydi bile, bir gerçektir. Örgütlerarası arenada akıl almaz ayak oyunlarına sahne olan bir “mücadele” söz konusudur.) oportünizme ve tasfiyeciliđe karşı devrimci tavrın geliŒtirilmesi prensibinde anlaşmak.

- Grup eğilimini gösteren yapılanmaların kendi konumlarını dürüşçe deđerlendirmeleri; kendilerini örgüt olarak görenlerin, örgüt olmanın asgari ölçütlerine sahip olup olmadıklarının tespiti.

- Siyasal birliđ çalışmalarının, en geniŒ anti-faŒist ve anti-sömürgeci demokratik birliđlerin önüne engel olarak konulmaması, onlara zarar vermemesine özen gösterilmesi.

- İdeolojik birlik sürecinin kadrolara ve kitleler açık tutulmasının prensiğ olarak benimsenmesi...

### ***Güç Birlikleri ve Cepheler Sağ Oportünizme ve Sekterliğe Karşı Mücadele İçinde Oluşacaktır.***

“Birlik” yolunda atılan “adım”ların başlangıç ve sonuç itibarıyla yaşattığı deneyimler, Kürdistan ve Türkiye halklarının faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta en geniş güçlerin birliğinden yana olmalarının bir başına birlik sürecine ivme kazandırmaya yeterli olmadığını gösterdi. Hatta söz konusu “birlik”ler, halk güçlerinin yakıcı istemlerine rağmen bu süreci olumsuz yönde etkiledi, onun karşısına engeller dikti. Bu gerçeği, bu değerlendirmemizde değişik yönleriyle tartıştık. Asıl sorun, yaşanan deneyimlerin kapsamlı bir irdelemesini içeren bu tartışmamızdan çıkardığımız sonuçlarla tıkanan birlik sürecine yeni perspektifler getirmektir.

Konuya bu açıdan bakıldığında, güç birliği ve cephe sorununda başarının birinci koşulu, **demokratik birlik zemininin** Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin asgari müştereklerine uyarlanmasıdır. Bu, hem sömüren ve sömürülen ülke devrimlerinin izleyebileceği farklı seyirlerden kaynaklanan bir zorunluluk, hem de faşizme ve sömürgeciliğe karşı şu ya da bu biçimde savaşan **heterojen** güçlerin asgari demokratik hedeflerde birleştirilmelerinin bir gereğidir. İşte anti-faşist ve anti-sömürgeci cephelerin bileşkesi niteliğinde olan **birleşik halk cephesinin** gerekliliği de bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bu nedenle, Kürdistan ulusal demokratik güçlerinin Türkiye anti-faşist güçlerine önerebileceği demokratik birlik zemininin, birleşik halk cephesinin inşasında da baz alınması gerektiği kanısındayız.

Ancak faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta demokratik birlik zemininin doğru tespiti de kalıcı güç birlikleri ve cephe sorununun kotarılması için yalnızca yeterli değildir. Her şeyden önce “birlik” yolunda atılacak adımların temel mücadele alanına yönelik olması, Avrupa metropollerinden yakılan ağıtları aşması gerekir. İkincisi; “birlik” adına yola çıkan ve fakat en geniş anti-faşist ve anti-sömürgeci birliklere karşı işleyen sağ oportünist, reformist eğilimlerin mahkum

edilmesi, meşru olmayan tasfiyeci ve kof blokların birlik sürecini tıkayan birer engel olmaktan çıkarılması; diğer taraftan değişik sınıf ve tabakaları faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerini küçümseyen, hatta bazen kendilerini cephe yerine koyan sekterliklerin törpülenmesi gerekir.

Fakat birlik sürecinin dayattığı bu temel görevlerin üstesinden gelinmesi sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Tersine, faşizme ve sömürgeciliğe karşı yürütülen savaşın yanı sıra reformizmle, tasfiyecilikle ve sekterizmle cebelleşerek birlik sürecine ivme kazandırılabilir, yaratılan engeller ilkeli, kararlı ve esnek bir politika ile bertaraf edilerek en geniş anti-faşist, anti sömürgeci birliklerin yolu açılabilir... Bu bakımdan görev, demokratik birlik zeminini ve böyle bir zeminde işbirliği olanakları bulunan, bu zemine kazanılabilen en geniş kesimlerin güç ve cephe birliğine karşı işleyen tasfiyeci, bölücü pazarlıkçı, dar grupçu ve sekter anlayışları hedefleyen mücadelenin ilkelerini bilince çıkarmak, bunları istikrarlı pratik adımlarla geliştirmektir. Sorunu daha da somutlaştırırsak:

- Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı faşist-sömürgeci çarkın dağılması, onun yerine demokrasi güçlerinin iktidarının kurulması, ülkelerimiz somutunda **demokratik halk devrimi** sorunudur. Bu, bir yandan en geniş anti-faşist ve anti-sömürgeci güçlerin nesnel istemlerinin ortak paydalarıyla çakışabilen demokratik birlik zemininin eksenini oluşturacak, diğer yandan da Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin gereksinimlerinden doğan ayrı cephelerin oluşmasına engel değildir. Ve olmamalıdır.

- Faşizmin ve sömürgecilğin ağır ekonomik-siyasal terörü altında yaşanan 4 yıllık zaman süreci içinde ortaya çıkan “birlikler” (güçbirlikleri, cepheler), değerlendirmemizin bütünlüğü içinde bildiğimiz nedenlerden dolayı demokratik zemininde ortaya çıkmamış ve toparlayıcı olmamıştır. Genellikle Avrupa’ya özgü kof bloklar olmaktan öteye gidemeyen söz konusu “birlikler”, son tahlilde kitlelerin birlik eğilimini istismara çanak tutmuş ya da ona hizmet etmiştir. Bu bakımdan en geniş anti-faşist ve anti-sömürgeci birliklerin kotarılmama-

sı, bu odaklara ve bunlara ebelik eden anlayışlara karşı ilkeli, kararlı ve fakat duygusallığa yer vermeyen bir mücadeleyi gerektiriyor.

- En geniş anti-faşist ve anti-sömürgeci birlikler için mücadele, örgüt içi ve giderek örgütlerarası bir nitelik kazanan hesaplaşma zemininde sürüyor. Ve yaşanan deneyimler, birlik platformlarının, örgüt içi ve örgütlerarası hesaplaşmalar karşısında acımasız biçimde bir baskı unsuru olarak kullanılmak istendiğini gösteriyor. Oysa söz konusu platformları, sol güçler yelpazesinde görülen sınıfsal ve siyasal ayrışmalara alet etmek sorumsuzluğun en büyüğüdür. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta en geniş güçlerin birliği politikasının bağlayıcı ve belirleyici yönü, güç birlikleri ve cephe sorununu hedefleyen birlik platformunun ilkeleridir. Bu ilkeleri benimseyen ya da benimsemesi olanaklı olan her örgüte söz konusu birlik zeminini ya da platform açık tutulmalıdır. Artı, platformun ana yönelimlerinden ödün verilmeden kazanılması gereken güçlerin kazanılması için esnek bir çaba harcanmalıdır. Eğer böylesi zeminlerde örgüt olmanın asgari kriterlerinin tespiti gerekirse, bize bunlar, demokratik birlik zemininde geliştirilecek savaşımın hedeflerini benimsemek, merkezi bir yapıya sahip olmak ve sürekli bir politika üretebilmektir. Zira böylesi platformlarda siyasal tercihlere yer yoktur. Siyasal tercihleriyle demokratik birlik zeminini ve eylem platformlarını tekelleri altına almak isteyen tasfiyecilerle mücadele ise, en geniş güçlerin birliği için sürdürülen çabaların bir gereğidir.

- Enver Hoca'cı diye anılan bazı örgütler anti-sovyetik bir şartlanma içinde bulunmalarına rağmen faşizmle uzlaşmıyor, tersine ona karşı mücadele ediyorlar. Küçümsenmemesi gereken anti-faşist bir potansiyeli oluşturuyorlar. Ama diğer taraftan da, yanlışlığı tartışma götürmeyen emperyalizm ve faşizm "teori"leriyle anti-faşist ve anti-sömürgeci güçlerin mücadelelerine belirli ölçülerde de olsa zarar veriyor, hedef karartıyorlar. Bu güçlerle ideolojik mücadele kaçınılmazdır. Ancak bu gerçeklik, onların anti-faşist mücadele saflarına çekimleri doğrultusunda enerjik bir çabanın harcanmasını yadsımamalıdır. Elbette ki bu yapılırken, demokratik birlik zeminini biçimlendiren ilkelerin saptırılmasına izin verilmemelidir.

Bize bu ilkesel çerçeve, Kürdistan ve Türkiye halklarının faşizme, sömürgeciliğe, emperyalizme ve tekellerin egemenliğine karşı ortak

mücadelelerinde en geniş güçlerin demokratik bir zemini ya da platformu için baz alınabilir, alınmalıdır. Açıktır ki bu, güç birliđi ve cephe programı deđil, sadece birlik süreci önünde bulunan engellerin aşılması ve en geniş demokratik birliklerin maddi zemininin bilince çıkarılmasını içeren bir perspektiftir; ayrıca gerçekliđi tartışılabilir.

***Bu yazılar Temmuz 1984 ila Nisan 1985 tarihleri arasında yazılmış ve Roja Welat'ın 19. sayısına kadar çıkan sayılarında imzasız olarak yayınlanmıştır.***

## **“OTONOMİ” YÖNELİMİ, REFORMİST YAKLAŞIM VE YURTSEVER GÜÇLERİN BİRLİĞİ SORUNU**

Bilindiği gibi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin “otonomi” yönelimi, bir süredir Ortadoğu'daki ilerici çevrelerde, özellikle de Kürdistanlı örgütler ve yurtsever kesimler arasında yoğun bir biçimde tartışılıyor, güncelliğini koruyor.

Dünyada ve bölgemizde önemli olayların yaşandığı günümüzde “otonomi” yönelimi, hafife alınacak, geçiştirilecek ya da “kırk dereeden su getirerek” aklanmaya çalışılacak bir olay değildir. Sorun ciddidir. Ve Ortadoğu'daki siyasal gelişmelerin ışığında, faydacı reformist ve duygusal yaklaşımların ötesinde değerlendirilmeye muhtaçtır.

Kapitalist sistem derinleşen bir bunalım sürecini yaşıyor. Bunalım derinleştikçe emperyalizmin, ideolojik, politik, askeri ve diplomatik alanlarda saldırganlığı daha da artıyor. Topyekün insanlığın geleceğini hedefleyen nükleer savaş tehdidi, silahlanma yarışının tirmandırılması, “detant”ın sabote edilmesi, devletler arası hukuk ilkelerinin pervasızca çiğnenmesi ırkçılığın şahlandırılması, sömürge bağımlı ulusların bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerinin boğazlanmak istenmesi günümüzde emperyalist serüvenci politikanın ana yönelimlerini oluşturuyor. Emperyalizm sadece bununla da kalmıyor. O, dünyanın dört bir yanında yarattığı bölgesel savaş ocaklarıyla gerilimi tirmandırmak için her türlü çılgınlığa baş vuruyor. İşte Ortadoğu, emperyalizminin yarattığı bu bölgesel savaş ocaklarından en yakıcı olanıdır.

Emperyalizmin siyonist ve gerici müttefikleriyle birlikte öncelikle Filistin Direnme Hareketi, Lübnan ilerici güçlerini hedefleyen ve

Suriye’yi de etki altına almayı amaçlayan hegemonya planı tutmamış ya da en azından bugün için büyük ölçüde geri tepmiştir. Söz konusu gerici saldırı, Filistin kurtuluş Hareketini önemli ölçülerde yaralasa bile Lübnan ilerici güçlerinin kararlı direnişi ve Suriye’nin aktif desteğiyle ikinci raund da geriletilmiştir. Elbette ki bu, emperyalist, siyonist ve gerici güçlerin bu odakta tehlike olmaktan çıktığı anlamına gelmez. Tersine bölgedeki yerel direniş güçlerinin sınıfsal siyasal karakteri gözönünde bulundurulduğunda tehlikenin henüz yok edilmediği ve kısa sürede de yok edilemeyeceği açıktır. İlerici güçlerin kararlı direnişiyle gerileyen emperyalizm bu kez, yurtsever, devrimci güçleri bölme, çökertme ve yeni dengeler oluşturma çabalarını yoğunlaştırıyor.

Sorunun diğer önemli bir yanı, emperyalist-gerici saldırı ve komploların yalnız Lübnan sathına yönelik olmaması; bir yandan Basra körfezi, diğer yandan Akdeniz, Ege ve bir bugün olarak Kürdistan’ı hedeflemesidir. Zaten faşist Türk devletinin, Ortadoğu’nun ikinci İsrail’i olarak techiz edlimesi de, bunun içindir. Faşist diktatörlük ise, buna çoktan soyunmuştur. Türk ordusunun Irak Kürdistan’ına karşı giriştiği işgal hareketi, İran Kürdistanı’na yapılan saldırı, İran ve Irak’ı mutlak bir yoksulluğun, sefaletin içine iten, her iki ülke halklarının çıkarlarıyla açık bir biçimde çelişen savaştan dolayı -özellikle Kürdistan sorunu açısından- iki gerici diktatörlüğü hizaya getirme ya da asgari müştereklerde Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerini ortaklaşa boğazlama, yok etme çabaları, Arap gericiliğiyle geliştirilen ilişkiler, Kıbrıs işgali, Suriye’ye yönelik tehditler ve 6. Filonun 15 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye limanlarına girmesi bu soyunmanın açık ve yeterli kanıtlarıdır.

Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri bünyesinde taşıdığı ciddi zaafalara, olumsuzluklara rağmen, bölge fasist-gerici rejimleri için önemli bir tehlike oluşturuyor. Dört yıldır devam eden İran-İrak savaşı bir yönüyle Kürdistan’ı hedefliyor. Anılan haksız savaşın Kürdistan’a kaydırılması, faşist Türk devletinin savaşan tarafların zaaflarından ve özellikle gerici Saddam diktatörlüğüyle geliştirilen ilişkilerden yararlanarak Kürdistan’a yönelik işgal ve saldırı eylemlerini yoğunlaştırması bunun açık bir yanıtıdır.

Bu somut koşullar çerçevesinde soruna yaklaşıldığında, yakın bir gelecekte Kürdistan, ilerici ve gerici güçlerin zorlu bir çatışma alanı olmaya adaydır. Bölge düzeyinde karşıt güçlerin saflaşmasında küçümsenmeyecek, göz ardı edilemeyecek bir potansiyele sahip olan Kürdistan'lı yurtsever ve devrimci güçler ise, bir bütün olarak Kürt halkını hedefleyen çok yönlü saldırı ve tertipleri büyük ölçüde öz güçlerine dayanma temelinde, kalıcı müttefiklerden alacakları destekle gögüslemek durumundadırlar. Bu da, herşeyden önce - küçümsenmemesi gereken engellere rağmen- tüm ulusal kurtuluşçu ve devrimci güçlerin dayanışması, birliği yolunda ileri adımların atılmasını dayatıyor. Ve iç-dış bağlaşıkların uzun vadeli çıkarları hedefleyen kalıcı bir temele dayanılarak geliştirilmesini, kısa vadeli çıkarları amaçlayan ilikilerin de, buna bağımlı kılınmasını zorunlu kılıyor.

İşte Kürdistan'daki son gelişmeleri, KYB'nin "otonomi" yönelimini, reformizmin, bu uzlaşmacı yönelimi aklama çabalarını, ve yurtsever güçlerin birlik-dayanışması önündeki engelleri bu perpektiv çerçevesinde değerlendirmek gerek.

### ***Demokrasi Olmadan Gerçek Bir Otonomiden Söz Edilemez***

Kürdistan'daki son gelişmeler arasında baş sırayı alan KYB'nin "otonomi" yönelimi oluşturuyor. Bilindiği üzere Ocak (1984) ayının ilk günlerinde dünyadaki basın, radyo ve diğer kitle iletişim araçlarından bazıları, "Saddam yönetimi ile KYB arasında, Kürtlere otonomi verilmesine ilişkin görüşmelerin sürdürüldüğü, anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu ve sonucun yakında kamuoyuna açıklanacağı" haberini vermişlerdi. Aradan 3 aylık bir süre geçmesine rağmen beklenen "ünlü" açıklama, her nedense bugüne dek yapılmadı! Ve taraflar söz konusu haberleri de yalanlamadılar.

Bizce sorun açıktır. Kürdistan Yurtseverler Birliği, eli kanlı Saddam diktatörlüğü ile "otonomi" yolunda küçümsenmeyecek bir mesafe almıştır. Ve büyük bir olasılıkla bunu, yurtsever, devrimci kamuoyunun tepkisini dikkate alarak gizli tutmayı, böylece olayı küllendirmeyi amaçlıyor. Gelişmelerin başka türlü izahı pek inandırıcı



değildir. Çünkü, ne KYB, ne de KYB'ni aklamak isteyen çevreler, güncelliğini koruyan “otonomi” olayında derinleşmekte olan tartışmalara açık yanıt verememektedirler.

Kaldı ki sorunun özü, “otonomi” yolunda katedilen mesafe değil, Kürt halkının kanına susamış ve yıkılmaya yüz tutmuş gerici Saddam diktatörlüğü ile böylesi bir anlaşmaya yönelmektir. O halde olayın sırrını çözmek için, şu soruların yanıtını aramak gerekir. “Irak’a demokrasi, Kürdistan’a otonomi” şiarını stratejik hedef olarak belirleyen KYB’nin, geici Saddam diktatörlüğüyle “otonomi” bağıtılma yönelimine girmesinin nedenleri nelerdir? Söz konusu nedenler, KYB’nin bu yönelimini aklamak için yeterli midir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki KYB’ni gerici Saddam rejimiyle “otonomi” yönelimine götüren temel etken Kürdistan devriminin perpektiflerinin -Kürdistanlı diğer bazı örgütler gibi- bu örgüt tarafından da doğru bir biçimde kavranmaması ya da kavranmak istenmemesidir. Irak Kürdistan’ı halkımızın ulusal kurtuluş mücadelesinin özgürlük savaşı açısından Barzani döneminde yaşanan deneyimlerden bile gereki derslerin çıkarılmaması, bunun açık kanıtıdır. İşte KYB’nin “Irak’a demokrasi, Kürdistan’a otonomi” şiarından da ödün vermesi, Saddam diktatörlüğüyle “otonomi” temelinde anlaşma yoluna girmesi özünde bir yönüyle bu anlayıştan kaynaklanıyor. Diğer taraftan, Irak için önerilen demokrasi sorununun, bir iktidar meselesi olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi ya da KYB’nin demokrasiyi de, otonomiyi de kendi küçük burjuva sınıfsal ve siyasal yapısına uygun bir biçimde yorumlamasıdır.

İkincisi, KYB’nin sınıfsal ve siyasal yapısına denk düşen ittifak anlayışı gereği öz gücüne güven sorununu küçümsemesi, ve düşman güçlerin zaaflarından, aralarındaki çelişkilerden yararlanma ya da onlara dayanmaya yer veren politik bir tercih içine girmesi; ve kısa vadeli çıkarları, halkımızın uzun vadeli çıkarlarının önüne koymasındır.

Üçüncüsü, Irak-Irak Kürdistan’ı yurtsever, devrimci güçleriyle ilişkilerin oldukça olumsuz bir noktaya gelmesi (ki, bunda Irak KDP’nin yanı sıra KYB’nin de önemli payı vardır), Kürdistan devriminin doğasında var olan ağır koşullar vb...

Görüldüğü gibi KYB'nin "otonomi" yönelimine kaynaklık eden nedenler, hiç de iddia edildiği gibi bu örgütün Saddam diktatörlüğü ile girdiği uzlaşma yönelimini aklayabilecek yeterlikte değildir. Tersine KYB'nin bu tavrı, açıktan açığa uzlaşmacı bir yönelimdir. Ve mahkum edilmesi gereken bir tavidir.

## ***Reformist Yaklaşım KYB'ni Aklamaya Çalışırken Yakayı Ele Veriyor.***

Ortadoğu'daki ilerici kesimler ve ağırlıklı olarak Kürdistanlı yurtsever devrimci örgütler arasında "Otonomi" yönelimi üzerinde yoğunlaşan tartışmalar, farklı yaklaşımları içeriyor. Bu konuda en ilginç yaklaşım TKSP sağ kanat oportünistlerinin başını çektiği reformist eğilimdir. Bu eğilim hedef şaşırtarak bir nala, bir muha vurarak adeta ne dediği belli olmayan bir belirsizlik içinde KYB'nin, Saddam diktatörlüğü ile uzlaşma yönelimini aklamaya çalışıyor.

*"...KYB de, Irak diktatörlük rejimine karşı şu veya bu ölçüde savaştan muhalefet eden diğer Kürdistanlı örgütler de 'Kürdistan'a otonomi, Irak'a demokrasi' için savaştıklarını söylüyorlar. Otonomi için savaştan besbelli, onun için görüşür de"* (abç), Riya Azadi, sayı: 20)

Eğer çok uluslu bir ülkede otonomi bir demokrasi sorunuysa (ki, öyle olduğuna kuşku yok) "Irak'a demokrasi, Kürdistan'a otonomi" diyen KYB, kiminle, hangi koşullarda ve nasıl bir "otonomi" başlatmaya çalışıyor? Riya Azadi, KYB'nin bizzat "faşist" dediği gerici Sadam diktatörlüğüyle girdiği "otonomi" yönelimini haklı gösterirken sorunu hangi sınıfsal, siyasal açıdan değerlendiriyor.

Riya Azadi'nin bu yaklaşımının sırrını çözmek için, aynı yazıya göz atmak yeterli. Şöyle ki:

*"Bu durumda, Yekiti'nin Saddam rejimi ile görüşmelerinin geleceği konusunda iyimser olmak pek mümkün değil. Eğer yurtsever ve ilerici güçler birlik halinde Saddam'la görüşme masasına otursalardı, diktatörlük rejimine geri adım attırmak, ciddi demokratik değişikliklere onu zorlamak ve gerçek anlamda bir otonomi statüsünü ona benimsetmek mümkün olabilirdi."* (abç), (Riya Azadi, agy.)

Görüldüğü gibi Riya Azadi, “Otonomi” yöneliminin geleceği konusunda pek iyimser olmadığını belirtmekten geri kalmıyor. Ama hemen arkasından Saddam’lı “gerçek anlamda bir otonomi”ye, Saddam’lı bir “demokrasi”ye soyunarak yakayı daha açık bir biçimde ele veriyor! İşte küçük burjuva sınıfsal, siyasal yapının kaynaklık ettiği oportünist, reformist demokrasi anlayışı! Ve KYB’ni aklamak için “kırk dereden su getirme”nin gerçek nedeni!..

Durum gayet açıktır. Gerici Saddam diktatörlüğü kaçınılmaz sonuna her gün daha bir yaklaşıyor. Kendisini dayatan görev, Saddam’lı “demokrasi” ya da “otonomi” arayış ve buluşları değil söz konusu gerici diktatörlüğü yerle bir ederek Irak halkının demokratik iktidarını kurmayı hedeflemektir. Ve ancak böyle bir iktidar ülkede “ciddi demokratik” dönüşümler yapılabilir, demokrasiyi kurabilir, Arap ve Kürt halkının eşit koşullarda birliğini sağlayabilir.

Diğer taraftan yurtsever, devrimci güçlerin birliği yolunda var olan ciddi engeller, Kürdistan devriminin doğasında bulunan zorunluklar, gerici Saddam diktatörlüğüne karşı savaşı tatil etmeyi ya da bu kanlı diktatörlükle uzlaşmayı gerektirmez. Fakat, TKSP sağ kanat oportünizminin merkez organı haline gelen Riya Azadi, koşullara tapınmayı şahlandırarak bunun da “gerçek”lerini yaratmaya çalışıyor. Ancak O bunu yaparken reformist, uzlaşmacı anlayışı konusunda da açık ipuçları vermeyi ihmal etmiyor. Bakın aynı yazı şöyle sürdürülüyor.

*“Karşı taraftan böyle bir öneri geldiğinde, yani çatışmanın kesilip sorunun görüşmeler yoluyla çözümü önerildiğinde, Yekiti’nin önünde var olan seçeneklere bakalım:*

*“1. Görüşme önerisini reddedip Saddam rejimi yıkılıncaya kadar savaşa devam etmek.*

*“2. Görüşmelere tek başına katılmayıp diğer ilerici güçlerin ve bu arada CUD’un katılmasını istemek; yani görüşmelerini yurtsever güçlerin birlik halinde yürütmesi koşuluyla kabul etmek.*

*“3. Görüşmelere, bir başına da olsa, devam etmek.” (Riya Azadi, agy)*

Riya Azadi “değerlendirme”sinde devamlı yukarıya aldığımız seçenekler üzerinde duruyor. Ve KYB’nin bir yandan düşman güçlerin saldırısına hedef olduğunu, öte yandan CUD güçleriyle arası son derece açık olmasını uzlaşmaya “gerekçe” olarak gösteriyor. Ve de

KYB'nin "otonomi yönelimini meşrulaştırmak, dolayısıyla üçüncü seçeneği alternatif göstermek için kendini zorluyor.

Bir kez bu değerlendirmemizin başında da belirttiğimiz gibi sorun salt bir görüşme ya da taktik olarak görüşmelere oturup zaman kazanmak bu zaman birimi içinde toparlanıp düşmana karşı güçlü bir saldırıya geçmek değildir. Meselenin özü, "sorunun görüşmeler yoluyla çözümü"nü yani Saddam'lı "demokrasi" ve "otonomi"yi hedefleyen niyettir.

İkincisi, Kürdistan devriminin doğasında var olan zorlu koşullar, KYB'nin düşman güçlerin saldırısı arasında sıkışması (Kaldı ki, bu durum da iddia edildiği gibi değil, KYB'nin kurtarılmış bölgeleri var. Ve düşman güçleri oldukça zayıf.) Irak-İran Kürdistanı yurtsever, devrimci güçleriyle ilişkilerinin ciddi ölçüde bozuk olması bu örgütün Saddam diktatörlüğü ile uzlaşmasını haklı çıkaramaz. Onu aklamaya yetmez.

Ulusal,sosyal devrimlerin, özellikle gerilla savaşlarının zengin deneyimleri, Kürdistan zemininde yaşanan olayların ve muhtemel gelişmelerin dayattığı ve dayatacağı ağır görevlerin üstesinden nasıl gelinebileceğine ışık tutan örneklerle doludur. Küba devriminin fırtınalı günlerinde, Batista'nın yerine Miami Paktında bir "kurtuluş cuntası" düşüncesi etrafında birleşen Küba "sol" muhalefetinin -26 Temmuz Hareketine uzlaşmaya katılma önerisini de içeren tutumuna karşı, Fidel Kastro'nun kaleme aldığı Sierra Maestra bildirisi bu bakımdan öğreticidir. Bu ünlü bildiriden bazı pasajlar aktararak KYB'nin "otonomi" yönelimini ve onu aklamak için kendisini zorlayan reformist, uzlaşmacı eğilimin savaş mantığını kavramaya çalışalım.

*"... Bu iki ateş arasında, kutsal bir dava uğruna çarpışmak için gerekli gururdan ve bu davanın ölmeye değer olduğu inancından başka hiç bir dayanağı olmayan bir başına kalmış insanlar... Hiç bir çıkar düşünmeksizin, hiç bir artniyet taşımaksızın her gün ölümle yüz yüze, göz göze yüce fedakarlıklara tanık etmiş ve gene her gün en yakınlarının en iyilerin ölüm acısını tatmış insanlar. Bilinmez bir sonraki kaçınılmaz afette kurbanın kim olacağı açık açık düşünüldüğü anda, uğruna böylesine inanç ve inatla döğüştüümüz o zafer gününü görmek için kendimizi feda etmekten başka bir umut ve kurtuluş yolu olmadığını iyice anladığımız kapkara bir günde duyulan anlaşma haberi."*

“... Bizi, kendi kendimize destek olmaktan başka hiç bir kuvvet, hiç bir destek amacımıza ulaştıramaz.”

“Fakat ne çare ki Sierra Bildirisinde açık seçik ortaya konulduğu gibi bizler, umutsuz bir durumda kalsak, hatta diktatörlük bizi yok etmek için bugünkünden daha fazla bir askeri gücü harekete geçirse bile Küba ihtilalinin temel ilkelerinden ve görüşümüzden fedakarlık etmeyi asla kabul etmezdik.”

“Öyleyse hiç tereddütsüz belirtelim ki: Batista'nın yerine bir askeri cunta geçtiği taktirde, 26 Temmuz Hareketi kurtuluş savaşına kesinlikle ve dirençle devam edecektir. Yarın uçsuz bucaksız bir uçuruma yuvarlanmaktansa, bugün canımızı dişimize takarak mücadele etmeyi yeğ tutarız. Askerlerin oyuncağı olmayacağız: Ne askeri cunta, ne de askerlerin yönetiminde bir kukla hükümet!” (Che Guevera, *Savaş Anıları*, Ant yay, s. 241, 243, 245, 246, 248'den naklen)

Fidel Kastro'nun bu tarihi sözlerine eklenecek bir şey yoktur. KYB ve diğer Irak-İran Kürdistanlı yurtsever, devrimci güçleri karşısında duran tarihsel görev, gerici Saddam diktatörlüğüyle uzlaşma diğer bir deyişle gericiliğin değirmenine su taşıma değil; onu yıkmak, yerle bir etmek, onun yerine Irak halklarının demokratik iktidarını kurmak için savaşıdır.

## ***Yurtsever Güçlerin Birliği Sorunu ve Tek Yönlü Yaklaşım***

Kürdistanlı yurtsever, demokrat, devimci güçlerin dayanışma ve birliği her zamankinden daha yakıcı bir biçimde kendisini dayatmıştır. Ayrıca her partideki mücadele açısından yurtsever demokratik güçlerin, ezen ulus devrimci güçleriyle en sıkı dayanışmasının gerekliliği de tartışma götürmez. Ancak gerek her parçanın özeli ve gerekse Kürdistan'ın geneli açısından ulusal demokratik güçlerin dayanışma ve birliği önemli engellerle karşı karşıyadır. Ve çıkarıcı, faydacı, reformist kamplaşmalar, bu yolda mesafe alınmasını daha da zorlaştırıyor.

Kürdistan zemininde yurtsever ve devrimci güçlerin dayanışma ve birlik sorununu ele alırken, öncelikle birliğin önüne çıkan, çıkarılan engellerin kaynağına inmek gerekir. Çünkü bu engeller, kimilerinin

iddia ettiđi gibi salt “örgütsel rekabet”ten, “örgütler arası çatışma”lardan kaynaklanmıyor. Var olan engellerin ortaya çıkması ve kronikleşmesinde örgütler arası rekabet ve çatışmaların etkisi olsa bile, belirleyici etken sınıfsal, siyasal yapı ve bunun yansıması olan ideolojik, politik, örgütsel yapılanmalardır. Ancak bu bilimsel gerçeğin altını çizmek, bir başına yeterli değildir. Önemli olan ideolojik, politik ve örgütsel yapılanmalardan kaynağını alan sorunların, yurtsever güçlerin birliđi önünde ciddi engellere dönüşmesinin nedenlerini yakalamaktır.

Sömürge bağımlı ülkeler de sınıflı toplumlardır. Sömürgeci boyunduruğun parçalanmasında deđişik sınıf ve katmanların çıkarı vardır. Bu sınıf ve katmanların kendi sınıfsal örgütleri ile ulusal kurtuluş mücadelesine katılması da son derece doğaldır. Temel çelişkinin çözümü sürecinde asgari müştereklerde bir araya gelmeleri mümkün ve gerekli olan bu sınıf ve katmanlar arasında ideolojik mücadelenin sürmesi de kaçınılmazdır.

Diđer taraftan deđişik sınıfsal, siyasal örgütlerin ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü yolunda verilen mücadelede aynı kararlılığı göstermeleri ise mümkün değildir. Ulusal kurtuluş savaşından işçi sınıfının inanç ve kararlılığının yanı sıra burjuva, feodal ve küçük burjuva örgütlerinde uzlaşmacılık ağır basar. Ve özellikle ulusal kurtuluş devrimlerinin zorlu dönemlerinde ya da sınıf mücadelesinin sertleştiđi süreçlerde kendisini daha açık bir biçimde gösterir. Ve eđer ulusal kurtuluş devriminde işçi sınıfının ideolojik, politik ya da bir başına da olsa ideolojik öncülüğü yoksa, veya belli bir etkinliğe sahip deđilse savaşımın önemli zorluklara hatta açmazlarla karşılaşması kaçınılmazdır.

İşte Kürdistan’ın bazı parçaları ve özellikle Irak Kürdistan’ında sürdürülen ulusal kurtuluş savaşı bu bakımdan ilginçtir. Irak Kürdistan’ı’nda uzun yıllar süren özgürlük mücadelesinde, Kürdistan işçi sınıfının fiili ya da ideolojik öncülük anlamında dişe dokunur bir etkinliği olmadı. Bu ulusal hareketin önemli bir zaafıydı. Böyle olunca, ulusal kurtuluş mücadelesinde bu sınıf ve katmanlar yapıları geređi kararsız ve sürekli dayanak arayışı içinde olmuşlardır. Bu,

onları, özgüce güvenme yerine, düşman güçleri arası çelişkilerden yararlanma ve birine dayanarak diğerine karşı savaşıma noktasına kadar götürdü. Ve ulusal hareketi iç ve dış bağlaşıklarından uzaklaştırdı, uzaklaştırıyor. Kürdistan'ın parçalı ve düşman güçlerle çevrili olması ise, bu anlayışı pekiştirdi, büyük ölçüde belirgin bir politika haline getirdi. Bu politika, ulusal hareketin zorlu dönemeçlerinden geçtiği bazı dönemlerde kimilerini ihanete kadar götürdü. Emperyalizm, gerici ve düşman güçleri bundan yararlandılar, ulusal kurtuluşçu güçleri birbirine karşı kullanarak “açmazları” derinleştirdiler. İşte yurtsever güçlerin birliği önünde oluşan engeller de, asıl kaynağını bu politikanın yarattığı sonuçlardan aldı. Yurtsever örgütler arasında görülen çatışmaların giderek derinleşmesi, ideolojik mücadeleye tahammülsüzlük, zor kullanımı ve politik dargörürlük ise, örgütler arası sorunları kamçılıdı. Ve yurtsever güçlerin birliği önünde oluşan engelleri kronikleştirdi.

Evet, ulusal kurtuluşçu örgütlerin birliği önünde oluşan engeller basite alınacak türden değildir. Ama bu yolda mesafe almanın -küçümsememesi gereken engellere rağmen- nesnel koşulları da vardır.

O halde sorunun çözümü, yurtsever güçlerin birliği önünde duran engellere kaynaklık eden nedenlere yönelme doğrultusunda ilkeli, esnek ve kararlı bir mücadele yürütmekle mümkündür. Bu da, öncelikle her parçadan Kürdistan devriminin stratejik hedeflerinin netleştirilmesini otonomiyi stratejik hedef olarak önlerine koyan örgütler açısından otonominin gerçek demokrasi sorununa bağlı olduğu gerçeğinin kavranmasını gerektirir. İkincisi, **özgüç** sorunun belirleyici öneminin kavranmasını düşman güçlerin şu ya da bu aşamada sağladıkları “destek”lere bel bağlaması yerine Kürdistan halkımızın bağımsızlık ve özgürlük tutkusuna, yiğitliğine ve fedakarlığına güvenmeyi gerektirir. Düşman güçleri arasındaki çelişkilerden yararlanmak sorunu ile bağımlılık ilişkileri içine girmek meselesinin birbirinden kalın çizgilerle ayırıldığını gerektirir... Ayrıca, bu düşman güçler arasındaki çelişkilerden yararlanma temeline dayandırılan politikaların halkımıza yaşattıkları acı deneyimlerinden ders çıkarmanın da bir gereğidir. Üçüncüsü, her parçada, bölge düzeyinde ve uluslararası

planda devrimci, demokratik ve anti-emperyalist güçleri temel alan bir bağlaşıklar politikası izlemeyi gerektirir.

Yurtsever güçlerin birliği önündeki engellerin bir bir temizlenmesi ve en geniş birliğin sağlanması yolunda verilen mücadele bizce, bu temel perpektife oturtulmalı. Ve değişik stratejik ve taktik yönelimlere kararlıca karşı çıkılmalıdır. Karşı çıkışlar, ideolojik mücadele ve politik dostluk temelinde -Kürdistan zemininde- yaratılan sorunların gerçekten aşılmasına hizmet etmelidir. Bu devrimci ilkeye karşı, büyük oranda tahammülsüzlük olsa bile... Aksi davranış ve tavırlar yurtsever güçlerin birliği yolunda sürdürülen çabaları olumsuz yönde etkileyecektir.

Riya Azadi'nin tutumu bu bakımdan da ilginçtir. Özellikle KYB'nin "otonomi"ye soyunmasından bu yana, okun sivri ucunu CUD güçlerine çevirmiştir. Hatta Riya Azadi, u işi daha da ileriye götürerek KYB'nin, bir başına "otonomi" yönelimi içine girmesinden de CUD gğçlerinin sorumlu olduğunu belirtiyor. Ve şöyle diyor:

*"... Bugün Irak Kürdistan'ı ve genel olarak Irak yurtsever ve demokratik güçleri bu kadar dağınıksa, birbirleri ile kan davasına varan çatışmalar içine girmişler, ortak bir cepheleleri yoksa ve Yekiti tek başına otonomi görüşmelerine girişmişse bunda kendilerinin payı yok mu?"* (abç, R. Azadi, agy)

Şunu hemen belirtelim ki, Irak-İrak Kürdistan'ı yurtsever ve demokratik güçlerinin dağınmışlığında, bu güçler arasındaki çatışmalarda, KYB'nin yanı sıra, CUD içinde yer alan bazı örgütlerin ve bu arada Irak KDP'nin de payı büyüktür. Fakat bu, KYB'nin "marifetlerini" aklamak için gerekçe yapılamaz. Ve de bundan dolayı yalnızca CUD güçleri suçlanamaz.

KYB'nin "tek başına otonomi görüşmelerine girme"sinden dolayı bütün olarak CUD güçlerini sorumlu tutmaya yeltenmek ise, saçmalıktır. Çünkü KYB, bu işe soyunmadan kararını vermiştir. Ve CUD güçlerine, neden KYB ile birlikte "otonomi görüşmelerine" oturmuyor, daha iyi bir "demokrasi" ve "gerçek anlamda bir otonomi" almıyorsunuz diye sitem ediliyorsa (ki, çıkan sonuç ta odur), o zaman Riya Azadi'ye, girdiğin bataklıkta debelenmekte özgürsün, demekten başka bir şey kalmıyor.



Riya Azadi kendi aklınca KYB'ni akladıktan sonra, sözü yine yurtsever güçlerin birliğine getiriyor ve şöyle diyor:

*“Biz başından beri bunu, yani Irak Kürdistan'ı yurtsever güçleri arasında en geniş birliği savunduk. Aynı şeyi Irak'taki tüm demokratik güçler için de savunduk. Başarının şartı budur.”* (R. Azadi, agy.)

TKSP'nin geçmişte Irak Kürdistan'ı yurtsever güçlerinin birliğini savunduğu ve pratikte de buna uygun davrandığı bir gerçektir. Ve Hakkari olayları karşısında takınılan tutum buna somut bir örnek olarak gösterilebilir. (Bak Roja Welat' s. 8-9, 1978)

Ancak TKSP sağ kanat oportünizminin yurtsever ve demoratik güçlerin en geniş birliğini hedefleyen bu birlik politikasından çoktan çark ettiği yalın bir gerçektir. Yurtsever güçlerin en geniş birliği adına yapılan “Dörtlü” (IKDP, KYB, TKSP, SKİDP), “beşli” (TKSP, PPKK, KUK, AR, TEKOŞİN) manevraları ve umutsuzluk içinde girdiği TKP'li bağlaşıklardan sonra nihayet oportünizm yakayı ele verdi. Ve KYB'nin Saddam diktatörlüğüyle giriştiği “otonomi” yönelimini meşru gösterme kılıcını kuşanmakla, kendi maskesini bizzat tavır ve davranışlarıyla indirdi. Bu nedenle sağ kanat oportünizminin, TKSP'nin geçmişte -eksiklikleriyle birlikte- izlediği birlik politikasının mirasını basamak yaparak uzlaşmacılığı, reformizmi meşrulaştırma çabaları boşunadır.

### ***“Otonomi” Yönelimi Mahkum Edilmeli, Birlik Yolunda Somut Adımlar Atılmalıdır.***

Daha şimdiden Ortadoğu'nun önemli bir gerilim odağını oluşturan ülkemiz Kürdistan'da yurtsever, demokratik güçlerin dağımıklığı önemli bir olumsuzluktur. Çıkarıcı, reformist bloklaşma çabaları ve bunun karşısını doğurması ihtimalleri bu olumsuzluğu daha da arttıracaktır. Bu durum artı “otonomi” yönelimi, yurtsever Kürdistan halkının ve savaşçılarının moralini bozuyor. Onları güçsüzleştiriyor.

Kısacası “arap saçına dönüşen” yurtsever ve demokratik güçlerin konumları, ilişkileri ve Kürdistan zemininde yaşanan süreç, tek tek yurtsever, devrimci örgütlere, gruplara hatta kişilere “ne yapmalı” sorusunu açık bir biçimde yanıtlamayı dayatıyor. Kuşkusuz bu soruya

yalnız doğru yanıtlar bulmak da yeterli değildir. Doğru tesbitlerin oluşturacağı perspektifler temelinde sorunun pratik çözümü yolunda kararlı bir çaba içinde olmak gerekir.

Kürdistan zemininde “ne yapmalı” sorusunu yanıtlamaya çalışırken öncelikle KYB’nin “otonomi” meselesinden işe başlamak gerekiyor. Çünkü bu, Kürdistan halkının mücadele tarihine şu ya da bu biçimde geçecek önemli bir olaydır.

Bu değerlendirmemizde değişik yönleriyle irdelediğimiz “otonomi” yöneliminin savunulacak bir tarafı olmadığı açıktır. Tersine “otonomi” yolunda atılan adımlar -bilerek ya da bilmeyerek de olsa- Kürdistan’da dinmek bilmeyecek bir kardeş kavgasının nüvelerini bünyesinde taşıyor. Yine bu yolda atılan adımlar, Kürdistan ulusal kurtuluş savaşının prestijini yalıtlayıcı ve halkımızın kendisine güvenini sarsıcı niteliktedir, bir yönüyle. Bu nedenle KYB’nin düşmanın kucağına doğru daha da itilmesi değil, yurtsever saflarda yerini alması hedeflenmelidir. Ve Kürdistan’lı yurtsever, demokratik kesimler, bölge ilerici, devrimci güçleri, iş işten geçmeden bu yönde caydırıcı olmak için çaba harcamalıdır.

Diğer taraftan Kürdistan’lı yurtsever, devrimci örgütlerin tek tek parçalarda ve ulusal düzeyde en geniş birliklerinin sağlanması yolunda çok şeyler yazıldı, çizildi. Hatta yer yer bazı blokların oluşturulması için yoğun çaba harcayanlar da oldu. Fakat şimdiye dek, bu yolda arpa boyu mesafe alınmadı. Bizce bunun nedenleri açıktır:

1. Değişik düzeylerde hedeflenen birliklerin önündeki engellerin gerçekçi bir şekilde kavranamaması ya da kavranmak istenmemesidir.

2. Reformist, faydacı ve dar grupçu yaklaşımlarla en geniş birlikler adına, en geniş birliklerin önünün tıkanmak istenmesidir.

Gerek ülkemizin parçaları ve gerekse bir bütün olarak ulusal güçler açısından en geniş birliklerin sağlanması, -yazımızın bir önceki bölümünde belirttiğimiz gibi- her şeyden önce birliklerin önündeki engellerin ve bu yolda sürdürülen çabaları olumsuz yönde etkileyen etmenlerin kaynağını da hedefleyecek ilkeli, esnek ve kararlı bir mücadeleyi içeren somut adımların atılmasını gerektirir. Bizce, bu yolda atılması gereken ilk adım, ulusal düzeyde ve her parçanın özelinde yurtsever, demokratik güçlerin dayanışma ve birlik platform-

larının yaratılması olmalıdır. Ve bu platformların çerçevesi kitlelere açık tartışmalar sonucunda tespit edilmelidir.

Bizce şu ilkeler, değişik düzeylerdeki platformların genel çerçevesini belirlemek için yeterlidir.

- Halkımızın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini hedeflemek. Otonomi için savaşılan örgütler açısından, otonominin gerçek bir demokrasi sorunu olduğunu kabul etmek ve bundan ödün vermemek.

- Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta halkımızın özgücüne güvenmeyi temel almak, düşman güçler arasındaki çelişkilerden yararlanma adına bağımsız politikadan ödün vermemeyi ilke edinmek. Bu konuda özellikle Irak ve İran Kürdistan'ı yurtsver örgütlerinden bazılarının durumu endişe vericidir. Örneğin Irak KDP'nin İran'la olan ilişkileri, İran KDP'nin Irak'la olan ve Fransa'ya kadar uzanan ilişkileri bizce, farklı ölçülerde de olsa düşman güçler arasındaki çelişkilerden faydalanmakla izah edilebilecek türden değildir. Ve bu ilişkiler, adı geçen örgütlerin bağımsızlık politikalarını önemli ölçüde gölgelemektedir. Bu nedenle anılan örgütlerin düşmana karşı verdiği mücadeleyi destekleyerek, politik dostluk ve ideolojik mücadele temelinde onları bu politikalarından caydırmayı hedeflemek. KYB'nin "otonomi" yönelimini mahkum ederek onu da bu platforma çekme doğrultusunda mücadele etmek.

- Tek tek parçalarda, bölge ve uluslararası planda anti-emperyalist demokratik güçleri Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesinin gerçek dostları olarak görmek.

- Kürdistan zemininde Marksist-Leninist propaganda ve ajitasyon serbestisini benimsemek.

- Ülkemiz Kürdistan da sınıflı bir toplumdur. Ulusal ve toplumsal kurtuluş sürecinde sınıf savaşımı kaçınılmaz olarak varlığını sürdürecektir. Bu bilimsel gerçekten hareketle yurtsever ve demokratik örgütler arasında politik dostluk temelinde ideolojik mücadelenin zorunluluğunu kavramak. Örgütler arası ideolojik mücadelede zor kullanımına karşı olmak.

- Siyasal örgütlerin iç işlerine karışmamak. Her parçadaki mücadeleye dayanışma temelinde destek olmayı benimsemek.

- Yurtsever güçlerin en geniş birliklerinin önünü tıkayan faydacı, dar grupçu eğilimlere karşı olmak.

- Platformu örgütlerin iç sorunları, sınıfsal ve siyasal ayrışmalar konusunda bir baskı aracına da dönüştürmeye yeltenmemek.

- Kürdistan zemininde yürütülecek savaşta kararlı ve samimi olan ezen ulus devrimci örgütlerine bu platformu açık tutmak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ilkesel çerçeve, sadece yurtsever ve demokratik güçlerin siyasal bir platformunu hedefliyor. Bu, bir ulusal organizasyon, her parça açısından bir cephe ya da eylem birliği programı değildir. Ve tartışılabilir, geliştirilebilir. Ayrıca şunun da bilincindeyiz. TKSP-Roja Welat olarak bizler bunu, tek başımıza hayata geçirmek durumunda değiliz. Yalnız bu bizi, bu doğrultuda mücadeleden alıkoymayacaktır.

Bu yazı, YNK'nin 1983 sonları -84 başlarında Saddam yönetimi ile otonomi görüşmelerine oturduğu bir dönemde yazıldı ve Roja Welat'ın 15-16 Nisan. sayısında imzasız olarak yayınlandı.

# “BİRLİK” SORUNU VE GÖREVLERİMİZ

## TARTIŞMALARIN SEVİYESİ

12 Eylül öncesini bir yana bırakırsak, Kürdistanlı ve Türkiyeli sol örgütler, 6 yıla yakın bir zamandır “birlik” sorununu tartışıyorlar. Hareketimiz de, bu tartışmalara katıldı. Söz konusu tartışmaların nedenlerine, işçi sınıfının, emekçi yığınların saf ve temiz duygularını sömürmeyi amaçlayan bazı politik yönelimlere zamanında dikkatleri çekti. Ve sorunu yığınlara mal etmek için çaba harcadı, harcıyor. Tartışmaların düzeyi, zaman unsuru ve “birlik” yolunda alınan mesafe, **birlik tüccarlığı** yapanların gerçek niyetlerini daha bir açığa çıkardı; politik tesbitlerimizi doğruladı. Ancak bu konuda yoğunlaşma süreci kapanmış, işimiz kolaylaşmış, sorumluluklarımız hafiflemiş değil. Aksine görevlerimiz giderek ağırlaşıyor.

Her şeyden önce “birlik” sorunu üzerinde yoğunlaşan tartışmalar, nesnel ve öznel koşulların dayattığı bir zorunluluktur. Dolayısıyla sorunun tartışılması kaçınılmazdı. Ve bu, bugün de böyledir. Bunun önemini yadsımak, en azından bulanık suda balık avlamaya çıkmaktır. Ancak tartışmaların seviyesi ve özellikle güdülen amaç önemlidir. Ki bu, giriştikleri “birlik maratonunda” yorulanların halini anlamak için de gereklidir. Örneğin; Kürdistanlı partiler, örgütler, gruplar ve hatta grupçuklar arasında görülen kimi tartışmalar ve bu tartışmalar sürecinde sırttan bazı gerçekler bu bakımdan ilginçtir.

Bakın, Hevkari çatısı altında KUK’la bir araya gelen ve yine onunla “işçi sınıfı hareketinin birliğini sağlama” yolunda buluşan TKSP, şimdi KUK’a dönüyor ve şöyle diyor:

*“Gördünüz mü, KUK, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuş. Halbuki, herkesi bir araya getirme gibi ‘ulvi’ amaçtan biraz fedakarlık edip önce Rızgari ile, sonra Tekoşin’le birleşselerdi, bu, mevcut*

örgüt enflasyonunu aşağı çekmek bakımından da hayırlı bir iş olacaktır. Buna pekala, bir dönemde Kürdistan'ın biricik 'proleter örgütü'nü kurmuş olup devrimi bir an meselesi sayan, ama şu anda, ne yazık ki tüm ordusunu yitirmiş eski bir general gibi tek başına kalan, buna rağmen kahramanca direnen ve 'Yekitiya Sosyalist' yolunda değerli çabalar harcayan Selim gibi bir değer de katılabildi...

"Ama anlaşılın KUK'un ne kendine güveni var, ne başkalarına. O, T-KDP'ni feshedip bir yükten kurtuldu. Şimdi de herhalde kendisini feshetmenin yollarını arıyor. Kendisi gibi "programsız" gruplarla, likidatörlerle, feleğin çemberinden geçmiş 'itibarlı' bağımsızlarla toplantılar, görüşmeler yapıyor. Bundan bir 'devrimci örgütün' mü yoksa hiçbir şeyin mi çıkacağı bizce bellidir. Ama bu işte KUK'a içtenlikle başarılar dileriz! Bazı şeylerin toplu durması, dağılmış olmasından yeğdir." (Abç. R. Azadi, sayı 40, s. 6-7)

Şunu hemen belirtelim ki, amacımız, Hevkari'yi, sözünü ettiğimiz örgütleri ve diğer bazılarını Hevkari çatısı altında bir araya getiren nedenleri, onların ayrılıklarını ve haklılıklarını tartışmak değil. Roja Welat, Hevkari gerçeğini tartışma gündemine getirmekle görevini yerine getirdi. Ve sözü Hevkari mimarlarına bıraktı. Özellikle KUK, PPKK ve TKSP'nin kamuoyuna yansıyan tartışmaları da, ne denli haklı olduğumuzu gösterdi. Bu nedenle biz, yukarıya aldığımız "herzeler"le sadece, söz konusu örgütler arasında yer alan tartışmaların düzeyine işaret etmek istedik. Kuşkusuz bu seviyesizlik nedensiz değildir. Ve bunun nedenlerini de öğrenmek gerekir. Yine TKSP'den dinleyelim:

"KUK'lu arkadaşlar her ne kadar şöyle veya böyle dese de aslında kendi ifadelerinden anlaşılacağı gibi örgüt olarak bir çalışma yapabileceklerine inanmıyorlar. Ama beri taraftan, bu çalışmayı engelleyen güç olarak da görünmek istemiyorlar. Bunun için de en geniş güçlerin birliğini sağlama görünümünü altında **ilkesel düzeyde kabul edilmesi mümkün olmayan bir öneriyi** (söz konusu öneri TKSP-Roja Welat, KIP-GBK ve KUK-SE'nin de Hevkari platformuna çağrılmasına ilişkin KUK'un önerisidir -yn) **gündeme getiriyorlar.**" (Hevkari Gör. TKSP Tem. Söz., Peşeng sayı 30'dan nakledildi)

Okurlarımız başışlasınlar! Seviyesizlik ve hırçınlık, "ilkesel tutum"la örtülmek isteniyor. Bu "ilkesizliği" (!) de anlamaya çalışalım.

*“Yerel düzeyde bizim (söz konusu TKSP’dir -yn) de imzaladığımız bir ortak bildiri de, 11 örgütün içinde KUK-Sosyalist Eğilim de bulunduğu için bunu bir hata saydık ve KUK’çu arkadaşlara ilettik. (Siz özeleştiriyi anlayın -yn). KUK-Sosyalist Eğilim’in görüşleri bize KUK’tan daha yakın olduğu halde, o arkadaşlara, KUK adını kullandıkları sürece kendileri ile herhangi bir eylem birliği yapmayacağımızı söyledik.” (R. Azadi, sayı. 34-35, sayfa 10)*

Aynı TKSP, Hevkarî çözüldükten hemen sonra, biri PKK hakkında ve diğeri yeni yılla “İlgili” iki ayrı bildiriye, KUK-SE ve diğere bazı örgütlerle birlikte imza atıyor! Hem de “yerel düzeyde” değil, bizzati merkezi olarak!.. (Bak Ocak 1986 tarihli bildiri. Ayrıca Peşeng sayı 38’de yay. tarihsiz bildiri)

Görüldüğü gibi tartışmalardaki seviyesizlik, tesadüfi değil; belli bir sıkıntının, hezeyanın ürünüdür. Söz konusu sıkıntı ise, “Birlik maratonu”nda umduğunu bulamayan, ve bulamadığı için de bunalıma düşen birilerinin, ilkesiz, makyavelist ve pazarlıkları tavırları ile yakayı ele vermiş olmasıdır. Kuşkusuz bu, bir sürpriz değil... Çünkü daha başta birlik tüccarlığına soyunanların, kısa sürede yorulacakları, hatta girdikleri bunalımdan ötürü yakayı ele vermenin de ötesinde -deyim yerinde ise- “kendilerini dağıtacakları” belliydi. İşte, dün KUK’la siyasal birlik görüşmeleri yapma kararı alan TKSP’nin, yukarıya aktardığımız “herzeleri” ve “tutumu” (!) böyle bir hezeyanın çıplak göstergeleridir.

Bir başka örnekle TKSP ve PPKK arasında yer alan tartışmaları, söz konusu örgütlerin bu konuya ilişkin kimi görüş ve tavır alışlarını irdelemeye çalışalım:

*“Söz konusu küçük burjuva karakterli örgütlerin saflarında ortaya çıkan dalgalanmalar, bölünmeler, kimi zaman sosyalizme açık grupları ve kanatlar çıkarıyor. Örneğin Devrimci Demokratlardaki dalgalanma ve ayrışma sonucunda, bugün **PPKK adıyla ortaya çıkan kanat** uluslararası sosyalist hareketin değerlendirmesinde ve diğere bir dizi sorunda bize oldukça yaklaşmıştır. Bu kesimle aramızda hala başta Kürdistan’ın toplumsal yapı tahlili olmak üzere önemli görüş ayrılıkları var. Ama biz bu görüş ayrılıklarının tartışılmasında yarar görüyoruz. Karşılıklı görüş alış verışı ve tartışmalar, bize göre, bu kesimin geçmişten miras aldığı ve hala terk edemediği bazı yanlış görüşleri aşmasına*

yardımcı olabilir ve bazı tahlil konularında ortak bir görüşe varılabilir. Bu da bilimsel sosyalizme inanan kadroların tek bir örgütün çatısı altında toplanması için koşulları elverişli hale getirebilir.” (abç., TKSP 2. Kongre bel., sayfa 91)

TKSP'nin bu benzeri belirlemelerine atıfta bulunan PPKK ise şöyle diyor:

“Birincisi, 12 Eylül 1983'te alındığı söylenen yazılı kararın içeriğinden ve birlik meselesine getirdiği anlayıştan partimiz ilk kez bu belgeler aracılığıyla haberdar oluyor. TKSP ile birlik görüşmeleri başladığında bize 'MK'lerin PPKK ile birlik görüşmelerini resmen karara bağladığı' mahiyetinde açıklamalarda bulundu ama dile getirilen gerekçelerin söz konusu edilen kararın içeriği ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Daha sonra kararın içeriğini tartıştığımızda görüleceği gibi aslında yazılı karar ne Kürdistan'da sosyalist hareketin tek bir parti çatısı altında bütünleşmediği gerçeğini kabul ediyor, ne de bu çerçevede birleşme anlayışı ortaya koyuyor. Böylesi bir anlayışla görüşmelere oturma mümkün olmadığını herkes bilebileceği gibi, söz konusu anlayış sahiplerinin katılmaları da abesle iştigal olur. Bu nedenle yapılan görüşmelerin 'bu karara uygun olarak' gerçekleştiğini söylemek hiç de doğru bir tutum olmasa gerek.

“İkincisi 'üst düzeyde birkaç kişinin katıldığı birkaç toplantı yapıldığı' ama 'iki örgüt arasındaki, temel önemde ideolojik görüş ayrılıkları'nın tümü tartışılmadı. Başlangıçta, birinci derecede önemli temel görüş ayrılıkları saptanarak görüşmelerin ortak gündemi haline getirildi. Bunlar üç ana başlık halinde belirlendi:

“1- Kürdistan'nun sosyo-ekonomik yapısı.

“2- Bağımsızlık ve federasyon sorunu.

“3- Kürdistan devrimci hareketinin (özellikle sosyalist hareketinin) geçmişten günümüze kadar izlediği yol” (Peşeng, sayı 37, s. 5)

TKSP'nin, PPKK'nin bu ve diğer bazı eleştirilerine vereceği yanıtlar henüz belli değil (!) Söz konusu örgütün yarın çıkıp “Biz aynı görüşlerimizi o zaman da söyledik” demesi, ya da “olguluğa” verip “es geçmesi” uzak bir ithimal değildir. Böyle bir olasılık halinde, tartışmaların Hevkari polemiklerine dönüşeceği açıktır. Dolayısıyla “pirin-



cin taşını ayıklamak”, yine bu “işçi sınıfının biricik örgütleri”ne düşecektir.

Ancak şu kadarını belirtelim ki, birbirlerinin sınıfsal siyasal konumları hakkında çok farklı şeyler söyleyen söz konusu örgütlerin hangi illere dayalı olarak siyasal birlik görüşmelerini başlattıkları, - bazen kesintilere uğrasa da- üç yıla yakın bir zamandır neyi tartıştıkları, en azından merak konusudur. Çünkü TKSP’nin, dün “devrimci demokratlar” (siz KİP okuyun -yn) için, bugün de PPKK için yaptığı tesbitler açık. Ayrıca bu örgütün (yani TKSP’nin), “birlik” sorununda ayyuka çıkan oportünist, faydacı ve makyavelist tutumu da belli. Fakat buna rağmen, bazı eleştirilerinde haklılık payı bulunan PPKK’nın, TKSP’nin “birlik meselesine getirdiği anlayış”ın “yeniliğinden” (!) söz etmesine; yine onun, Kürdistan işçi sınıfının hareketinin birliği ve kendisi hakkındaki görüşlerini “yeni öğrenmiş olduğu”nu söylemesine anlam vermek mümkün değildir. Çünkü ilkesizliğiyle “üne” kavuşan TKSP öteden beri Kürdistan işçi sınıfının tek bilimsel sosyalist partisi olduğunu söylüyor. Kürdistan işçi sınıfı hareketini sağ bir çizgide bölme uğraşının yanı sıra onun bölünmüşlüğüne görmemezlikte ısrar ediyor. Ve PPKK’yı, bu yolda bir koltuk değneği olarak kullanmak istiyor. Bu bakımdan, eğer PPKK’nın amacı “bağcıyı dövmek” değil de “üzüm yemek” ise, O, öncelikle kendi durumunu ve siyasal konumunu açığa kavuşturmak; üst perdeden başkalarına nasihatlar bulunmak kompleksinden kendisini kurtarmak durumundadır. İşte PPKK, bunu yapabildiği ölçüde, bugünkü konumuyla aynı politik yörüngede bulunduğu TKSP ile ayrılıklarını netleştirebilir. Haklı ve seviyeli bir tartışma yürütebilir. Kaldı ki bu, “Kürdistan devrimci hareketinin (özellikle de sosyalist hareketinin) geçmişten günümüze kadar izlediği yol” üzerine TKSP ile tartışmak isteyen PPKK’nın kiminle neyi tartışmak istediğini görebilmesi ve bu önemli konuyu kavraması için de gereklidir.

“Birlik” sorunundaki diğer bir tartışma konusu, “yeni tip kitle partisi” denemesidir. Bilindiği gibi bu görüş ilk kez, kendisi yurtsever bir örgüt olan KUK tarafından tartışma gündemine getirildi. Daha sonra bazı kesimlerce “geliştirilmek” istendi, isteniyor. Genellikle sözlü düzeyde ve “sakala göre tarak atma” biçiminde yürütülen bu tartışmalar-

rın seviyesini yakalamak, taktir edilir ki pek kolay deęil. Ayrıca geeceki de olmaz. Ancak bu ynelimin yapısında tařıdığı tehlikelere zamanında iřaret etmek gerekir.

### ***Ama “Birlik” mi, Birlik Tccarlıęı mı?***

Bir bakıma, yukarıya aktardığımız tartıřmaların seviyesine, ciddiyetine ve sonu itibarıyla katedilen mesafeye(!) bakarak bu soruyu yanıtlamak mmkndr. nk tartıřmaların dzeysizlięini, verimsizlięini ve mesafe alınmayıřını asıl amatan soyutlamak olanaksızdır. Fakat buna karřın bu, kimilerine gre “kolaycı” bir yanıt olabilir. Ya da yararına inandıığımız tartıřmaları, seviyesizlikten kurtarılmasına, verimli kılınmasına gereęi gibi hizmet etmeyebilir.

Bu bakımdan tartıřmaların zmleyici olmasında belirleyici olan geleri bilince ıkararak sz konusu sorunun yanıtını aramak en doęru olanıdır. Bu geler řyle sıralanabilir:

1- “Tarihsel deneyim, ulusal ve sosyal devrimlerde ilerici, yurtsever ve devrimci glerin asgari ve azami birliklerinin saęlanması, “birlik” ya da iřbirlięi zemininin doęru kavranmasının zel bir nem tařıdığını gstermiřtir.” (R. Welat, Adar-1985) Sosyal pratik bu belirlememizi doęrulamıřtır. Ayrıca yukarıya aktardığımız dzeysiz tartıřmaların bulanıklıęı da bunun bir kanıtıdır. Bu nedenle, ncelikle “birlik” sorununu soyut, kof ve genel tartıřmaların odaęı olmaktan kurtarmak, tartıřmaları deęiřik trden birlik zeminlerini esas alan bir ekseninde yrtmek gerekir. Byle bir yaklařım, bu konudaki gerek tccarlıęını meslek edinen kesimleri silahsızlandırmayı da kolaylařtırır. Kuřkusuz bu sonucusu bir anda ve kolay olmayacaktır. nk soyut ve kof tartıřmaları besleyen nedenleri, bugnden yarına ortadan kaldırmak olanaksızdır. Ve bu bir ynyle de mcadelenin geliřmesine baęlıdır. Ancak belli zeminlerde yrtlecek tartıřmaların ve buna uygun olarak atılacak adımların, “birlik” srecini netleřtireceęi, ona ivme kazandıracadı tartıřma gtrmez.

2- Zaman unsuru ve onu karřılayan doęru tahlili, atılacak adımların buna uyarlanması da, en az birincisi kadar nemlidir. Buna dikkat

edilmediğinde, tıkanıklık kaçınılmazdır. Geçmişin tanıklık ettiği deneyimler ve Roja Welat'ın konuya ilişkin tespitleri de, bu bakımdan öğreticidir.

*“Değerlendirmemize konu olan “birlik” girişimleri, zaman bakımından 12 Eylül yenilgisiyle başlayan son 4 yıllık döneme tekabül ediyor. Bilindiği gibi, 12 Eylül’de, Kürdistanlı ve Türkiyeli sol siyasal hareketler, faşizm güçleri kaşısında ağır bir yenilgiye uğradılar. Bu yenilgiden hemen hemen tüm siyasal örgütler, ideolojik, politik ve özellikle örgütsel yapılarına göre değişen oranlarda paylarına düşeni aldılar. Ayrıca siyasal örgütlerin ezici bir çoğunluğu bu tarihsel sınavda sınıfta kaldılar. Bu, siyasal örgütleri yeni sorunlarla ve yeni görevlerle karşı karşıya getirdi. Diğer yandan sol güçlerin zayıf düşmesi, kitleler üzerinde yoğunlaştırılan faşist zulüm, yığınlar arasında “birlikten kuvvet doğar” anlayışını güçlendirdi; bir bütün olarak devrimci hareketin saflarında “birlik” eğilimini geliştirdi.*

*“Birlik” eğiliminin güçlenmesi; ortak düşmana karşı asgari koşullarda da olsa sol güçlerin hareket birliğinin örgütlenmesi için elverişli şartlar yaratıyordu. İşte ana hatlarıyla irdelemeye çalışacağımız “birlik”ler, görünürde böyle bir gereksinimi karşılamanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Görünürde diyoruz, çünkü, gerçekte yaklaşımlarda isabet yok. Çünkü, “birlik” eğiliminin kabardığı bu dönemde tarihsel görev, yenilginin öğreticiliğinden de yararlanarak ayrılıkların nedenlerini, yeni dönemin hızlandıracağı saflaşmaların, kaçınılmaz bölünmelerin yaratabileceği yeni sorunları açığa çıkarmayı ve “birlik” çalışmalarını somut koşullara uyumlu bir biçimde sürdürmeyi gerektiriyor; “birlik” adına, birbirine tutunarak statükoları korumayı, birlikten yararlanarak varlıklarını sürdürmeyi, sorunlarını aşmayı ya da kitlelerin birlikten yana ağır basan eğilimlerini sömürmeyi dışlıyordu.” (Roja Welat, Çılaye Paşın-1984)*

Ne ki buna uyulmadı. Söz konusu koşullar gözönünde bulundurulmadı. Dolayısıyla -bazı Kürdistanlı örgütler arasında yer alan polemiklerde de görüldüğü gibi- tartışmalar, koşullara uyumsuzluğun öne çıkardığı ve geliştirdiği yeni yeni sorunları beraberinde getirdi; hatta giderek kısırlaştı ve kilitlendi.

Günümüze kadar tekrarlanan aynı hatalara düşmemek, gelinen noktayı doğru kavramak gerekir. Ki bu tartışmaları verimli kılma ve amaca ulaşmanın da bir gereğidir. Kuşkusuz gelinen noktada, olumlu ve

olumsuz yönleriyle bir sonuçtur. Ve bunu devrimci sürecin ilerleyişinden soyutlamak mümkün değildir. Aksine devrimci sürecin ana eksenini üzerinde, varılan sonuca ebek eden faktörleri diyalektik bir bütünlük içinde irdelemek, atılacak adımları buna uyarlamak gerekir.

Açık ki devrimci sürecin belirgin özelliği, onun sömürgeci tekeli Türk burjuvazisinin aleyhine gelişen ve derinleşen bir seyir içinde olması, ulusal ve sosyal devrim güçleri lehine gün be gün artan nesnel olanaklar sunmasıdır. Devrimci sürecin bu ilerleyişi, onu karakterize eden olguların nicel ve nitel değişimlere uğramasını zorunlu kılar. Örneğin 12 Eylül yenilgisine tekabül eden dönemi, bugünün koşullarıyla karşılaştırdığımızda, söz konusu gelişme ve değişimleri, onların sunduğu yeni olanakları görmek mümkündür. Dün yenilgi nedenlerini tartışan sol, bugün şu ya da bu biçimde aştı. Yenilginin nedenlerini yadsıyan ya da bu olguyu kendi dışında arayanlara yaşamın kendisi gerekli cevabı verdi. Yenilginin öğreticiliğinden ders çıkaranların, ders çıkarmak isteyenlerin haklılığı sosyal pratikçe kanıtlandı, kanıtlanıyor. 12 Eylül'de geçirilen sınavın kamçılacağı ayrışmalar üzerinde yapılan spekülasyonlar açığa çıktı. Hayatın canlı pratiği bölünmelerin ideolojik-politik ve örgütsel nedenlerini gizleyenleri ya da onu kendileri dışında arayanları mahküm etti. Sınıfsal ve sosyal temele dayalı ayrılıkları ve yapay bölünmeleri su yüzüne çıkardı. Özünde devrimci birliklere karşı işleyen eğilimleri deşifre etti. Deney birikimi yarattı.

Diğer taraftan mücadele kızışıyor, devrimci hareketi tehdit eden çürümeye ise devam ediyor. Bu durum yeni görevler ve güçlükler beraberinde getirdiği gibi, savaşıma taze kan kazandıracak yeni olanaklar da sunuyor. Kısaca devrimci hareket açısından yeni sınavlar dönemi başlıyor. Söz konusu sınavları kazanmak ya da kaybetmekte belirleyici faktör, bundan böyle ülke zemininde geliştirilecek mücadele olacaktır. Hiç kuşkusuz sıcak mücadele alanlarını hedefleyen her adım, her atılım, yeni firelerle çürümeye katkıda bulunacak... Avrupa koşullarının, kitlelerden kopukluğun ve umutsuzluğun beslediği çürümeye yeni bir nitelik kazandıracaktır. Ancak belirleyici olacak olan, devrimci harekete musallat olan çürümeye, devrimci alternatifin yaratılmasını yadsıyan eğilimlere karşı esas olarak temel mücadele alanlarında üretilecek panzehirle mücadeleye ivme kazandırmak olacaktır. Süre-

cin bu ilerleyişi, sıcak mücadele alanlarından kan alamayan örgütleri, grupları eritecek, ya da onları belli birliklere zorlayacaktır.

Özetlersek, ideolojik-politik ayrılıkların netleşmesi “birlik” yolunda atılan adımların sağladığı deney birikimi ve devrimci sürecin sunduğu yeni olanaklar, “birlik” için dünden daha farklı ve elverişli koşullar sunuyor.

Bu bakımdan güncel görev, yukarıda belirttiğimiz birinci öge üzerinde yoğunlaşmak; “**nasıl bir birlik**” sorusunun yanıtını arayarak değişik birliklerin zeminini netleştirmektir. Bunun için öncelikle, “birlik” kavramıyla ifade edilen siyasal-örgütsel birlik ile güç- eylem ve cephe birliğini birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü bunların ayrı şeyler olduğu, hemen hemen herkes tarafından bilinmesine karşın, zaman zaman bilinçli olarak bir ve aynı şeyler gibi gösteriliyor. Ya da aradaki derin ayrılıklar basite indirgeniyor. Dolayısıyla birlik tüccarlarının yararlanabileceği bulanık bir ortam yaratılıyor.

Bakın TKSP’nin şu “belirlemesi” bu bakımdan ilginçtir.

*“Biz ulusal kurtuluş ve sosyalizm için savaştan Türkiye Kürdistan’ından tüm devrimcilerin **bir örgütün çatısı altında birleşmeleri** için elimizden geleni yapacağız. Ve elbette, aynı çabayı gösterme görevi, aynı amaçlar için savaştan herkese düşüyor.”* (TKSP 2. Kongre Bel., s. 94)

Başka belgelere başvurmaya gerek yok. Aslında yukardaki formülasyonda ifadesini bulan hokkabazlığın sırrını çözmek için, Hevkarî ve TKSP-PPKK arasında yer alan polemikleri anımsamak yeterli... Fakat sözünü ettiğimiz soruları yanıtlarını bilince çıkarmak açısından, söz konusu herzelerin üzerinde kısaca da olsa durmak gerekir.

Öncelikle şunu belirtelim ki “Türkiye Kürdistan’ında ulusal kurtuluş ve sosyalizm için savaş”madığını söyleyen ya da bunu - sözde de olsa- kabullenmeyen herhangi bir örgüt, parti veya grup yok. Hal böyle olunca Kürdistan işçi sınıfının biricik örgütü olduğunu söyleyen TKSP’nin kendi dışındaki parti, örgüt ve gruplarla “bir örgüt çatısı altında birleşme”mesi için ciddi bir engel kalır mı? Hiç kuşku yok ki, yukarıya aldığımız “belirleme”ye bakılırsa, -suni engeller dışında- dişe dokunan bir engel kalmaz. Ancak böylesi bir “birleşme”nin niteliğini, onun “nasıl bir birlik” olduğunu belirlemek görevi, yine TKSP’ye düşer. Çünkü TKSP’nin de “birliğe” duyduğu ihtiyacın “neden”i anlaşılacakla birlikte, onun, söz konusu “birleşme”yle “**nasıl bir birlik**”

istediğini kavramak pek kolay değil (!) Zira anılan “belirleme”de bilinçli bir hinlik var. Söz konusu “belirleme” ile kastedilen “birleşme”, siyasal-örgütsel bir birlik midir, yoksa cephe türü “bir örgüt altında” mı birleşmek isteniyor? Eğer “çatısı altında birleşmesi istenen örgüt” bir ulusal kurtuluş cephesi ise, herkesin sosyalizm için savaşması şart değildir. Değilse (ki belirlemeden de amacın o olmadığı sonucu çıkıyor), “ulusal kurtuluş ve sosyalizm için savaşmak” siyasal-örgütsel birlik için yeterli midir? Kuşkusuz değildir. Ve bunun, böylesi bir birlik için kendisine göre belli “kıstaslar” sıralayan TKPS’nin görüşlerinde de görmek mümkündür. O halde böyle bir hinliğe başvurması neden? Nedeni açık. Amaç sorunu basite indirgeyerek topu sahaya atmak ve birlik tüccarlığını sürdürülebilmektir.

Birlik tüccarlığına soyunan diğer bir eğilim, özünde “Kurd û Kurdistan” eksenini baz alan bir yönelimdir. Sözlü düzeyde söylenenlere bakılırsa (ki, şu aşamada dayanılacak veri bu) bu yönelim, eğer partileşir ve bir olgu haline gelirse, kendisini işçi sınıfının partisine de dönüştürecekmiş (!)... Böylece o, hem değişik sınıf ve katmanların birliğini sağlamış olacak, hem de geniş yığınsal örgütlenmenin içinde işçi sınıfının partisini yaratacak!.. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vurup, “birlik” sorununu köktenci bir çözüme kavuşturmuş olacak!...

“Amerika’yı yeniden keşfetmek isteyen” bu yönelim hakkında özünde söylenecek çok şey var. Ve bu, bu yola koyulan kimilerinin sandığı gibi, onların “geliştirmekte olduğu tezlerin güçlülüğünden ya da tutarlılığından duyulan endişelerden” (!) kaynaklanmıyor; aksine söz konusu yönelimin yapısında taşıdığı tehlikelerden ötürü gereklilik arz ediyor. Çünkü bu yönelim, her şeyden önce inançsızlığın, umutsuzluğun ve çürümenin bir bütün olarak devrimci hareketi tehdit ettiği günümüzde, ideolojinin önemini küçümsemekle söz konusu tehdit unsuruna çanak tutuyor. Marksist-Leninist ideolojinin ülkemizde kazandığı saygınlığa gölge düşürme eğilimlerini yapısında taşıyor.

Kuşkusuz bu, ulusal kurtuluş savaşında yurtsever nitelikli örgüt ya da örgütlerin yeri olmadığı veya ideolojik eksenini “milliyetçilik” olan politik bir hattın, ileriye ve “geri”ye açık yönlerinin gözardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Tersine Kürdistan halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde böylesi örgütler var, ve olacaktır da. Ve bu nitelikteki örgütlerin ileri açık yönlerini geliştirmek, **milli ve dar**

eğilimlerini törpülemek gerekir. Ancak yaklaşımlar önemlidir. İdeolojik eksenini “milliyetçilik” olan bir örgütlenmenin, tüm toplumsal sınıf ve katmanların ihtiyacı gibi gösterilmesi son derece isabetsiz ve maddi dayanaktan yoksundur. Zaten söz konusu yönelimin, ideolojinin önemini yadsıyan belirgin yönü de budur.

Ayrıca her örgütlenme, belirli sosyal koşulların, toplumsal ihtiyaçların ürünü olarak doğar. Bugün “yeni tip kitle partisi”ni denemek üzere yola çıkanların “birlik havarisi” kesilmeden önce, söz konusu toplumsal ve siyasal koşulları tahlil edip hangi ihtiyaçlara cevap vereceklerini; dolayısıyla çıkış nedenini açık ve net bir biçimde ortaya koymaları gerekirdi. Ki bu, hem “yeni tip kitle partisi”nin “yeniliğini” (!) kanıtlamak, hem de bu kesim hakkında yaygınlaşan bazı koşulların açıklık kazanması bakımından gereklidir.

Tek başına “birlik” isteminin bile yığınlara cazip geldiği biliniyor. Ve bu bildiği için, bu işin tüccarlığını yapanından tutun samimi ve iyi niyetlisine kadar hemen hemen herkes, her parti, örgüt, grup hatta tek tek kişiler, “birlik” istemi üzerinde birleşiyor. Fakat kitlelerin hala ilgisini çeken “birlik” isteminin soysuzlaştırılmasının, devrimci harekete tahmin edilenden çok daha büyük zararlar getireceği her nedense bazı kesimleri ve özellikle birlik tüccarlarını hiç mi hiç ırgalamıyor!.. Öyle ki, en basit güç ve eylem birlikleri önüne en çok suni engeller çıkaranlar, herkesten fazla birlikçi görünüyor, “birlik” kavramının soysuzlaştırılması için elinden geleni yapıyorlar.

Evet kaybedilen zaman artık yetiyor... Ülkemiz bir barut fıçısını andırıyor. Baskı, saldırı, operasyon, işkence ve katliamlar, halkımıza göz açtırmıyor. Ama bütün bu zulüm ve zorbalıklara karşın kitlelerde, küçümsenmeyecek kıpırdanmalar görülüyor. Beşbuçuk yıllık kanlı faşist diktatörlüğün yarattığı korku günden güne daha bir kırılıyor; yerini, zulme, sömürü ve baskıya karşı mücadeleye bırakıyor. Bunu gören burjuvazi ise, sadece sindirme, yıldırma ve kıyım politikasını uygulamakla kalmıyor. O, siyasal ve ekonomik terörün yanı sıra kitlelerin gelişen muhalefetini yozlaştırmak, saptırmak için de yoğun bir çaba sarfediyor. Burjuvaziye, onun partilerine ve onlara kuyruk sallayan reformist güçlere geçit vermemek; alternatif arayışı içinde bulunan yığınların özlemlerine tercüman olmak gerekiyor. Bu nedenle

güncel ve tarihsel görev, temel mücadele alanlarına yönelmek, bağımsızlık ve özgürlük savaşında düşmana karşı güçleri birleştirmektir.

Bu nedenle, eğer amaç gerçekten güçleri birleştirmek ise, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü ekseninde düşmana karşı mevzilenmek, ulusal kurtuluş güçlerinin birliği önünde engel oluşturan eğilimleri açığa çıkararak aşmak gerekir. Yok eğer amaç siyasal-örgütsel birlik ise, bu farklı bir şeydir. Ve bunun için öncelikle Kürdistan devriminin ihtiyaç duyduğu örgüt biçiminin tesbit edilmesi gerekir. Eğer söz konusu boşluk, Kürdistan işçi sınıfının devrimci örgütü yaratılarak doldurulacaksa (ki, bize göre var olan boşluk budur), o zaman, bu tesbitten hareketle, devrimci sürecin belirgin özellikleri, ülkenin ekonomik-sosyal yapısı, Kürdistan devriminin perspektifleri, devrimin gelişme yolu, ittifaklar sorunu ve enternasyonalizm konuları üzerinde yoğunlaşmak soyut ve kof tartışmaların köküne kibrit suyu eklemek gerekir. Hayır siyasal-örgütsel birlikle kast edilen, “yeni tip bir kitle partisi” ise, buna soyunanların ilkelerini koyarak tartışmaları daha doğru olur. Bu yapılabildiği ölçüde, “birlik” tartışmaları seviyesizlikten kurtulabilir, verimli kılınabilir, mesafe aldırıcı olabilir.

Bu yazı 1986’da yazılmış ve Roja Welat’ın 37-38’inci sayısında yayınlanmıştır.



## “SOL BİRLİK”(!) VE MADALYONUN İKİ YÜZÜ

Faşizmin azgın ekonomik ve siyasal terörüne hedef olan Türkiye ve Kürdistan halkları, sıkıştırıldıkları ateş çemberinde 5. yılını doldururken yeni bir “birlik” deneyimine tanık oluyorlar. “Sol Birlik”(!)... Özellikle yanık taraftarlarınca. “son 25-30 yılda, (...) sınıf mücadelesinin vardığı yeni bir aşama”nın göstergesi biçiminde nitelenen “Sol Birlik”, hizzatıhi onu oluşturanların beklediği yankıyı bile yaratamadı. Hem de işçilerin, değişik toplum kesimlerinin alternatif arayışlarına, yığınlarda her gün daha bir güçlenen birlik eğilimlerine ve “birliğin” nesnel olarak -ilk anda- emekçi kitleleri memnun etmesi gereğine rağmen!.. O halde neden?.. Kuşkusuz bu nedensiz değildir. Ve bunun nedenlerini en başta devrimci süreçte yaşanan “birlik” deneyimleri ışığında, “Sol Birlik”in ortaya çıkış koşullarında, yapılanma biçiminde ve esas olarak onun programında aramak gerekir. Ki böyle bir yaklaşım, “Sol Birlik”in özü itibarıyla kavranması ve ona ebelik eden anlayışın açığa çıkarılması için de gerekli ve zorunludur.

Bilindiği gibi, özellikle 12 Eylül sonrasında, Türkiyeli ve Kürdistanlı sol güçler arasında değişik türde “birlik”lere, “birlik” girişimlerine tanık olundu. “Kürdistan Dörtlüsü”, FKBDC (Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi), HEVKARİ (Kürdistan’ın Kurtuluşu için Birlik ve Kürdistan Yurtsever Güçbirliği) ve Siyasal Platform Girişimi bunlardan bazıları... Ki bunlar, devrimci sürecin artan basıncının bilince çıkardığı nedenlerden ötürü işlevsiz kaldılar, ya da çözüldüler. Söz konusu çözümlerin nedenlerini, Devrimci Süreç, “Birlik Sorunu ve

Faşizme Karşı Mücadele Perspektifleri” konulu değerlendirmemizle açığa kavuşturmuş ve yaşanan “birlik” deneyimlerinin belirgin özelliklerine dikkatleri çekmiştik. (Bak., R. Welat, s. 19-20, 21-22, 23-24, 25-26) Bu bakımdan, “Sol Birlik”, birlik sürecinde yaşanan yeni bir olgu değildir. Ancak O, devrimci sürecin eskittiği “birlik” deneyimlerinin belirgin özelliklerini yapısında taşımanın yanı sıra, oluştuğu koşullar, yapılanma biçimi ve program hedefleri bakımından farklı özellikler de gösteriyor.

### ***Yapılanma Biçimi ve Güven Bunalımı***

Hatırlanacağı üzere “Sol Birlik”, 20’nin üzerinde sol örgütün katıldığı Siyasal Platform Girişimi sürecinde, benimsenen demokratik ilkelere rağmen platformu çıkmaza sokan **6’lı tavır birliği**’nin kendisini dışa vurması biçiminde başlayan ve daha sonra söz konusu **bölücü** ekseninde sürdürülen çabaların ürünü olarak yapılandı. Dolayısıyla bu yapılanma biçimiyle “Sol Birlik” (dünkü adıyla 6’lı) daha başlangıçta **blokçu bir anlayışla** demokratik birlik zemininin yaratılmasını, geliştirilmesini engelledi; en geniş anti-faşist ve ant-sömürgeci güçlerin ortak düşmana karşı eylem birliğini baltaladı. Ama bu nesnel gerçekliğe rağmen “Sol Birlik”te ifadesini bulan “kutsal ittifak”, hiç orali olmuyor!.. Hatta “gökten zembille inen” birilerinin edasıyla şöyle demeyi de ihmal etmeyerek:

*“PPKK, TİP, TEKP, TKP, TKSP ve TSİP, sol güçlerin arasında ideolojik ve politik bir çok konuda görüş ayrılıkları olmakla birlikte, onları birleştiren ortak noktaların çok daha fazla olduğu inancındadırlar. Tüm bu güçler şu veya bu biçimde emperyalist bağımlılığa son verme, Türkiye’deki kapitalizmi aşma, ulusal sorunu çözüme ve sosyalizme yönelme hedefinde birleşiyorlar. Anti-emperyalist sol güçler arasında birlik eğilimi daha da güçleniyor ve inanıyoruz ki eğer sol güçler ortak noktaları öne çıkaran, karşılıklı güvene dayalı, eşit hak temelinde ilişkilerin kurulması doğrultusunda, rekabetin ve karşılıklı bloklaşma eğiliminin yerine, ortak güçleri ana düşmana karşı mücadeleye yönelten bir politik tutum takınabilirlerse, sol güçlerin eylem birliğini sağlaması zor olmayacaktır. PPKK, TİP, TEKP, TKP, TKSP ve TSİP, sol güçlerin*

*eylem birliđinin sađlanmasına yardımcı olmak ve üzerine dűşen ortak sorumluluklarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.” (Türk. ve T. Kür. Sol Birlik Dek.)*

Şu işe bakın!.. Demek ki, “ulusal ittifak” da, “sol güçlerin eylem birliđinin sađlamasına yardımcı” olacak ve “üzerine dűşen ortak sorumluluđu” yerine getirmek için çaba harcaıyacakmıř (!?) Peki buna kim inanır!.. Birlik sürecinde yaşıyan bunca olumsuz deneylerden sonra FKBDC’nin çözüme sürecinde, yine FKBDC tarafından atılan olumlu adımla oluşturulmak istenen siyasla platform girişimi, sol güçlerin ezici ve çođunluđunun vardıkları ortak tesbitlere rađmen (ki, bu tesbitlerin altına, bazı manevralardan sonra 6’lı da imza koımuřtu. Ayrıca bu konu R. Welat’ın 19-20. sayısında deđerlendirilmiřti.), çıkmaza sokan kimlerdir?.. Ve bu adım, “rekabeti ve akařılıklı bloklařma”yı yadsıyan bir zemini hedefliyor mudu? Hedefliyorduyrsa (ki hedefliyordu), o günün kořullarından ve gelinen noktada, bölücölüđu ön plana çıkararak, fiili blokçu bir tavıralıřla bloklařmayı yaratan ve tahrik eden “Sol Birlik”in (o çünkü adıyla 6’lının), bugün, “melanet”lerinden hiç mi hiç söz etmeden gayet “olgun” pozlarda diđer sol güçlere tavsiyelerde bulunması asgari dürüstlük kuralları ile bađdaşıyor mu? Bađdařmadıđı açık.

Diđer taraftan, yurtsever, demokratik ve devrimci güçler arasında, onları birleřtiren ortak noktaların ayrılıklardan çok daha ağır basması, kitlelerden ve devrimci güçler arasında birlik eđilimlerinin güçlenmesi, bir başına, anti-fařist ve anti-sömürgeci güçleri, ya da “sol birlik”in deyimi ile sol güçlerin en geniş güç ve eylem birliklerini kotarmak için yeterli midir? Deđilse (ki, bunun yalnızca yeterli olmadıđını hayatın kendisi gösteriyor), sol güçler arasında “**karřılıklı güven**” ve “**eřit haklar temeli**”ne dayalı iliřkiler hangi zeminde oluşabilir?... İkincisi, sol güçleri, ortak noktalarını ön plana çıkarmaya, “güven” ve “eřit hak temelinde iliřkiler” geliştirme dođrultusunda “politik tutum” takınmaya davet eden “sol birlik”, acaba kendi içinde “güven” sorununu çözümleme yolunda ne gibi bir adım atmıřtır? Bu yolda güven ortamını yaratan nitelikte bir adım atılmıřsa, bu, en azından, daha düne kadar birbirilerini gammazlamayı dahi ihmal etmeyen bazı “sol birlik” örgütlerinin, birbirine karřı olan “politik tutum”larını gözden geçirmelerini gerektirmiyor mu? Kuřkusuz gerektiriyor. Ama biz,

öncelikle “karşılıklı güvene dayalı” ilişkilerin hangi zeminde oluşturulabileceğini ve nasıl geliştirilebileceğini kavrayarak, “sol birlik”in, “güven” sorununa ilişkin anlayışını irdelemeye çalışalım.

Açıktır ki, iktidara yürüyen bir “birlik” için (ki, “sol birlik” de böyle bir “iddia” ile ortaya çıkmıştır), güven sorunu son derece önemlidir. Çünkü “karşılıklı güven” ancak belirli bir süreç içinde gelişir ve pekişir. Ne var ki, bu nesnel gerçeklik, “karşılıklı güven” ortamının yaratılmasında zorunlu öğelerin gözardı edilmesi anlamına gelmez. Tam tersine güven ortamını biçimlendiren unsurlar, hedeflenen işin ciddiyetin ile doğru orantılıdır ve her şeyden önce, iktidarı hedefleyen “birlik”in ortaya çıkış şartlarının, birlik zemininin doğru tesbitine ve bu bağlamda atılacak adımların taraflarca iyice özümlemesine göre belirlenir. Dolayısıyla sol güçler arasında, ortak noktaların öne çıkarılması, böyle bir yaklaşımla ele alınabildiği ya da bu eksene oturtulabildiği ölçüde güven verici ve yakınlaştırıcı olabilir. Bu bakımdan, iktidarı hedefleyen bir “birlik”in **güven verici** olabilmesi, büyük ölçüde şu öğelerin bilince çıkarılmasına bağlıdır.

**1- Söz konusu birlik, ürünü olduğu nesnel ve öznel koşulların, dolayısıyla devrimci sürecin belirgin özelliklerini gerçekçi bir biçimde kavraması ve kaynaklık eden geçmişin öğretici ve eğitici deneyimlerinden yararlanmayı benimsemesi.**

**2- Faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta, işbirliği zemininin, Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin ortak paydalarının çıkarılabileceği bir eksene uyarlanması.**

**3- Onun oluşumu ve gelişim sürecine uygun düşen adımların, kadrolar ve kitleler nezdinde açığa kavuşturulması ve hazmettirilmesidir.**

Oysa bir bütün olarak devrimci hareketin çetin ve hatta yer yer ilkel iç hesaplaşmalarına sahne olan birlik sürecini biçimlendiren bu öğelerin, yine bu sürecin bir ürünü olan “sol birlik”i pek “ırgalamadığı” açıktır. Ve sorunları yakından izleme fırsatını bulanlar açısından bu, şaşırtıcı değildir. Çünkü “sol birlik”, daha başından beri devrimci sürecin önemli bir öğesini oluşturan birlik sürecine ve bir bütün olarak devrimci sürecin kendisine ket vuran bir anlayış içindedir. Bu nedenle, onun, asgari güven ortamını belirleyen unsurların üzerinden atla-

ması, -daha ilerde irdeleyeceğimiz- program hedeflerini, Türkiye ve Kürdistan'ı somut nesnel gerçeklerine göre değil de, burjuva güçlere bağlanan umutlara göre uyarlaması ve yangından mal kaçırma anlayışıyla ve işi tez elden kurtarmaya çalışması doğaldır(!). Doğal olmayan, reformizmin, faydacılığın makyavelist yöntemlerle gizlenmesi; siyasal tercihlerin ön plana çıkarılması biçiminde kendisini gösteren **bölücü** ve **blokçu** tavrın, diğer sol güçlerin “karşılıklı güvene dayalı” ilişkilerin geliştirilmesi yolunda “politik tutum” almaya davet ederek maskelenmesidir.

Kaldı ki, başkalarını “karşılıklı güvene dayalı” ilişkiler geliştirmeye davet edenlerin, öncelikle birbirine güven vermeleri gerekirdi. Oysa tarihsel gelişimin tanıklık ettiği bazı olaylar ve belgeler, geçmişe sünger çektiği sürece, “sol birlik” örgütleri arasında aşgari bir güven zemininin sanıldığı kadar kolay oluşmayacağını gösteriyor. Daha düne kadar TKP ve TKSP arasında yer alan “polemikler” bu bakımdan ilginçtir. Örneğin TKP, bu konuda şöyle diyor:

*“Son günlerde aldığımız haberlere göre bugün, yani partimizin kuruluşunun 57. yıldönümünde “Özgürlük Yolu” grubuna bağlı kişiler tarafından sahte komünist partisi kumak girişimi tekrarlanacakmış.*

*“Bir ülkede bir işçi sınıfı ve onun tek partisi bulunur. Partimiz bu leninci ilkeye bağlı olarak burjuvazinin, komünist partisini likide etmek, işçi hareketini başsız bırakmak ve bölmek için giriştiği yeni manevralara karşı elinde olan bütün araçlarla savaşacaktır.*

*“İşbirlikçilerin, büyük sermaye çevrelerinin ve en gerici, sömürücü çevrelerin vurucu gücü olan Demirel ortaklığı, TKP'ye karşı provakasyonlara kuvvet veriyor. Bunları yapan hükümet ve onun destekleyen en gerici, en sömürgeci çevreler TKP adını taşıyan bir partiye izin verilerse bu, onları işçi sınıfına, bütün devrimci ve demokratik güçlere ve özellikle TKP'ye yeni bir provakasyonu, saldırısı anlamına gelecektir. (A, Saydan, Ürün dergisi. Ayrıca bu metnin aynı TKP'nin “Bizim Radyo”sunda yayınlanmıştı.)*

TKSP'nin, TKP'nin bu ve benzer yaklaşımlarına karşı “politik tutum”u ise şöyle:

“... TKP ittifaklar sorununa stratejik bir düzeyde bakmıyor. O, ortak düşmana karşı güçlerin bir araya gelmesi gerektiğini pek düşünmüyor. Eğer öyle düşünseydi, dostu-düşmanı iyi biçimde birbirinden ayırsaydı, Kürdistan Ulusal-Demokratik güçleriyle, Kürt halkının devrimci, ilerici örgütleriyle içtenlikli, uzun vadeli bir “birlik ve dayanışma” politikası güder ve onları birbirine karşı kullanıp dağıtmaya heveslenmezdi. Oysa TKP ittifaklar sorununa yalnızca bir taktik sorunu olarak bakıyor ve ‘taktiği’ de işte budur.” (DDÜ, UGD Neden Hayata Geçmedi, Öz. Yolu y. s. 19-20 Mart 1981)

“Başından beri Kürt ulusal sorununa ilişkin olarak sosyal şoven bir tutum içinde olan, (...) TKP, Kürdistan devrimci ve yurtsever güçleriyle olumlu bir dialog aramadığı gibi, sürekli bu güçlere kara çalmakla vakit geçirdi.

“TKP’nin Partimize ve Kürdistanlı diğer yurserver örgütlere karşı tutumu hiç bir dönemde dostça olmadı. (..) TKP, partimize karşı bu tutumu takınırken, (...) ‘Devrimci Demokratlar’la ansızın ‘dostane’ ilişkiler başlattı. Bu, her iki taraf bakımından da kesinlikle ilkesiz ve içtenlikli olmayan bir buluşmaydı. Devrimci Demokratlar, Kürdistan’da gelişen sosyalist harekete karşı ayakta kalma çabasıyla TKP’nin uzattığı ele uzandılar. TKP ise, Kürdistan’daki sosyalist harekete Yani Partimize karşı kullanmak üzere onlara elini uzattı. Böylece bu ‘işbirliği’ her iki halkın ilerici güçlerin dayanışması biçiminde bir iyi niyete değil, yararcı amaçlara dayanıyor, sonuç olarak da TKP, bu tür entrikalarla Kürdistan’daki sosyalist ve yurtsever örgütleri dağıtabileceğini sanıyordu.

“Bu ‘işbirliği’ içtenlikle olmadığı ve kötü niyete dayandığı için, herkesin de bildiği gibi, ne Devrimci Demokratlara kuvvet şurubu olabildi, ne de TKP umduğunu sağladı; yürümedi ve bir süre sonra, özellikle de Devrimci Demokratların yakarışları arasında son buldu.”

“Ama TKP, Kürdistan devrimci ve yurtsever örgütlerini yıpratma çabasında bugün de ısrarlıdır. Öyle anlaşılıyor ki, Kürdistan kuruluncaya ve TKP, sınırın öbür yanında ülkemizi seyretmek durumunda kalıncaya kadar- aslında bugün de durum pek farklı değil ya!- bu tutumu sürdürmeyi kafasına koymuştur.” (R. Azadi, sayı 8-9, Şubat-Mart 1983)

Bunca alıntıyı buraya aktarmamızdan dolayı okurlarımızın bizi bağışlayacaklarını umarız. Aslında aktarılması ve değişik yönleriyle irde-

lenmesi gereken daha çok şey var. Ama yine okurlarımızın da takdir edeceği gibi, biz bu dizeleri “sol birlik”in, kimlere “**kuvvet şurubu**” olabileceğini, kimleri hasta yatağına sokacağını ve kimlerin “**yakarışları arasında**” miyadını dolduracağını tartışmak için buraya aktarmadık (Zaten sendelemeler başladı bile. Sırada olanların durumunu hep birlikte izleyeceğiz). Aksine sadece, “**entrikalarla Kürdistan’daki sosyalist ve yurtsever örgütleri dağıtmak**” isteyenlere “**içtenlikli**”, “**ilkeli**” ve “**güven verici**” olmaktan ödün vermeden (!) birilerine tutunarak yaşamını sürdürmek isteyenlerin bu “politik tutum”larıyla (ki, TKP’de değişen bir şey yok; “Sol birlik”in yanık taraftarı TKSP ise, “politik tutum”unda herhangi bir değişikliğin olmadığı iddiasındadır(!)), birbirlerine nasıl “**güven**” verebileceklerini sergilemek istedik!..

Şu kadarını belirtelim ki, bu ve benzeri “politik tutum”ların (eğer bunlara politik tutum deniyorsa), birbirini ve “sol birlik”in sözünü ettiği “karşılıklı güvene dayalı” ilişkilerin üretebileceği zemini yadsıdığı açıktır. Ve bu noktada, “bunda ne var, her örgüt ideolojik mücadele hakkını, ilkelerini koruyor” diyerek oportünistçe alçak iniş yapmanın olanağı da yoktur. Çünkü böylesi birliklerde, ancak ideolojik mücadele hakkı, politik dostluk zemininde kullanılabilir olduğu ölçüde haklılık ve doğruluk kazanabilir. Oysa “Sol Birlik” örgütleri, geçmişe çekilen sünger altında birbirlerini kemirmeye devam ettikleri sürece, “ortaklar” arası ideolojik mücadeleye zemin oluşturabilecek “karşılıklı güven” ve politik dostluk ortamından söz edemezler.

Bütün bunlar sadece madalyonunun bir yüzü. Aslı önemli olan madalyonun diğer yüzü. Diğer bir deyişle, onu yaratan koşullar ve program hedefleridir.

### ***“Sol Birlik”i Yaratan Koşullar***

“Sol Birlik”in yapılanma biçimi, onun **bölücülüğünü** belgelemekle birlikte, onun gerçek işlevini sergilemeye yetmiyor. Çünkü “Sol Birlik”in üstlendiği “tarihsel” görevin özünü kavramak, yapılanma biçiminin yanı sıra esas olarak onun, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını, program hedeflerini, mücadele ve ittifak anlayışını ve bunların gerçeklik ölçülerini bilince çıkarmakla orantılıdır.

“Sol Birlik”i yaratan koşulların tesbiti, öncelikle onun, “ne zaman ve hangi şartlarda” ortaya çıktığını irdelemeyi gerektirir. Bilindiği gibi, “Sol Birlik”, 12 Eylül ile birlikte bastırılan karanlık dönemin yurtsever devrimci harekete ve bir bütün olarak Kürdistan ve Türkiye halklarına yaşattığı **kahırlı** sürecin -ağır da olsa- ileriye doğru farklı bir öz kazanarak gelişme seyri içine girdiği bir **zamanda** ortaya çıktı. Faşist diktatörlüğün siyasal terör eşliğinde uyguladığı ekonomik poilitka bu dönemde iflas etti; Türkiye kapitalizminin sürekli ve kalıcı olan yapısal bunalımının daha bir derinleşeceği bütün çıplaklığıyla açığa çıktı. Bunalımın yükünü çeken işçiler, emekçiler ve geniş halk yığınları, satın alma gücünü hemen hemen tümüyle yitirdiler. Baskı, işkence, vahşet ve katliamlar, açlığın ve yoksulluğun faşist iktidara karşı yarattığı kin ve öfkeyi kamçıladı, geliştirdi. Kitlelerde artan hoşnutsuzluk, silah zoruyla bastırılan ulusal ve toplumsal muhalefeti yeniden canlandırdı. Silahların gölgesinde sağlanan “sessizlik”, yer yer yığınların artan basıncının farklı biçimlerde kendisini dışa vurmasıyla kırılmaya başlandı. Kürdistan ise, bir barut fıçısı durumuna geldi. Cuntanın Kürdistan’a yönelik planları tutmadı.

Değişik toplum kesimlerinde görünen bu hızlı değişim ve dönüşüm, bir bütün olarak burjuvazinin tedirginliğini arttırdı, burjuva güçler cephesindeki çelişkileri keskinleştirdi. “Son Türk devleti”nin parçalanmaktan korunması ya da “ıslahı” sorunu, burjuva çevrelerinde güncel bir tartışma konusu haline geldi. Toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşımını isteyen sermaye çevreleri, bu durumu yerinde değerlendirdi. Ve büyük sermaye çevrelerinin saldırgan eğilimine karşı, bu hızlı değişim sürecinin yapısında geliştirdiği patlayıcı birikimleri çekmeye yöneldi. Çünkü “liberal” burjuvazi, bununla bir yandan toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşımını hedefleyecek, diğer yandan yığınların artan basıncının setleştirileceği ulusal ve sosyal mücadeleyi “ehlileştirme”yi, saptırmayı ve tekeli devlet kapitalizminin ömrünü uzatmayı sağlayacaktı. Kuşkusuz bu, öncelikle, icazetli “muhalefet”in kitlelerin gelişen ve yaygınlaşan muhalefetine paralel olarak radikalleştirilmesini gerektiriyordu. İşte “liberal” burjuvazi bunu yaptı. Ve farklı bir öz kazanarak gelişen devrimci sürece müdahale



kapısını araladı. Dolayısıyla oportünist ve reformist güçler için yeni bir güneş doğmuş oldu.

Yine bu dönemde, yurtsever ve devrimci hareket bir bütün olarak faşizm güçleri karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştı. Yenilgiyi ciddi ideolojik, politik ve özellikle örgütsel sorunlar izledi. Ayrışmalar ve dökülmeler belirginlik kazandı. Birlik sorunu istismar edildi. Özellikle sağ oportünizm, yaşanan zorlu dönemin “sigortalı” savaşı için sağladığı olanaklardan da yararlanarak ayrışma ve saflaşmaların önünü tıkamaya tasfiyeciliği geliştirmeye yöneldi. Ne var ki, zorlu koşullara rağmen devrimci yönelimlerin önü alınmadı. Ve bu süreç, değişik toplum kesimlerinde görülen hareketlenmelere paralel olarak gelişti. Örgüt içi sorunlar, örgütler arası sorunlara dönüşerek statükoculuğa ve tasfiyeciliğe karşı gelişti. Ve bu, sağ oportünist ve reformist güçleri sıkıştırdı, onları, süreci tersine çevirmek veya da en azından birbirlerine tutunarak varlıklarını sürdürmek için daha bir yakınlaşmaya zorladı.

İşte bu koşullar, “Sol Birlik”in yapısını da geliştirdi. Bu bakımdan, “Sol Birlik” örgütlerini bir araya getiren nedenler, yaldızlı sözlerle cilalanan iddiaların aksine, ne sol güçlerin asgari müşterekleri, ne işçilerin, emekçilerin birlik istemleri ve ne de “karşılıklı güven” ve “eşit hak temeli”nde geliştirilen ilişkilerdir. **Tam tersine, burjuvazinin şu ya da bu kesimine bağlanan umutların, “liberal” burjuvazinin yukarıda irdelediğimiz koşullarda “yeniden” tarih sahnesine çıkışıyla kemale erişmesidir.** Sol siyasal yelpazede devrimci uyanıklığın gevşeyen etkisinin hala tam anlamıyla kırılmaması, devrimci uyanıklığın gevşeyen etkisinin hala tam anlamıyla kırılmaması, devrimci sürecin oportünist ve reformist güçlerin aleyhine gelişmeye başlaması ise, burjuva kuyurçuluğuna soyunan yönelimlerin birleşmesine “tuz-biber” ekmiştir. “Sol Birlik Deklarasyonu” ve “Demokratik Güçbirliği Platformu”nda ifadesini bulan mantık, oportünist cambazlıklarla hazırlanan formülasyonlara rağmen bu tesbitimizi doğrulamaktadır.

## **“Sol Birlik”in Program Hedefleri, Mücadele ve İttifak Anlayışı**

Bilindiği gibi, “Sol Birlik”in, biri “Sol Birlik Deklerasyonu” ve diğeri “Demokratik Güçbirliği Platformu” diye isimlendirilen iki ayrı programı var. “Türkiye ve Türkiye Kürdistan’ı Sol Birlik Deklarasyonu” diye anılan birinci programda, “Sol Birlik” örgütleri, Kürdistan devrimini Türkiye devrimine bağlayarak demokratik halk iktidarı hedefinde anlaşıyorlar. Sosyalistlik adına mangalda kül bırakmayan “Kürdistanlı sosyalistler”imiz de, varlık nedenlerini bile önemli ölçüde yadsıyan söz konusu programı onaylıyorlar! (bu konuya tekrar döneceğiz)

Ne var ki, “Türkiye’nin toplumsal kurtuluş yolu”nu belirleyen bu program, faşist diktatörlük yıkıldıktan, “ülke”de burjuva demokrasisi gerçekleştirildikten sonra kitlelere hedef olarak gösterilecek. Şimdilik ise, sadece bir kalkan işlevi görecektir.

Esas olarak bugün için öngörülen program “Demokratik Güçbirliği Platformu”dur. Söz konusu programın “Demokratik Güçbirliği Platformu” diye anılması ise, sadece formülasyonda başvurulan bir canbazlıktır. Ve bu “uyanıklık”, 41 maddeden oluşan ve “iktidar değişikliği”ni hedefleyen belgeyi, program olmaktan çıkarmaya yetinmiyor. Ancak bu, onun mükemmel bir program olduğu anlamına gelmez. Çünkü, söz konusu programın mükemmelliğini, dolayısıyla “Sol Birlik”in program hedeflerini kavramak için, öncelikle nasıl bir “iktidar”ın hedeflendiğini, öngörülen “iktidar”ın sınıf yapısını ve iktidar değişikliğinin nasıl gerçekleşeceğini açığa çıkarmak gerekir. Ki bu konuda başvurulacak kaynak, yine en başta anılan programın kendisi, bu programa imza koyan ve fakat kendi çizgisinde kısmen de olsa tutarlı bazı örgütlerin belirlemeleridir.

Öncelikle “Demokratik Güçbirliği Platformu”nun nasıl bir “iktidar”ı hedeflediğini görelim:

*“Faşist diktatörlüğe son vermek, onun kukla parlamentosunu ve hükümetini dağıtmak ve geniş anti-faşist demokrasi ve barış güçlerinin temsilcilerinden oluşan bir hükümet kurmak;” (DGP)*

Hedeflenen “iktidar” mı? hükümet mi? Yoksa her ikisi mi? Yukardaki belirlemeyi aklımızda tutarak bu soruların yanıtlarını araştırmak için programa tekrar göz atalım:

*“Başta cuntacı generaller olmak üzere faşizmin tüm elebaşlarını, faşist katilleri, işkencecileri yargılamak, hakettikleri cezalar çarpıtmak;”*

*“MİT, Kontr-gerilla ve benzeri tüm faşist örgüt ve odakları dağıtmak;”*

*“Devlet aygıtını faşist-ırkçı unsurlardan ve emperyalizmin ajanlarından temizlemek;*

DGP’nda aktarılması gereken daha önemli maddeler var. Ancak biz, şimdilik bunlarla yetinelim. Ve soralım: Türkiye’de zaman zaman hükümetleri yerinden oynatan, onların elini-kolunu bağlayan, hatta onların başını yiyen MİT, Kontr-gerilla ve benzeri faşist odakları **iktidar** olmadan dağıtmak mümkün müdür? Yine devlet aygıtını “faşist-ırkçı unsurlardan ve emperyalizmin ajanlarından temizlemek” **iktidar** olmadan olanaklı mıdır? Değilse (ki olmadığı açıktır), iktidarı hükümetle, “iktidar” programını hükümet “programı”yla karıştırma hinliği neden? Nedeni açık: **“ne gelirse gelsin”** (Yol ve Amaç, sayı 7) parolasında buluşmak

İkincisi, faşist diktatörlüğe son verecek, onun “kukla parlamentosunu ve hükümetini **dağıtacak**” güçler kimlerdir? Bu misyon kimlere lutfediliyor? Yine DGP’na bakalım:

*“Tekellerin ekonomik ve toplumsal yaşam üzerindeki egemenliklerini sınırlamak;”*

*“Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıya son vermek, onun ulusal demokratik haklarını sağlamak ve tüm ulusal azınlıkların dil ve kültürlerini geliştirmelerinin önündeki engelleri kaldırmak;”*

*“Topraklarımızın ABD ve NATO çıkarları için komşu ülkelere karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını önlemek; ABD ‘Çevik Kuvvetleri’nin topraklarımıza yerleştirilmesine, var olan üslerin genişletilmesi girişimlerine, (..) karşı çıkmak.” (DGP)*

Ve TKP, TSİP’in belirlemelerinden ekleyelim:

*“Kuşkusuz biz özünde burjuva demokrasisi olan bir demokrasi için savaşıyoruz” (H. Kutlu, Yol ve Amaç, s. 1, s. 9)*

“Bugün devrimin koşulları yoktur ve devrime hazır olmayan kitleler faşizm ile burjuva demokrasisi arasında acil bir tercihle karşı karşıyadırlar.” (Kitle, sayı 225)

Görüldüğü gibi, DGP'nin **özünü** oluşturan yukarıdaki istemler, öngörülen “iktidar” misyonunun kimlere lutfediliğini, tartışmaya yer vermeyen bir açıklıkla ortaya koyuyor. Dolayısıyla söz konusu programla hedeflenen “iktidar”ın sınıf yapısı, karakteri kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Üçüncüsü, bunun nasıl gerçekleşeceği ve ittifakların nasıl şekilleneceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. “Kitleler faşizm ile burjuva demokrasisi arasında acil bir tercihle karşı karşıyadırlar” belirlemesini hatırımızda tutarak tekrar programa dönelim:

*“Demokratik Güçbirliği Platformu, yukardaki istemler doğrultusunda işçi ve emekçi halkın aktif, örgütlü ve yığınsal mücadelesini temel alan, faşist diktatörlüğe karşı geniş demokrasi ve barış güçlerinin birliğini sağlama yolunda kalıcı bir güçbirliği oluşturmayı amaçlamaktadır. Demokratik Güçbirliği Platformu bu amaç ve istemler üzerinde anlaşılan tüm politik parti ve akımların eşit haklar temelinde katılımına açıktır. Demokratik Güçbirliği Platformu bu taleplerin tümünü kabul etmeseler bile bunlardan her hangi biri uğrunda mücadele etmek isteyen güçlerle, onlar faşist diktatörlükle uzlaşmayı reddettikleri ve demokratik güçlerle, sol güçlerle işbirliğine yanaştıkları ölçüde, onların bu mücadelesini desteklemeye, eylem birliği yapmaya ve omuz omuza ortak bir savaşım yürütmeye hazırdır.” (DGP)*

Alternatif “burjuva demokrasisi, dolayısıyla burjuvazi olduğuna”(!) göre **mücadelenin ve ittifakların biçimini** de belirleyen ya da dayatan burjuvazi olmayacak mıdır? Kuşkusuz, burjuvazinin kendisi olacaktır. Bakın **Nazlı Ilıcak**'ın, cuntanın şefi Evren'in “endişeleri”ne ilişkin yorumu bu açıdan ilginçtir.

*“Endişe ve hassasiyete mahal yok diyoruz. Çünkü Türkiye’de ve ordu müdahalelerine sahne olan diğer ülkelerde, iktidarı deralan sivil yönetimler hiç bir zaman hesap sormamışlar, ‘devr-i sabık’ yaratmamışlardır. Yunanistan ve Arjantin’de durum farklıdır. Çünkü iki ülkede gönüllü bir devir değil, hezimete uğrayıp iktidardan kaçış söz konusudur.” (N. Ilıcak, Ter. Gaz.)*

O halde, “faşist diktatörlüğün kukla parlamento ve hükümetini dağıtmak” işçi ve emekçi halkın aktif, örgütlü ve yığmsal mücadelesini temel almak” gibi inciler dökmenin, “burjuvazi sol güçlerle işbirliğine yanaştığı ölçüde” onu destekleyeceğiz gibi manevralar yapmaya çalışmanın anlamı ne? Hem burjuvazi adına ve burjuvazi için programlar yapmak, onu “ilerletmek”, onun sol güçlerle işbirliği yapmasını sağlamak için yeterli mi? Değilse (ki değildir), “Sol Birlik”in bunun da bir “çaresi”ni bulması, dolayısıyla burjuvazinin güvenine mazhar olması gerekmez mi? Kuşkusuz gerekiyor. Ve “Sol Birlik”in mimarı olan TKP, bunun da yolunu buldu bile:

*“Biz şimdi DYP ve SODEP yandaşı halk yığınlarını, kendi partilerinin ilan ettikleri demokrasi için işbirliği yapma hedefine uygun davranmaya, kendi ortak çıkarları için güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz. Tabandaki böylesi birlikleri iki parti arasındaki işbirliğinin gerçekten demokratik bir karakter kazanmasının güvencesi olacaktır. Ve eğer komünist ve solcu işçi ve aydınlar buldukları her yerde emekçilerin birleşmesi için var güçleriyle çalışıyorlarsa, hiç kimse, hiç bir emekçiyi, komünist ve solcu işçi ve aydınlarıyla birleşmemek gerektiğine kolay kolay inandıramayacaktır.” (Yol ve Amaç, s. 7)*

İşte söz konusu programın iç yüzü!.. Ancak, yukarda da belirttiğimiz gibi, bütün bunlar sadece “Sol Birlik”in program hedeflerini, mücadele ve ittifak anlayışını açıklığa kavuşturmak, formülasyonlardaki canbazlığı çözmek içindi. Oysa konumuzun asıl önemli yanı, “Sol Birlik”in, faşizme karşı mücadelede “ülke” gerçeklerini yadsıması ve burjuvazinin değirmenine su taşıyan bir işlev görmesidir.

### ***Kürdistan-Türkiye Gerçeği ve “Sol Birlik”***

Faşizme karşı savaş, ülkenin tarihi, ekonomik, toplumsal, siyasal koşulları ve ulusal özelliklerinden soyutlanamaz. Aksine bu koşullar, faşizme karşı savaşta belirleyici güç olan işçi sınıfının, savaşım perspektiflerini, ittifak ve mücadele biçimlerini belirler. Eğer söz konusu olan çok uluslu bir devlet ya da sömürgeci-sömürge ilişkilerinin bulunduğu bir “ülke” ise durum daha bir değişir. Ve faşizme karşı savaşta işçi sınıfı, sömürgeci-faşist çarka yönelen güçlü ve bir o kadar da

kararlı müttefiğe kavuşur. İşte, Türkiye ve Kürdistan gerçeğinde, faşizme karşı geliştirilecek demokrasi mücadelesini bu bağlamda değerlendirmek ve “Sol Birlik”in burjuva demokrasisini hedefleyen programının gerçekliğini tartışmak gerekir.

“Sol Birlik” programının “ülke” gerçeklerini yadsıyan özünü bilince çıkarmak için, öncelikle burjuvaziye lutfedilen “demokratik” misyonundan işe başlamak ve türk devletinin tarih sahnesine çıktığı döneme doğru geriye gitmek gerekiyor. Bilindiği gibi, Türk burjuvazisi, tarih sahnesine çıkışından bu yana Kürdistan sorunu karşısında şoven ve sömürgeci bir tavır içindedir. Ve bu, onun demokrat oluşunu engelleyen önemli bir faktördür. Ayrıca o, -daha önce de belirttiğimiz gibi- Osmanlı despotizminden devraldığı yapıyı yaşatmak istemiş ve feodal toprak sahipleriyle işbirliğine yönelmiştir. Bu da, burjuva demokratik dönüşümlerin tamamlanmasını engellemiştir. Dolayısıyla devlet yapısındaki gerici eğilimler törpülenmemiş, aksine, gelişme ve güçlenme olanağı bulmuştur. Kürdistan’da yer alan hareketler ve Türk burjuvazisinin Pazar tutkusu onun bu şoven ve gerici eğilimlerini güçlendirmiş, tekelci döneme tekabül eden **siyasi gericiliğin** derinleşmesi için elverişli koşullar yaratmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye ekonomisinde, tekellerin ortaya çıkması ve devletle bütünleşmesi, burjuvazinin bu gerici eğilimlerinin devletin egemen karakteri haline gelmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye kapitalizminin, emperyalizm ile olan ilişkilerinden de etkilenen sürekli ve kalıcı yapısal bunalımı, sömürgeci devletin bu egemen karakterini geliştirmiş pekiştirmiştir. Dolayısıyla tarihin hiç bir döneminde Türkiye, Batı Avrupa’da görülen tipte bir burjuva demokrasisine tanık olmamıştır. Tersine, “demokrasi” adına en basit insan haklarına hayasızca tecavüz edilmiş, derinleşen ekonomik bunalımın tekelci burjuvaziyi yönetim acziyle karşı karşıya getirdiği her dönemde askeri müdahalelere, faşizme baş vurmuştur.

İşte sömürgeci burjuvazinin, dolayısıyla devletin tarihsel gelişiminin hemen hemen her döneminde belirgin bir biçimde kendisini gösteren bu siyasal karakteri bir başına, “Sol Birlik”in hedeflediği “devletin ehlileştirilmesi”ni ya da “demokratikleştirilmesi”ni yadsıyor. Bu bakımdan Türkiye ve Kürdistan şartlarında faşizme karşı yürütü

len demokrasi savaşının, devletin bu gerici karakterine yönelmesi gerekiyor.

Sömürgeci Türk devletinin bu siyasal karakterini belirleyen ise, burjuvazinin sınıfsal yapısı ve siyasal konumudur. Ve devletin karakterinde meydana gelen niteliksel değişimleri de bu bağlamda ele almak, devletin sınıf yapısı içinde, burjuva güçler arasında yeniden düzenlenen ilişkilerin biçimini açığa çıkararak burjuvazinin şu ya da bu kesimine lütfedilen “liberal”lik misyonunun sırrını çözmek gerekir. Bilindiği gibi 12 Eylül’de, faşist cuntanın silah zoruyla iktidara el koymasıyla, sömürgeci devletin sınıf yapısı içinde, tekellilerin çıkarları çerçevesinde ve fakat uzlaşma temeline dayanan ittifak ilişkileri, büyük tekellerin yararına bozuldu; finans kapitalin ekonomik terörü ve siyasal zoru altında yeniden düzenlendi. Devletin sınıf yapısında somutlaşan bağlaşıklar arası ilişkilerde görülen bu değişim, kaçınılmaz olarak burjuva güçler arasında var olan çelişkileri derinleştirdi; tekellerin birbirleriyle ve emperyalizmle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiledi. (R. Welat, s. 25-26) İşte “Sol Birlik”in “liberal” hatta “kurtarıcı” ilan ettiği bazı tekeli kesimler, söz konusu değişimden, diğer bir deyimle finans kapitalin tahakkümünden rahatsız oluyor ve buna karşı çıkıyorlar; toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşımını istiyorlar. Ancak devletin büyük sermayeden yana müdahaleci bir işlev görüyor olması, burjuva sömürücü güçler arasındaki uzlaşmayı mali sermayenin tahakkümüne uğrayan sömürgeci kesimlerin gerçek anlamda radikalleşmeleri veya liberalleşmeleri için yeterli midir? Ya da “Sol Birlik”in bulunduğu formülasyonla, yani özünde toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşımının bir ifadesi olan “tekellerin ekonomik ve toplumsal yaşam üzerindeki egemenliklerini sınırlandırmak” ve NATO’cu emperyalistlere göz kırpmakla sömürücü burjuvazinin bu kesimlerini, faşizme karşı savaşta radikal bir eylem çizgisine çekmek veya “ilerletmek” mümkün müdür? Benzer sorular çoğaltılabilir. Ne var ki, bu ve benzer sorulara olumlu yanıt bulmak olanaksızdır. “Çünkü bu, asgari koşullarda emperyalizme karşı bağımsız bir tavır geliştirmeyi gerektirir. Bu ise herşeyden önce uluslararası sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi sürecinin belirlediği işbölümü çerçevesini yadsır. Kaldı ki, yerli tekeli sermayenin emper-

yalızmla olan ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan bağımlılık nesnel olarak böyle bir tavır alıŖa olanak vermez.” (R. Welat, s. 25-26)

İkincisi, tekelci burjuvazinin finans kapitalin tahakkümünden rahatsız olan kesimleri, Türkiye kapitalizminin toplumunun deęişik kesimlerini birazcık da olsa memnun edebilecek ya da onlara burjuva demokrasisinin gerektirdięi asgari ödünleri verebilecek bir mali güce sahip olmadığını da çok iyi biliyorlar. “Dolayısıyla faşizme karşı gelişen demokrasi mücadelesinin finans kapitalin, emperyalizmin yanı sıra kendi varlıklarına yöneleceğinin de bilincindedirler. Ayrıca işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve dięer emekçi yığınların kabaran hoşnutsuzluğu, sosyalist sistemin artan etkinlięi ve demokrasi ve sosyalizm güçlerinin kazandıęı yeni yeni mevziler karşısında ipin ucunu kaçıracaklarının da...” (R. Welat, Ağıs.) Bu nedenle faşizme karşı demokrasi savaşı, devletin siyasal karakterinin yanı sıra onun sınıfsal yapısına, yani tekellerin egemenliğine ve emperyalizmin “ülke”deki varlığına yönelmek durumundadır.

Dięer taraftan Türkiye, bölgede, emperyalizmin, sömürgeciliğın ve gericiğin en zayıf durumunda bulunan Kürdistan’ın en büyük parçasını sömürge olarak elinde tutuyor. Kürdistan halkı ve onun yurtsever-devrimci güçleri ise, vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü için sömürgeci-faşist Türk devletine karşı zorlu bir savaş yürütüyor. Bu durum, ulusal demokratik güçleri, faşizme karşı savaşta, nesnel olarak işçi sınıfının temel ve güçlü bir müttefięi durumuna getiriyor. Dolayısıyla Kürdistan ve Türkiye koşullarında faşizme karşı savaş, sömürgecilğe karşı savaşla ya da Kürt ulusunun kendi bağımsız devletini kurma hakkı dahil kendi kaderini özgürce belirlemesi mücadelesiyle çıkışıyor. Türk burjuvazisi ise, iç çelişkilerine rağmen bir bütün olarak Kürdistan’ı elde tutmak için her türlü saldırı ve soykırım politikasının aklanması noktasında birleşiyor. Dolayısıyla bu, soruna deęişik boyutlar kazandırıyor; burjuvazinin gerici, karşı devrimci konumunu pekiştiriyor.

Ama bu nesnel gerçeklere rağmen “Sol Birlik”, burjuvazinin Ŗu ya da bu kesimini “ilerletmek”, hatta onun adına ve onun için programlar yapmaktan kendisini alamıyor. Hem de nüfusun ezici çoğunluğunun ve özellikle Kürt ulusunun acil demokratik taleplerinden ödün vererek. Oysa bugün “anti-faşist” bir konomda olan ve ilerletilmesi düřü-



nülen “liberal” burjuvazinin başını çeken yine tekelci çevrelerin finans kapitalin tahakkümünden rahatsız olan kesimleridir. Ve bu kesimler, faşizme karşı mücadelede, “**İşçi ve emekçi halkın aktif, örgütlü ve yığmsal mücadelesini temel**” alacak bir savaşımın yanında değil, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı tam karşısında yer alacaklardır. Kaldı ki, şiddetli ulusal ve sınıfsal çatışmaların yer alacağı bu savaşta, muhtemel bir SODEP artı HP ya da DYP iktidarı da, sorunları çözemeyecek, burjuva demokrasisini kuramayacak, Portekiz’de Salazarist politikanın uygulayıcısı olan **Marcelo Caetano** iktidarı gibi Evren-Özal politikasının izleyicisi olacak ve “ülke”, kısa sürede ya devrime, veya gerisin geriye faşizme gidecektir. Bu bakımdan, böyle savaşım perspektifleri ve ittifakların buna uyarlanması “Kürdistan ve Türkiye halklarının faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta güçlerini birleştirmelerini baskı altına almayı, halk güçlerinin gelişen eylemini saptırmayı ya da zayıflatmayı hedeflemek”ten başka bir anlam taşımaz. Ve “liberal” burjuvazinin istediği de budur. Çünkü o, kitlelerin gelişen eylemini saptırabildiği, muhalefetini yozlaştırabildiği ölçüde “son Türk devleti”nin ömrünü uzatabilir.

Burjuvazinin ve devletin bu tarihsel gelişim süreci, sömürgeci karakteri, türkiye kapitalizmin yapısal sorunları ve emperyalizme olan bağımlılığı, Kürdistan’da devrimci sürecin kazandığı boyutlar ve devletin sınıf yapısı içinde ifadesini bulan bağlaşıkların durumu, Kürdistan ve Türkiye koşullarında faşizme karşı yürütülen mücadeleye özgül bir karakter kazandırıyor; savaşım perspektiflerini, mücadelenin ve ittifakların biçimini derinden etkiliyor. Faşizme karşı savaşın, sömürgeciliğe, tekellerin egemenliğine ve emperyalizmin “ülke”deki varlığına yönelmesini, yukarıda sıralanan nedenlerden ötürü zorunlu kılıyor. “Sol Birlik”in “ülke” gerçeklerini göz ardı eden programını ve Komünist Enternasyonal’in 7. Kongresi karar ve taktiklerinin ardına sığınarak burjuva demokrasisinin savunulmasını yadsıyor. Zira 7. Dünya Kongresinin faşizme karşı savaşta birlik olmanın önemini belirleyen özüne ve ruhuna uygun olarak, en geniş güçlerin birliği sorununu doğru bir biçimde kavramak, bir başka ülkede ya da ayda müttefik aramak demek değildir. Tam tersine yukarıda belirlediğimiz gibi, “ülke”nin tarihi, iktisadi, toplumsal ve siyasal durumunu doğru

bir şekilde tahlil etmeyi, burjuvazinin, işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer toplum kesimlerinin, ulusal ve sosyal çatışmaların şiddetlenebileceği koşullarda alabilecekleri konumları açığa çıkarmayı, kazanılması ve tarafsızlaştırılması gereken toplumsal katmanları tespit etmeyi ve buna uygun ilkeli ama esnek bir birlik politikası gütmeyi gerektirir.

Diğer taraftan, 7. Dünya Kongresinin karar ve taktikleri, faşizmi yaşayan halkların engin mücadele deneyimleri, elbette ki, bizim için esin kaynağıdır. Ancak bundan hareketle, Türkiye'yi, bir İspanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'la, bugünkü durumu, faşizmin dünyada kol gezdiği 1935'lerle özdeşleştirmenin olanağı yoktur. Ayrıca Komünist Enternasyonalin 7. Kongresi karar ve taktiklerini, mekanik olarak Türkiye'ye "monte" etmenin ya da onları savunma aracı olarak kullanmanın da... Dolayısıyla bu da, "Sol Birlik" kahramanlarını kurtarmaya yetmeyecektir.

### ***"Sol Birlik" ve "Kürdistanlı Sosyalistler"***

Bilindiği gibi, "Sol Birlik"ın programına imza koyan ve sosyalistlik adına mangalda kül bırakmayan iki de Kürdistanlı örgüt var. Biri TKSP, diğeri PPKK. Öncelikle bugün için sadece bir kalkan işlevi gören birinci programı ele alalım. Bakın, "Türkiye'nin toplumsal kurtuluş yolu"nu belirleyen bölümde şöyle deniliyor:

*"Emperyalizmle olan her türlü bağımlılık ilişkilerine son veren, tekelci sermayenin elindeki büyük üretim ve ulaşım araçlarını kamulaştıran, onun toplumsal yaşam üzerindeki ideolojik, politik egemenliğine son veren, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce belirleme hakkını tanıyan ve köklü bir toprak devrimini gerçekleştiren demokratik halk iktidarı, halklarımıza ulusal ve sosyal kurtuluş yolunu açacaktır. Faşist diktatörlük yıkıldıktan sonra da partilerimizin içinde yer aldığı devrimci güçler, işçi sınıfı öncülüğünde demokratik halk iktidarı doğrultusunda mücadelesini yukardaki amaçlara varmak için sürdürecektir."* (Türkiye ve T. Kürdistanı Sol Birlik Dek.)

Görüldüğü gibi, "Kürdistanlı sosyalistler"imiz diğer partilerle birlikte, başka hiç bir seçeneğe, tarihi gelişmenin öne çıkarabileceği

ihmallere de açık kapı bırakmaksızın demokratik halk ktidarı hedeflerinde ve devrimin gelişme yolu konusunda görüş birliğine varıyorlar! İlk anda bu, olumlu bir iş, “önemli bir adım” olarak görülüyor. Ne var ki, yaklaşımda isabet yok. Çünkü aynı örgütler, demokratik halk iktidarı hedeflerinde ve devrimin gelişme yolu üzerinde mutabakata varmanın yanı sıra sosyalist sistem, uluslararası poilitka, demokrasi mücadelesi ve daha bir çok konuda aynı şeyleri söylemelerine ve birlik tüccarlığını en fazla yapmalarına rağmen hala ayrı ayrı örgütler olarak varlıklarını sürdürmeye çabalyorlar. Oysa dün “Türkiye’de işçi sınıfı partisi olmadığı için ayrı örgütlenmek zorunda kaldıklarını” söyleyen “Kürdistanlı sosyalistler”imizden bazılarının, bunda sonra ayrı örgüt olarak kalmaya ne gibi gerekçeler bulacakları meçhuldür(!) Çünkü dünden bugüne ayrı örgüt olmak, işçi sınıfı hareketinin birliğinin daha bir önem kazandığı günümüzde ayrı örgüt olarak kalmak için yeterli bir neden değildir.

Yok eğer bu, TKP odağında birleşmenin bir manevrası değilse, yukardaki belirleme, Kuzey Kürdistan devrimini Türkiye devrimine bağımlı kılmakla, Kürdistan’da devrimci sürecin Türkiye’den ileri olduğunu belirleyen PPKK’nın ve tarihi gelişmenin sunabileceği olanaklar karşısında başka seçeneklere kapıyı kapaması açısından da TKSP’nin -o her tarafa çekilebilen- programını yadsıyor. Ne ki, TKSP’li baylarımız, daha dün HEVKARİ programında bağımsızlığı hedefleyen gelişme younun altına koydukları imzalarının anlam ve önemini de “unutarak”, söz konusu bölümü “Sol Birlik” deklarasyonuna “koymakla” böbürlenmekten de kendilerini alamıyorlar!..

Oysa demokratik halk iktidarı, ortak düşmana karşı ortak savaşın örgütlenmesi ve gelişmesi sürecinde gündeme gelebilecek bir olasılıktır. Ve böylesi bir olasılık dahi, Kuzey Kürdistan devriminin esas gelişme yolunu kapayamaz, mutlaklaştıramaz. Çünkü Küzey Kürdistan’dki devrimci süreç, Türkiye’den daha leri bir seyir izliyor. (RW. s. 27-30)

Ancak “Kürdistan’lı sosyalistler”imiz bununla da kalmıyor; ulusal kurtuluş mücadelesinin taşıdığı potansiyeli, onun gelişme dinamiklerini, “liberal” burjuvaziye “peşkeş” çekerek daha “ileri” gidiyor ve Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı mücadelesini “burjuva demokrasisi” sonrasına erteliyorlar. Bunu nasıl “kitabı”na uydurduklarını, de-

ğerlendirmemizin bu bölümünde ikinci arabaşlık altında DGP programından aktardığımız konuya ilişkin belirlemeyi hatırlayarak, TKP'nin Merkez Organı Yol ve Amaç'tan okuyalım:

*“TKP, faşizmin yıkılması ve ulusal demokrasi için savaşında Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıların sona ermesi istemini öne çıkarıyor. Faşizmin erkten uzaklaştırılması ve ulusal bir demokrasinin kurulması sorunun çözümünün de yolunu açacaktır.”* (Yol ve Amaç, ags., s. 36-37)

İşte DGP programının Kürt ulusal sorununa yaklaşımı budur. Görüldüğü gibi, “Kürdistan’lı sosyalistler”imiz ortaklarıyla birlikte, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı **istemini** şimdilik “erken”, burjuvaziyi ürküten “sivri” bir “belgi”, ulusal sorunun çözümünü ise olanaksız görüyorlar. Demek ki, “ulusal demokrasi” kurulduktan sonra kendi kaderini tayin hakkı için **mücadele** edilebilecek ve sorunun çözümü ise proletarya diktatörlüğünün özgül bir biçimi olan demokratik halk iktidarının gerçekleşmesine kalacaktır.

Burada bir parantez açarak “Kürdistan’lı sosyalistler”imizin, faşizme karşı mücadelede **dün** nasıl düşündüklerini görelim:

*“Cuntaya karşı bir kalkışma dün mümkündür olmadı ve bugün de onun koşulları yoktur. Ama yarın buna uygun koşullar ortaya çıkabilir. Düşmanın daha “yumuşak”, daha örtülü diktatörlük biçimlerine geçmesine ve bunu bir ‘demokrasiye dönüş’ gibi kitlelere yutturmasına fırsat vermemek gerekir. Eski veya yeni bir Demirel’in, bir Ecevit’in kitlelere umut gibi sunulmasına fırsat vermemek gerekir. **Kitleleri bir devrimci dönüşüme** demokratik halk iktidarına yöneltmeliyiz. Kitleleri bir devrimci dönüşüme demokratik halk iktidarına yöneltmeliyiz. Kitleleri sömürü ve zulüm çarkını parçalamaya, sömürgeci zincirini kırmaya yöneltmeliyiz.”* (TKSP MK Genelgesi)

PPKK'nın Politik Rapor'unda ise bu konuda şöyle deniyor:

*“...Kürt ulusunun kendi kaderinin tayin hakkının tanınması, (...)”*

*“... **Emperyalizm ve özellikle ABD emperyalizmiyle ekonomik, siyasi ve askeri alanda imzalanan bütün kölelik anlaşmalarının iptal edilmesi, NATO'dan çıkılması, Türkiye ve Kürdistan'daki ABD ve NATO üslerine el konulması.**”*

*“**Emperyalist tekellerin elindeki ya da ortak olduğu büyük şirket, kuruluş ve girişimlerin ulusallaştırılarak kamulaştırılması. Faşizmin arkasındaki büyük tekellerin, büyük dış ticaretin, büyük banka ve sigorta***

*şirketlerinin, petrol ve madenlerin devletleştirilmesi.” (PPKK, P. Rap., s. 86)*

Görüldüğü gibi, “Kürdistan’lı sosyalistler”imiz, dün, faşizme karşı mücadeleyi bir devrim sorununa bağlıyorlardı. Ama yine onlar, bugün, “liberal” burjuvazinin devrimci sürece müdahale kapısını aralamasıyla yüzseksen derecelik bir dönüş yaparak “iskeleye yanaşma”yı da ihmal etmiyorlar, hem de varlık nedenlerini önemli ölçüde yadsıyarak...

Oysa Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı talebi, acil demokratik bir istemdir. Kürdistan halkı ensesinde faşizmin olanca şiddetini hissetmesine rağmen, esas olarak bu talep ekseninde anti-faşist savaşa aktif olarak katılabilir. Ve böyle bir istemi, “erken” gören onu “çilenin sıfırını tüketeceği” tarihlere erteleyenler, daha şimdiden halkımızla sömürgeci yönetim arasında kalın duvarları, vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna gelişen mücadeleyi, Kürdistan’ın bölgedeki konumunu göremeyen ya da görmek istemeyenlerdir; onlar, sosyalistlik adına, faşizme karşı mücadele adına kendilerini temize çıkaramazlar. Çünkü bugün sömürgeci burjuvaziye şirin görünmek için böylesi ödünler verenlerin, ulusal kurtuluşun ileri boyutlar kazanması sürecinde hangi boylara gireceğini kavramak artık sır değildir.

Diğer taraftan, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı sorununa böylesi bir yaklaşım, “Sol Birlik”in diğer ortakları ve faşizme karşı geliştirilen demokrasi mücadelesi bakımından da önemlidir. Çünkü devrimci çalışmada ajitasyon ve propaganda, güncel ekonomik istemlerle siyasi taleplerin birleştirildiği ölçüde doğruluk kazanır, başarıya hizmet eder. Ve siyasal sorunlardan yan çizmek ya da ödüncü devranmak, bilimsel sosyalizmin ilkelerinden bir sapma, uzaklaşmadır. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ise, siyasal demokrasinin vaz geçilmez bir istemidir. Bağımlı ve sömürge ulusların sömürgeci “bütün”lerden ayrılıp kendi bağımsız devletini kurma hakları dahil kendi kaderini özgürce belirlemeleri isteminin “mutlak bir istem” olduğunu belirleyen Lenin’in, aşağıdaki belirlemesi bu bakımdan öğreticidir.

**“Bu istek** (söz konusu edilen kendi kaderini tayin hakkı istemidir -bn.) **mutlak bir istemdir, hatta sosyalizm kurulmadan önce böyle bir**

**isteğın gerçekteşmesi ihtimali binde bir olsa bile.”** (Lenin, Stalin’in Mark. ve Mil. Mes. Sol Ya. s. 139’dan akt.)

Lenin’in bu dahiyane tesbite uygun kararlı mücadele, sadece Çarlık Rusya’sında deęil, kırk sekiz yıl faşist diktatörlük koşullarında savaşan Portekiz komünistlerinin örnek savaşımlarında da görüldü. Onlar da, sömürgelele bağımsızlık ve özgürlük verilmesi istemini, anti-faşist mücadelenin temel bir yönelimi, bir köşe taşı olarak ele aldılar. Ve burjuvaziye şirin görünmek için bundan ödün vermediler. İşte “Sol Birlik”ın Türkiye’li ortaklarına da böyle bir görev düşüyor.

### ***Alternatif “Burjuva Demokrasisi” Deęil, Faşizme ve Sömürgecilięe Karşı Savaşın Örgütlenmesidir***

Türkiye koşullarında “bujuva demokrasisi”nin kitlelere hedef olarak gösterilmesi, her şeyden önce burjuvazinin buna gerçekten istekli, yetenekli olmasını ve Türkiye kapitalizminin böyle bir demokrasiyi göğüsleyebilecek mali bir güce sahip olmalarını gerektirir. Oysa “liberal”, hatta “kurtarıcı” ilan edilen tekelci burjuvazinin bazı kesimlerinin de, sınıfsal yapıları ve sömürgeci karakteri itibarıyla buna istekli, yetenekli olmadıklarını, “ülke”nin tarihi, iktisadi, toplumsal ve siyasal koşullarının da böylesine radikal burjuva kalkışmasını engellediğini; onun (yani “liberal” burjuvazinin) bugün “anti-faşist” bir konum almasının, nesnel durumunu aşacak bir tavır içine girmesine yetmediğini buraya kadarki belirlemelerimizle açıklığa kavuşturduk. Geriye tekel dışı burjuvazi kalıyor ki, burjuvazinin bu kesimi, homojen ve bağımsız bir güç deęildir. Ve yerli tekellerin yanı sıra emperyalist tekellerle olan bağımlılık ilişkileri onun, “ülke”nin bağımsızlığından yana tavır geliştirmesini engelliyor. Kürt sorunu karşısındaki şoven tavrı ve Pazar tutkusu ise, onun gerici ve karşı-devrimci eğilimlerini güçlendiriyor. (Tekel dışı burjuvazinin bu belirgin karakteri konusunda daha geniş bilgi için R. Welat, s. 25-26’ya bakılabilir.) Bu belirgin karakterinden dolayı tekel dışı burjuvazi, anti-faşist ve anti-sömürgeci mücadelenin boyutlanması sürecinde tekelci burjuvazinin yanında yer alacak ve Türk devletinin parçalanmaktan korunması için elinden geleni yapacaktır. Elbette ki, bu, bu kesimin, finans kapitalin baskı ve terörü

altında uğrayacağı ayrışmaları göz ardı etmeyi gerektirmez; faşizme karşı mücadelede onun sınıf çıkarlarını korumayı yadsıamaz. Dahası bir bütün olarak sömürge burjuva kampında derinleşen çelişkileri, sürtüşme ve tartışmaları göz ardı etmemek, yakından izlemek, ve söz konusu “çatışmalar”dan ustaca yararlanmak için yoğun bir çaba harcamak da gerekir.

Ancak bu, “ülke”nin nesnel koşullarını göz ardı etmek, mücadelenin strateji yönelimlerini ve taktiklerini, burjuva güçler arasındaki çelişki ve “çatışmalar”dan yararlanma esasına göre belirlemek; “Sol Birlik”in yaptığı gibi burjuvaziye rağmen burjuvazi için programlar yapmak ve onun şu ya da bu kesimine hak etmediği misyonlar lütfetmek anlamına gelmez. Tam tersine mücadelenin stratejik yönelimlerini, devletin sınıfsal yapısı, gerici ve sömürgeci karakteri ile açık bir çatışma içinde olan işçi sınıfı ve Kürdistan halkının temel demokratik ayrıcalıklarından, ekonomik baskı ve terörden ciddi ölçülerde rahatsız olan, ızdırap çeken “küçük burjuvazi ve tekel dışı burjuvazinin sınıfsal çıkarlarına uyarlamayı gerektirir. Kaldı ki, bugün “anti-faşist” bir konumda bulunan “liberal” burjuvazi, işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer toplum kesimlerinin, faşizme, sömürgeciliğe, emperyalizmin “ülke”deki varlığına, tekelleri egemenliğine ve büyük toprak sahipliğine karşı geliştirdikleri mücadele ile **yan yana yürümekten** oldukça uzaktır. Hatta Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin ortak paydalarının söz konusu asgari hedeflerine yönelen anti-faşist savaşımı saptırmak, onu kendi sınıf çıkarları doğrultusunda kullanmak ve kendi potasında eritmek, eritemediği anda da boğazlamak kararındadır. Ve burjuvazi için özel programlar yapmak da, onun güvenini kazanmak için yeterli değildir.

Bu bakımdan görev, “liberal” burjuvazinin **yanında** yer almak, onun içinde erimek, “burjuva demokrasisi” hayalleri ile kitleleri silahsızlandırmak ve dolayısıyla burjuvazinin değirmenine su taşımak değil, faşizme ve sömürgeciliğe karşı savşı örgütlemek, geliştirmek ve yükseltmektir. **Demokratik halk devriminin** ana yönelimlerinden ödün vermeden, belirli demokratik talepler konusunda “liberal” burjuvaziyi yan **yanaya yürümeye** zorlamak, onunla bu anlamda –eğer geliyorsa- eylem birliklerinden çekinmemek ve bunu yaparken de onun kısa ve uzun vadeli hesaplarının teşhirini yoğunlaştırmaktır. Ve yurtsever,

devrimci ve anti-faşist güçlerin bugün için dağılmış, iktidara alternatif bir örgütlenmeye sahip olamaması, bazı akli evellerin sandığı gibi böyle bir savaşım hattının geliştirilmesine engel değildir. Yeter ki, Sömürgeci burjuvazinin aleyhine, işçi sınıfı, Kürt ulusu ve diğer emekçi yığınların lehine gelişen nesnel sürece radikal müdahalelerde bulunulabilsin. Çünkü belirleyici olan nesnel koşullardır. Öznel öge, yani devrimci alternatif, savaş süreci içinde de yaratılabilir, ve devrimci süreç bunun savaşılarak yaratılmasını zorunlu kılıyor. Ve bu görev omuzlanabildiği ölçüde, burjuvazinin kendi içinden “alternatif” üretme açmazı derinleşecek, kitlelerden yalıtılma süreci hızlanacak, reformist güçlerin teşhiri kolaylaşacak, en geniş anti-faşist ve anti-sömürgeci güçlerin birliği yolunda ciddi adımlar atılabilecektir.

Sol Birlik değerlendirmesi Temmuz-Aralık  
1985 tarihlerinde Roja Welat'ın 29/30- 34  
sayılarında imzasız olarak yayınlanmıştır



Bu yazı Eruh Şemdinli olayları ardından kaleme alındı ve Roja Welat'ın 35-36. sayılarında 1985'te Kç Saleh imzasıyla yayınlandı

## **KÜRDİSTAN'DA YER ALAN OLAYLAR, İÇ ÇATIŞMALAR VE YURTSEVER GÜÇLERİ BEKLEYEN GÖREVLER!..**

Bilindiği gibi, yaklaşık olarak bir buçuk yıl önce PKK tarafından gerçekleştirilen Eruh ve Şemdinli baskınlarına karşı düzenlenen haçlı seferleri, daha sonra Kuzey Kürdistan halkına, onun yurtsever güçlerine ve bu arada PKK'ya yöneltilen faşist-sömürgeci bir saldırı savaşı biçiminde devam ediyor. Ancak savaşın bu belirgin çizgisi, PKK ve yer yer halkın “örgütlediği” mevzi-i ve sınırlı karşı koyuşların ve küçük çapta da olsa kısırılma-savunma ekseninde kendisini gösteren direnmelerin göz ardı edilmesi ya da küçümsemesi anlamına gelmiyor. Aksine bu bile, ağır kayıplara, tahribatlara rağmen belirleyici olan yönüyle düşmana darbe vuruyor, vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna yürütülen mücadeleye katkıda bulunuyor; sömürgeci işgal ordularının “prestiji”ni sarsıyor, tedirginliğini ve korkusunu artırıyor. Ne var ki bu, madalyonun sadece bir yüzüdür. Ve bir başına, “erken doğum”un yaratmakta olduğu sancıları aşmaya, ulusal demokratik güçlerin daha bir ağırlaşan görev ve sorumluluklarını hafife almaya, uzun erimde mücadelenin yapısında geliştireceği zararların asgariye indirgenmesine yetmiyor. Bu bakımdan sorunun derinlemesine irdelenmesi, “erken doğum”un yaratmakta olduğu sancuların nasıl bertaraf edilebileceğinin bilince çıkarılması, topyekün Kürdistan halkını hedefleyen acımasız savaşın yurtsever, demokrat ve devrimci güçlere dayattığı görev ve sorumlulukların altının bir kez daha çizilmesi, birbirlerini yadsıyan, tasfiyeyi hedefleyen politik yönelimlerin, genelde halkımızın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine verdiği zararların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Hatırlanacağı üzere, Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla gelişen olaylar karşısında, sömürgeci burjuvazi kampında koparılan curcunaya, buna paralel olarak bazı sol çevrelerde yükseltilen “provokasyon” vaveylasına karşı gazetemiz “**Roja Welat**”, olayların “erken bir doğum” olduğu tesbitini yapmış ve onların düşmana yönelen yönleriyle desteklenmesi gerektiğini kararlılıkla vurgulamıştı:

**“Eylemin doğruluğu, yanlışlığı ya da zamanlamasının iyi yapılıp yapılmadığı (ki, bize göre ‘erken bir doğum’dur) tartışılabilir. Ama bu, sömürgeci faşist vahşete karşı savaşın doğasında var olan değişik mücadele biçimlerini, halkımıza dayatılan faşist ve sömürgeci teröre karşı tepkinin bir ifadesi olabilen eylem türlerini yadsımaz.”** (Roja Welat, s. 19-20)

**“Tesine onların, bujuva devlet çarkına yönelen yönleriyle geliştirilmesini, desteklenmesini gerektirir.”** (R. Welat, s. 21-22, 23-24)

**“... Bu ve benzeri eylemler karşısında susmak ya da daha ileri giderek onları ‘provokasyon’ olarak nitelenmek, en basitinden soykırımcı uygulamalarında faşist diktatörlüğü ve müttefiklerini cesaretlendirecektir, onların değirmenine su taşıyacaktır.”** (R. Welat, ags.)

Zaman, Kürdistan’da yer alan olaylar, eylemlerin altında emperyalizmin ve faşist Türk cuntasının parmağını arayan yaklaşımlarda görülen yüzeysel çarkedişler, tespitimizin ve buna uygun düşen tavrımızın doğruluğunu kanıtladı. Ama buna rağmen reformist güçler, oportünist çarkedişlerinin gölgesinde kaynattıkları “cadı kazanı”yla bizleri PKK’yı aklamakla, ona malzeme vermekle suçladılar. PKK ise, söz konusu eylemlere yönelik farklı değerlendirmeleri, zaman zaman satır aralarında aynı kefeye oymaktan kendisini alamadı:

**“Bu temelden ‘zamanı gelmemiştir, erkendir’ yutturmacaları ile teslimiyet ve uzlaşmacılığına kılıf oluşturan küçük-burjuva solunun maskesini düşürmüş, çürümüşlüğü en acı biçimde göstermiştir.** (Serxwebun, S. 44, s.10)

Kuşkusuz bu ve benzeri yaklaşımlar önemlidir. Fakat daha da önemlisi, Kürdistan’da gelişen devrimci sürecin momentumunu yakalamak, PKK’nın nev-i şahsına münhasır genellemelerini ve karşı tavrı alışları buna bağlı olarak değerlendirmektir.

## ***“Erken Doğum”un Sancılarının Aşılması Geleceğin Zaferi İçin Gereklidir***

“Erken doğum”un doğurduğu sancıların bertaraf edilmesi, öncelikle “erken doğum” olayını biçimlendiren nedenleri ve onun yarattığı güçlükleri doğru bir biçimde tesbit etmeye bağlıdır. Ancak bu yapılabildiği ölçüde söz konusu sancıların aşılması yolunda mesafe alınabilir, karşılaşılabilecek yeni zorlukların üstesinden gelinir. Ayrıca bu, farklı öz ve biçimlerde yapılan genellemelerin dayanaksızlığını açığa çıkarmak bakımından da gereklidir.

Bilindiği gibi ülkemiz Kürdistan, bölgede, emperyalizmin, sömürgeciliğin ve gericiliğin en zayıf halkası durumundadır. Ancak bu durum tek başına, Kürdistan’da bir gerilla savaşının ya da yine bu zemini temel alan silahlı propagandanın (ki, bu ikisi bir ve aynı şeyler değildirler) başlatılması için yeterli miydi? Kuşkusuz değildi. Çünkü bu, söz konusu nesnel koşulların asgari bir takım öznel koşullarla tamamlanmasını gerektiriyordu. Bunları ise, şöyle sıralamak mümkündür:

### **1-Ülke zemininde asgari bir örgütlülük.**

Asgari örgütlülüğün kastımız, ne bazı akli evvellerin iddia ettikleri gibi ülkenin her yanında ve en geniş yığınlar arasında dalbudak salan, bir kıvılcımın parlaması halinde kitleleri topyekün bir ayaklanmaya sokabilen örgütlülüktür; ne de salt gerilla savaşına elverişli bazı dağlık kesimlerin keşfedilmesi ve buralara gönderilen partizan gruplarının eylemliliği içinde ulusal kurtuluşu omuzlayabilecek bir örgütlülüğün yaratılmasını hedeflemektir. Tersine, asgari şartlarda ülkenin geniş kesimleriyle örgütün merkezi arasında iletişimi, ikmal vb. sağlayacak kanalların veya yolların örgütlenmesi ve bunların asgari ölçülerde de olsa mahalli örgüt birimleriyle desteklenebilmesinin yaratılmasıdır. Böyle bir örgütlülüğün zorunluluğu, Kürt ulusal hareketinin tarihsel gelişimi içinde sergilediği öğretici deneyimler, ülkenin nesnel konumu, siyasal yapısı ve ulusal kurtuluşçu güçlerin sınıfsal-siyasal yapılarının diyalektik bir bütünlük içinde analize tabi tutulmasından çıkan

bir sonuçtur. Ve ancak böyle bir asgari örgütlülüğe sahip olduğunda, düşmanın terör ve saldırılarına karşı ülke zeminini temel alan karşı saldırılar düzenlenebilir; ilk aşamada gücünü hareketlilikten alan silahlı eylemlilikle kitlelerin mücadele ruhu geliştirilebilir, yığınlarla kalıcı bağlar geliştirilerek ulusal kurtuluş mücadelesi ilerletilebilir.

Oysa 15 Ağustos eylemleriyle silahlı mücadeleyi başlattığını ilan eden PKK, ukarıda belirttiğimiz ikinci stratejiyi tercih etmiş ve hazırlıklarını da buna göre yapmıştır. Dolayısıyla başlatılan silahlı mücadele, Eruh ve Şemdinli baskınlarından kısa bir süre sonra kısırılma-savunma çizgisine düşmüş, örgütsel dayanaklardan yoksun olan silahlı gruplar stratejik dağlık yörelerde bile, tutunabilmekte büyük güçlükler çekmişlerdir. Ayrıca yer yer yiyecek ikmalinin neden olduğu katliamlar, örgütün denetiminden uzaklaşan bazı partizan gruplarında görülen çözümler ve artan teslimiyetler, bir yönüyle yeterli bir örgütlülüğün yoksunluğun diğer göstergeleridir.

**2- “Asgari örgütlülüğün, kitlelerin sömürgeci-faşist terör karşısında kabaran kin ve öfkelerinin asgari bir siyasal bilinçle yoğunlaşması sürecine tekabül etmesi gerekir.**

Yığınlar arasında zulme ve sömürüye karşı mücadele etme eğiliminin zayıf olduğu bir dönemde ve özellikle ülke zemininde silahlı eylemliliğe başvurulması, beraberinde getireceği daha yoğun terör ve saldırılardan dolayı örgütlenme çalışmasının önünü tıkar, ya da en azından silahlı propagandanın yaratacağı siyasal-örgütsel çalışma zeminini daraltır. Kudretli bir gerilla savaşının gereksinim duyduğu örgütlülüğün yaratılmasını büyük ölçüde zorlaştırır. Dolayısıyla silahlı mücadelenin başarı şansını önemli ölçülerde olumsuz yönde etkiler. Kütlelerin yeterli desteklerinin kazanılmasını güçleştirir.

İşte PKK'nın başlattığı silahlı mücadelenin yaklaşık bir buçuk yıllık pratiğinin sergilediği sonuç da budur. PKK, kadrolarının önemli bir bölümünü yitirmiş, silahlı propagandanın yarattığı avantajlardan –ülke zemini açısından- gereği gibi yararlanmamış, yer yer kitlelerin pasif desteğinden yararlanmakla birlikte mevzi de olsa onların yeterli desteğini sağlayamamıştır.

**3- Ülke zeminini hedefleyen bir silahlı mücadele açısından, Kuzey Kürdistan ve bölge yurtsever-devrimci güçlerinin durumu ve aralarındaki dayanışmanın düzeyi de son derece önemlidir.**

Bilindiği gibi ulusal kurtuluş savaşı, toplumun değişik sınıf ve katmanlarını kapsayan bir savaştır. Dolayısıyla zaferin geleceği bir yönüyle, ulusal kurtuluştan yana olan sınıf ve tabakaların, şu ya da bu biçimde onları temsil eden örgülerin birliğine, ittifakına bağlıdır. Ayrıca ülkemiz açısından olduğu gibi bölgedeki devrimci gelişmeler bakımından da, bölge yurtsever, ilerici ve devrimci güçleri arasında asgari bir koordinasyonun sağlanması, ortak dayanışma-savunma stratejisinin örgütlenmesi başarıyı etkileyen diğer önemli bir faktördür. Ancak bunu, her hal ve şartta silahlı mücadeleyi başlatmanın önüne aşılması zorunlu bir ön koşul olarak koymak doğru değildir. Çünkü ulusal demokratik güçlerin birliği ve bölgedeki yurtsever-devrimci güçlerle gerklı dayanışmanın örgütlenmesi, bazen savaş sürecine de tekabül edebilir.

Fakat bu, bir bütün olarak sorunun can alıcı önemini hafife almak, yurtsever, ilerici ve devrimci güçlerin içinde bulunduğu somut durumu, aralarındaki ilişkilerin seyrettiği olumsuz düzeyi tümüyle göz ardı etmek ve günübirlik politikalarla, “yeri göğü biz fethedeceğiz” mantığıyla yola koyulmak demek değildir. Ne ki PKK, tam da bu mantıkla hareket etti. Ülke zeminini hedefleyen silahlı mücadelenin, yurtsever güçlerin birliği yolunda belirli adımların atılmasına ve bölge düzeyinde asgari dayanışmanın önünde engel oluşturan bazı **fyadacı** ve **dar** anlayışların aşılmasına denk düşürülmesini kavrayamadı, buna uygun bir çalışmanın zorunluluğunu umursamadı. Ve söz konusu etkenlerin, mücadeleyi yakından etkileyebileceğini görmedi veya görmek istemedi. Dahası, O, zamanlama olayının, devrimci sürecin öznel karakteri ile olan diyalektik bağıntısını önemsememekle de kalmadı; omuzladığı ağır yüke rağmen, öteden beri yurtsever güçlere karşı sürdürdüğü “sol” sektör ve saldırgan politikasına devam etti. Bütün bu nedenler, PKK’nın yalnız başına düşmanla yüz yüze kalmasında belirleyici oldu. Buna, diğer bazı güçlerin PKK aleyhine geliştirdikleri tecrit kampanyası ve bu kampanyanın “önce can sonra canan” anlayışından kaynaklanan kaygılardan ötürü, bölge düzeyinde de gelişme olanağı bulması eşlik etti. PKK’nın yöneldiği yeni arayışar, geliştirmek istediği “yeni” ittifak anlayışı, O’nun bölgeden sökülüp atılmasını,

hatta silahsızlandırılmasını hedefleyen çabalar ve buna karşı yine PKK'nin savurduğu tehditler vb. bir yönüyle “erken doğum”un yarattığı sancıların dışı vuran diğer göstergeleridir.

İşte yukarıda sıraladığımız nedenler ve daha şimdiden görülen göstergelerden ötürü, PKK'nın 15 Ağustos eylemleriyle başlattığı silahlı mücadele, “erken bir doğum”dur. Ve söz konusu nedenlerin somut bir ifadesi olan bu belirlememizi, ne PKK'nın kendine özgü “provokasyon” çığırkanlığıyla kendisini dışı vuran ve özünde uzun erimli bir silahlı mücadeleye karşı oluştan kaynağını alan anlayışlarla, yine bu anlayışların sonradan “erkendir”, “zamansızdır” gibisinden alçak inişleriyle aynı kefeye koymak mümkündür. Çünkü, ülke zeminini hedefleyen, silahlı mücadeleyi “erken bir doğum” olarak belirleyen devrimimizin bugünkü koşulları, tırmandırılan sömürgeci-faşist teröre karşı devrimci alternatifin yaratılmasına hizmet edebilen, devrimci sürece ivme kazandırabilen savaşım yönelimlerini yadsımıyor. Ve “erken doğum”un bir ifadesi ya da sömürgeci-faşist vahşete karşı tepkinin bir yansıması olabilen eylem türlerinin düşmana yönelen yönleriyle desteklenmesini dışlamıyor; aksine gerekli kılıyor.

Sorunun diğer ve esas önemli yanı, “erken doğum”un yapısında geliştirdiği ve önümüzdeki dönemde daha da geliştireceği sancıların, güçlüklerin aşılması; zaferin yakınlaştırılmasıdır. Bu mümkün müdür?.. Hiç kuşkusuz, düşmanın yoğun saldırıları, bulunulan dağınıklık ve örgütsel-siyasal yetmezlikler ortamında, bu sorunun üstesinden gelmek kolay bir iş değildir; ama mümkündür... Yeter ki, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin kazandığı boyutlar, O'nun bünyesinde barındırdığı potansiyel devrimci sürecin dayattığı görevler ve “erken doğum”un yukarıda açıklığa kavuşturduğumuz nedenleri, diyalektik bir bütünlük içinde ele alınsın, vatan'ın bağımsızlık ve özgürlük davasının gerektirdiği fedakarlık ve atılganlık doğru kavransın!... Ve buna uygun politik yönelimler içine girilsin!.. Sorun bu bağlamda irdelendiğinde birincil mesele, mücadelenin Kürdistan devrimimizin gelişme yoluna uygun bir eksende örgütlenmesi, sürecin öne çıkardığı görevlerin omuzlanarak söz konusu örgütlülüğün geliştirilmesi ve güçlü bir işçi sınıfı hareketinin yaratılmasıdır. Ki bu, devrimci alternatifin yaratılmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Örgütsel-

siyasal birlik sorununda, karşımıza şu ya da bu biçimde çıkan bu konu, çıkışımızdan bu yana, teorik ve pratik planda hareketimizin gündemindedir. Ve ayrı bir değerlendirme konusudur. Ancak şu kadarını belirtelim ki, bu konuda netleşmeyenlerin netleşmeleri, somut adımların atılması gerekiyor artık.. **İkincisi**, ülke düzeyinde düşmana karşı güçleri birleştirmek, bölge planında zulme, sömürü ve saldırılar karşı güçleri birleştirmek, bölge planında zulme, sömürü ve saldırılara karşı en geniş kesimlerle dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın kazandığı önemi kavramak ve kavratmak için enerjik bir çaba harcamak, duygusallığa, bölgedeki devrimci gelişmelerin genel çıkarlarını yadsıyan ilişkilere yer vermeyen doğru bir politika geliştirmek ve bu yolda somut adımların atılmasını sağlamaktır. Ne var ki, bu da, tüm aciliyetine rağmen, kısa sürede üstesinden gelinebilecek bir sorun değildir. Özellikle son gelişmeler, çatışma ve politik cinayetlerle, örgütlerarası ilişkilerin kazandığı tehlikeli boyutlar, bu yolda mesafe katedilmesini daha bir zorlaştırmakta; soruna yeni boyutlar kazandırmakta ve ateşkesin sağlanmasını ön plana çıkarmaktadır. Ancak soruna salt ateşkes çerçevesinde kalan bir yaklaşım, ülke ve bölge yurtsever güçleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine, asgari demokrasi kurallarının örgütler arası ilişkilere egemen kılınmasına, birlik ve dayanışmanın geliştirilmesine köklü bir çözüm olmaktan uzaktır. Bu bakımdan, - daha önceleri de değişik vesilelerle belirttiğimiz gibi- kavranması gereken ana halka, bölgedeki devrimci gelişmelerin ve özellikle Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişme yolunu tıkayan, “kör bir düğüm” haline gelen iç çatışmaların sebep ve sonuçları ile birlikte ele alınması, doğru devrimci politikanın bilince çıkarılması ve örgütlenmesidir.

### *İç Çatışmalar ve Yurtsever Güçleri Bekleyen Görevler*

Bilindiği gibi, toplumumuzun önünde bulunan tarihsel devrim aşaması, ulusal demokratik devrimdir. Dolayısıyla devrimimiz bu ilk aşamada, toplumun değişik sınıf ve tabakalarını kapsayan bir mücadeleyi içerir. Ve değişik toplum kesimlerinin birliğini esas almak durumunda olan bağlaşıklar politikası da buna göre biçimlenir. Ulusal kurtuluş sürecine tekabül eden bağlaşıklar politikasında kavranması gereken

ana halka ise, kimin ne ölçüde devrimci olduğu değil, tersine siyasi eğilimleri ve dini inançları ne olursa olsun vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğüne olan bağlılıktır. Ancak toplumun bu değişik sınıf ve tabakalarını, ülkenin önünde bulunan tarihsel devrim aşamasının stratejik hedefleri üzerinde birleştirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Ve sadece ülkenin bağımsızlığa kavuşturulması ekseninde çıkarları çakışabilen söz konusu toplum kesimlerinin asgari istemlerini programlaştırmakla da sorunun üstesinden gelinemez. Çünkü böylesi programların oluşturulması birliğin kendisi değil, yalnızca birlik isteminin somut bir ifadesidir. Birliğin kendisini belirleyen esas sorun, söz konusu program hedeflerine denk düşen savaşım süreçlerinde mesafe katedilirken, farklı toplum kesimlerinin çıkarlarını uyum içine sokabilmek, toplumsal sınıf ve tabakalar arasında kaçınılmaz olan ideolojik mücadeleyi buna uyarlamak, karşılıklı güven ortamının yaratılmasına özen göstermek ve buna uygun politik tutumlar, taktikler geliştirmektir.

Ayrıca bu, bazı aklı evellerin sandığı gibi işçi sınıfının bağımsız politikasından ödün vermek, onun sınıfsal ve siyasi çıkarlarını hafife almak ya da yadsımak demek değil, aksine bilimsel sosyalist politikaların bir gereğidir. Ve ancak örgütlü işçi sınıfı ve onun denenmiş politikası belirttiğimiz esneklik çeşevesinde değişik toplum kesimlerinin, sallantılı ve kararsız güçlerin ortak hedeflere yöneltilmesinde motor işlevi görebilir. Aynı politik olgunluğun ve duyarlılığın bölgede, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı mücadele eden örgütlerle dayanışma, işbirliği, hatta ittifakların geliştirilmesinde de –karşılıklı olarak- gösterilmesi gerektiği açıktır. Bilimsel teorinin sunduğu bu verilere, farklı gelişme aşamalarında ulusal ve sosyal mücadelelere sahne olan ülkelerin zengin deneyimlerine rağmen, düşmana karşı savaşta yurtsever, demokrat ve devrimci güçler arasındaki sorunların aşılması, engellerin bir bir sökülerek atılması ve en geniş toplum kesimlerinin ortak asgari hedefler etrafında birleştirilmesi, sıkıntılı ve sancılı süreçlerden geçerek gerçekleştirebiliyor ancak... İşte ülkemiz Kürdistan’da bir bütün olarak ulusal demokratik hareket, bu anlamda ama daha yoğun bir süreci yaşıyor, yaşıyor, daha da yaşayacağı benziyor. Bu bakımdan örgüt içi ve örgütler arası sorunların kazandığı tehlikeli boyutları, kolaycı duygu-



sal ve çıkarıcı yaklaşımların ötesinde, ulusal hareketin tarihsel evrimine, ülkemizin ve bölgenin nesnel ve öznel koşullarına bağlı olarak ele almak gerekir.

Herşeyden önce Kürt ulusal demokratik hareketi, iç çatışmaların beslediği kardeş kavgasının yarattığı tahribatları yapısında geliştiren “talihsiz” bir birikime sahiptir. Kuşkusuz bu, bazı spekülâtor çevrelerin yaygınlaştırmaya çalıştıkları gibi halkımıza özgü bir yazı değil; kökleri tarihin derinliklerine uzanan ve amansız bir sömürü ve baskı altında tutulan toplumumuzun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel geriliğinin izlerini taşıyan bir fenomendir. Yakın tarihimze kadar feodal, burjuva ve küçük burjuva güçlerin ulusal harekete egemen olmuş olmaları, Kürdistan’ın parçalı durumu ve düşman güçlerle çevrili olması, sömürgeci güçlerin bizzatıhi ulusal kurtuluşçu örgütlerin sınıfsal-siyasal yapılarından yararlanarak onları birbirlerine karşı kullanmaları ve benzeri etkiler tarihin bu olumsuz mirasını canlı tutmaktadır. Öyle ki, bu, İran (Kuzeydoğu) Kürdistanı ve özellikle Irak (Güney) Kürdistan’ında, halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesi karşısında ciddi bir engele dönüştü, kardeş kavgasında akıtılan kanlar yurtsever örgütleri kalın kin ve intikam duvarları ile birbirlerinden ayırdı, düşmanın işini kolaylaştırdı, kolaylaştırıyor. Ayrıca kardeş kavgasının mücadeleye verdiği zararlar bu parçalarla sınırlı kalmadı, diğer parçalardaki gelişmeleri, topyekün Kürdistan halkını ve bölgedeki ilerici gelişmeleri derinden etkiledi, etkiliyor.

İşte Kuzey Kürdistan ulusal demokratik hareketi de, tarihin bu kötü mirsından payına düşeni aldı. Sait Elçi ve Sait Kırmızıtoprak’ın öldürülmeleriyle sonuçlanan hazin olaylardan sonra ulusal hareket uzun süre toparlanamadı. Ancak 70’li yılların ikinci yarısında, toplumdaki değişim ve gelişime paralel olarak çağdaş kurtuluşçu görüşler etrafında yeniden boyutlandı. Bu dönem, aynı zamanda Kürdistan işçi sınıfının, ulusal ve enternasyonalist görevlerini kavramaya başladığı, bilimsel dünya görüşünün Kürt ulusal hareketinde var olagelen boşluğu doldurmak üzere tarih sahnesine aktığı bir dönemdi. Dolayısıyla günümüz ulusal demokratik hareketi (K. Kürdistan kastediliyor), ulusal hareketin tarihi birikimi üzerinde yükselen ama ağırlıklı olarak 70’li yılların ürünü olmak bakımından avantajlı bir konumdaydı.

Bu avantajlı konum, aynı zamanda ulusal demokratik hareketin önüne tarihi görevler koyuyordu. Ve bu görevlerin bir tanesi de ulusal kurtuluş devriminin mantığını kavramak, tarihimizden ders çıkararak değişik sınıf ve tabakaların görüşlerine saygılı olmayı öğrenmek, demokrat ve devrimci güçlerin birliği sorununu örgütsel, grupsal çıkarların üstünde tutmaya özen göstermekti. Ne var ki, tarihimizin zengin birikimlerine, toplumsal ve siyasal yapıdaki değişmelere ve çağdaş düşüncenin yaygılaşan etkisinin sunduğu olanaklara rağmen bu yapılamadı. Aksine devrimci-demokrat ve sosyalizm yönelimli yapıda yeni oluşumlarla birlikte, toplumsal, siyasal ve kültürel yapıdaki çarpık ve sancılı değişimin izlerini taşıyan birbirini sindirememesi, birbirlerinin varlıklarını kabullenememesi gibisinden hazımsızlıklar da kendisini göstermekte gecikmedi. Ardından günden güne dozajı artan “eleştiriler”, dedikodu kampanyaları, ithamlar, suçlamalar, birbirlerinin politik çalışmalarını engellemeler, kavgalar, adam öldürme olayları ve çatışmalar başgösterdi. Ve nihayet 12 Eylül yenilgiyle ulusal demokratik hareket yeni bir döneme girdi.

12 Eylül sonrası dönem, Türkiye devrimci-demokratik hareketinin yanı sıra Kuzey Kürdistan ulusal demokratik hareketi bakımından da tarihi bir öneme sahipti. Ne var ki ulusal demokratik hareket, bu tarihi fırsatı da gereği gibi değerlendiremedi. Diğer bir deyişle, O yediği ağır darbelere, karşılaştığı çok yönlü sorunlara rağmen, faşizm karşısında aldığı yenilginin öğreticiliğinden yararlanamadı, kendi kendisini eğitip yenileyemedi. Dolayısıyla değişik türde ve boyutlarda sorunlarla karşı karşıya kaldı. “Siyasi merkezin temel mücadele alanı dışına düşmesi, zaten zayıf olan denetim geleneğinin büyük ölçüde ortadan kalkması, kitle bağlarının önemli oranda zayıflaması, hatta bazılarının tümüyle kitlelerden tecrit olması”, “bağımsızlaşma” ve benzeri küçük burjuva dürtülerin delişmesi, yüreksiz unsurların daha az fedakarlık isteyen saflara yönelmesi vb. Tek tek örgütlerin, dolayısıyla ulusal demokratik hareketin sorunlarını daha bir derinleştirdi. Eski yapılarını “ihya” etmek isteyen örgütler tökezledi. İdeolojik, politik ve örgütsel yetmezlikler, kofluklar daha bir açığa çıktı. Ayrışma, saflaşma ve dökülmeler boy verdi. Ama bütün bunlara rağmen, ezici çoğunluğuyla parti, örgüt ve gruplar yenilgiye, bunalıma ve bunların öne çıkardığı ağır sorunlara kaynaklık eden nedenleri kendileri dışında

aramaya devam ettiler. Bu eksen de akışan sađlı-“sol”lu anlayışlar bunalımı daha da derinleřtirdiler.

Tam bir kaosa dönüřtürölen bu durum, özellikle örgütsel yapıları sarstı. Ve sorunlar, bilinçli olarak örgütler arası ilişkilere taşırıldı. Böylece örgüt içi ve örgütler arası sorunlarda, 12 Eylül öncesini fersah fersah gerilerde bırakan faydacı, makyavelist, fırsatçı, komplocu ve tasfiyeci yönelimler içine girildi. İşte bugün yurtsever, demokrat ve devrimci örgütlerimiz arasında **tehlikeli** boyutlara varan çatışmalar, mücadele tarihimizin **ibret** dersleriyle dolu böyle bir süreçte adım adım geliştirilen politik yaklaşımların yapılarında kronikleřtirdikleri olumsuz birikimlerin ürünüdür. Bu sorunun bu noktaya getirileceđi, dünden belliydi. Dünu bunu gören hareketimiz, söz konusu yanlış ve sakat eğilimlerin yapılarında geliřtireceđi tehliklere işaret etmiş, şiddetin ve sođukkanlılıktan uzak kolaycı yaklaşımların çözümleyici olmayacağını, aksine tahrik edici bir işlev göreceđini ve düşmanın işine yarayacağını deđişik yönleriyle ortaya koymuştu. (Bak. Roja Welat, s. 19-20) Geline n nokta bu tespitimizi doğrulamakla kalmıyor; bu gerçeđi kitleler, bölge ve uluslararası kamuoyu nezdinde açığa çıkarıyor. Yurtsever-devrimci hareketin, alternatif arayışı içinde bulunan yığınlar ve demokratik kamuoyu önünde prestij yitirmesine neden oluyor. Dayatılan sömürgeci-faşist savař karşısında halkımızı demoralize ediyor, umutsuzluđa itiyor.

Diđer yandan iç çatışmalar, bu çatışmaları besleyen nedenler salt Kuzey Kürdistan ulusal demokratik güçleriyle sınırlı kalmıyor; bölge yurtsever, ilerici ve anti-faşist güçlerini kapsayan geniş bir alana yayılıyor. Dolayısıyla gerici bölge devletlerinin ve özellikle sömürgeci faşist Türk devletinin –polis teşkilatı bünyesinde oluşturduđu “**Terörlle Mücadele Harekat Daire Başkanlığı**” örgütüyle- devreye girmeleri için son derece elverişli bir ortam yaratıyor. Soruna daha ciddi boyutlar kazandırıyor.

Sorunun ciddi olduđu artık tartışma götürmüyor. Yurtsever-devrimci hareket sorunlarını hafife almakta ısrar etmiyorsa, günümüz koşullarında özellikle önem kazanan bu sorunu ciddiye almak, iç çatışmalara son vermek ve köklü çözümler üretmek zorundadır. Kuşkusuz Irak (Güney) Kürdistan’ında, İsviçre İsvaç, Danimarka ve Fransa’da yer alan olaylardan, politik cinayetlerden sonra bu yolda

atılması gereken adım, ateşkesin sağlanmasıdır. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Tüm yurtsever-devrimci güçlerin çaba göstermesi gerekir. Anak bu, -sık sık vurguladığımız gibi- bir başına köklü çözüm olmaktan uzaktır. Çünkü orta yerde ciddi anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, ithamlar ve birbirlerini tasfiye etmeyi hedefleyen politik yönelimler var. Eğer amaç soruna köklü çözümler getirmek ise, karşıt taraflar haline gelen söz konusu politik yönelimleri irdelemek, onların yurtsever-devrimci güçlerin birliğini ve dayanışmasını yadsıyan yanlış ve sakatlıklarını sergilemek ve bu yönelimlerini törpülemek için ilkeli bir tutum geliştirmek gerekir.

Örgüt içi ve örgütlerarası soruların bugünkü tehlikeli aşamaya gelmesinde, hiç kuşkusuz birinci derecede sorumlu olan PKK'dır. Bilindiği gibi PKK, çıkışından bu yana yurtsever, ilerici güçlerin ezici bir çoğunluğunu düşman ilan etmiş, geriye kalanları yuvarlak genellemeleri içinde aynı kefeye koymaktan geri kalmamıştır. Ayrıca O, kendi içinde ve kendisinden ayrılan birçok insanın kanına girdi, giriyor. Özellikle son dönemlerde bunu daha bir geliştiren PKK, gerek kendi içindeki ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarda (gerçek anlamda ajanlaşan unsurlar kastedilmiyor), gerekse ülke ve bölge düzeyindeki bazı yurtsever-devrimci güçlere karşı yürüttüğü "ideolojik" mücadelede, ajan-provokatörlük suçlamalarını, onların şu ya da bu emperyalist, sömürgeci-gerici devlete bağlı oldukları gibisinden soyut iddiaları, giderek belirgin bir politika haline getiriyor. Bunu, söz konusu belirlemelerinin "meşru" kıldığı ve yer yer başvurduğu şiddet eylemleriyle, politik cinayetlerle hayata geçiriyor. Dahası O, yaşanan "kör döğüşü" devam ederse kendisince "yaratmakta olduğu hukuk"un bir gereği olarak "işbirlikçi sol"a yönelik politik cinayetlerini daha da sistemleştirerek geliştireceğini belirtiyor; yurtsever ve devrimci konumda yer alan güçlerin büyük bir bölümünü tehdit ediyor.

Açıktır ki bu, tasfiyeciliğin "meşrulaştırılması" ve onun şiddetle pekiştirilerek temel politik bir yönelim haline getirilmesidir. Ve böyle bir yönelimin, devrimci hukuk ya da demokrasi ile badaşır hiçbir yanı yoktur. PKK da bunu, "hukuk" ya da "demokrasi" olarak -kendi insanların bir kesimi dışında- kimseye yutturamaz. Kaldı ki hukuktan söz eden PKK'nın öncelikle demokrasiyi sindirmesi, kendi dışındaki güçlerin varlıklarını hazmetmeyi öğrenmesi, kendi içinde de

görüş ayrılıklarının olabileceğini benimsemesi gerkiyor. Ki bu, reformizme, uzlaşmacılığa karşı mücadelede haklı bir konumda olmanın da bir gereğidir. Yine bu, bir yönüyle PKK'nın da uğrunda savaştığı, kutsal davaya bağlılığın bir gereği, ve hem de bir ölçütüdür. Bu bakımdan “yeri göğü fethetmek” iddiasında olan PKK, Kürt halkının kurtuluşu için yürüttüğü savaşımın ciddiyetini kavramak; bizzatıhi ideolojik, politik ve örgütsel yapısından kaynağını alan ciddi hataların, vatanın bağımsızlık ve özgürlük davasına verdiği zararları görmek, kardeş kavgasını “meşru” kılan söz konusu politik yönelimini aşmak zorundadır.

Öte yandan, örgüt içi ve örgütler arası sorunların vardığı tehlikeli boyutların tek hamisi olarak PKK'yı görmek, ya da öyle göstermek; dolayısıyla reformist güçlerin sorunları derinleştiren yönelimlerini görmezlikten gelmek de doğru ve samimi bir yaklaşım değildir. Çünkü olayların akışında, PKK'nın belirleyici payının yanı sıra, devrimci mücadelenin kazanımlarını korumak, örgüt içi ve örgütlerarası sorunların çözümünde asgari demokrasi ilkelerini yerleştirmek **görünümü** altında problemleri tersten çözümlmeyi hedefleyen, yurtsever-devrimci güçlerin birlik ve dayanışmalarını yadsıyan ve PKK meselesinde doruk noktasına vardırılan reformist tasfiyeci yönelimlerin önemli katkılarını da görmek, açığa çıkarmak gerekir.

PKK'nın politik cinayetlerine karşı durmak, onun sol yelpazede yer alan güçlerin büyük bir bölümünü hedefleyen şiddete dayalı tasfiyeci yönelimini kitleler nezdinde bilince çıkarmak, tarihsel bir görevdir. Ancak bu yapılırken, düşmanın penceresinden bakmamak, eleştirinin keskin ucunun düşmana karşı olmasına özen göstermek ve düşmanın ağır saldırıları ile karşı karşıya bulunan PKK'nin yutsever bir örgüt olduğunu unutmamak gerekir. Oysa devrimci mücadelenin kazanımlarını korumak adına çığırkanlık yapan bazı reformist güçlerin yaptığı, tam da bunun tersidir. Ki bu çevrelere göre, PKK'nın düşmana karşı şu ya da bu biçimde yürüttüğü mücadele etrafında şaibeler yaratmak, onun gizli sırlarını, ilişkilerini deşifre etmek, ilerici-demokrat kamuoyuna onu gammazlamak ve böylece sağladığı desteği kesmek, ya da birilerini kullanarak bütün bunları icra ettirmek mübahıtır!.. Burjuva demokrasisine geçiş beklentilerinin, “önce can sonra canan” kaygılarının ve devrimci dünya görüşüne karşı işleyen

eğilimlerin güçlendirdiği bu tavrın, PKK'ya yönelen bir tasfiye hareketine dönüştüğü açıktır. Dolayısıyla ülke, bölge düzeyinde kardeş kavgasını tahrik eden ve düşmanın işini kolaylaştıran tasfiyeciliğin bu biçimine de karşı koymak, reformist güçlerin bu yönelimini teşhir etmek de devrimci bir görevdir.

Amacımız, fırsattan istifade ederek birilerini mahkum etmek değil; yurtsever-devrimci güçlerin birlik ve dayanışmalarını baltalayan, toplumumuzun bağrında derin izler bırakan kardeş kavgasını önlemek, tehlikeli boyutlara varan tasfiyeci yönelimleri geriletebilecek ilkeli ve doğru bir tutum geliştirmektir. Kuşkusuz doğru devrimci poilitikanın bilince çıkarılması, herşeyden önce siyasi hayatın gelişmesine ve bu yolda caydırıcı bir gücün oluşturulmasına bağlıdır. Bu ise, bir süreç sorunu olarak önümüzde duruyor. Görev, tüm yurtsever-devrimci güçlerin birlik ve dayanışmalarını yadsıyan düşünce ve davranışlara karşı birlikte durmak, soğukkanlılığı elden bırakmamak, ilkeli, esnek ve kararlı adımlarla bu süreci kısaltmaktır.

Bunun için yurtsever-devrimci güçler olarak ilk aşamada:

- Politik cinayetlere, kardeş kavgasına son vermeli; ateşkesin sağlanması için çaba harcamalıyız!..

- Tasfiyecilik, yursever-devrimci hareketin genel çıkarlarını yadsır. Doğrular ve yanlışlar siyasi hayatın gelişimi ve mücadele sürecinde açığa çıkar. Buna olanak tanımalı, diyalektiğin bu yasasını özümsemeli, ideolojik mücadele-politik dostluk ilkesini kavramalı, sorunlarımızı görüşme ve tartışmalarla aşma prensibini benimsemeliyiz.

Görevimiz, birbirimizi yok etmek için savaşmak değil, halkımıza dayatılan amansız savaşta yerimizi almak üzere mevzilenmektir!..

- Ulusal kurtuluş savaşımızda değişik sınıf ve katmanların, onların siyasal ve demokratik örgütlerinin yerleri vardır. Hiçbir örgüt, yurtsever bir konumda bulunan başka bir örgütü ya da kişileri halk adına yok etme veya afaroz etmek hakkına sahip değildir. Bu tür eğilimler, yurtsever-devrimci güçlerin birlik ve dayanışmaları yolunda mesafe katetmekle kırılabılır. Bunun için örgütlerin birbirlerini tecrit ve tasfiye etme yönelimlerine birlikte karşı koymalı; örgütsel, grupsal ve bölgesel çıkarların, yurtsever-devrimci hareketin genel çıkarlarının önüne konulması yeltenişlerine kararlıca karşı durmalıyız!..

## KÜRDİSTAN'DA DEVRİMCİ SÜREÇ VE “TEVGER”

Bir süre önce, bazı Kürdistanlı örgüt ve gruplarca, “Tevgera Rızgariya Kurdistan -TEVGER” adıyla bir hareketin kurulduğu açıklandı. Önceleri “Kürdistan Kurtuluş Cephesi KKC” olarak adlandırılmak istenen “TEVGER”in yapılanma süreci, bir bakıma Nisan 1985 tarihinde “ALMANYA PLATFORMU” ile başlayan çalışmalara kadar uzanıyor. Ama buna rağmen, “TEVGER”i “yeni bir adım saymak gerekiyor.

Devrimci sürecin, son 8 yıl içinde birçok birlik girişimini, birliği ve birlik programını eskittiği biliniyor. Bunlar, sırasıyla UDG, HEVKARİ, FKBDC, “SİYASİ PLATROM GİRİŞİMİ”, SOL BİRLİK VE “ALMAYNA PLATFORMU”nun **orta yerde duran enkazları** üzerinde kurulmuş bulunuyor.

Birlik ya da cephe sorununda, yaşanan deneyimlere ve “TEVGER” “olayı”na bakan aklıselim her insan, ilk anda şu sorunun yanıtını arıyor: “**TEVGER yeni bir sonun başlangıcı mı?** Kimileri de “**Bunca enkaz üzerinde Kuzey Kutbunda cephe mi kurulur?**” diyor ve bu işin içinde bir bit yeniğinin olduğundan kuşku duyuyorlar. Açık ki, “olay”ın kendisi, bu ve benzeri sorulara açık. Ve soruların yanıtlanması gerekir.

Ancak sorunu, sadece söz konusu soruların yanıtlanması bağlamında ele almak “TEVGER” “olayı”na haketmediği bir misyonu yüklemek anlamına gelir ve konumuzun özünü gölgeler. Çünkü tar-

tışmamızın özü (ki bu, günümüzün bir numaralı sorunudur), devrimci sürecin dayattığı görevler ekseninde birlik ya da cephe olayının ciddiyetini, önemini ve ivediliğini bilince çıkarmaya çalışmaktadır. Zaten “TEVGER” “olayı”nın ciddiyeti ve bahsi geçen sorunlar, bu çerçevede kendiliğinden açığa çıkacak ve yanıt bulacaktır.

### ***Kürdistan’da Yaşanan Devrimci Süreç, Acil ve Ortak Müdahaleyi Zorunlu Kılıyor!***

Ülkemiz Kürdistan’da amansız bir savaş var; “kan gövdeyi götürüyor!” Olaylar, baş döndürücü bir çabuklukla akıp gidiyor. Kısaca, çok hızlı, dinamik ve bir o kadar da kritik bir süreç yaşanıyor. Öyle ki, halkımıza karşı girişilen en vahşi soykırımcı saldırılara ve ulusal hareketin derinleşen zaaflarına rağmen, direniş yok edilemiyor; aksine yeni boyutlar kazanan Kürt sorunu, ülkemizi bölen “sınırları” zorluyor; dünya kamuoyundaki sessizliği aralayarak aktüel bir konu haline geliyor. Düşman güçlerinin saldırı ve manevralarında yeni yeni açmazlarla karşılaşması, Kürdistan’daki katliamların BM kapısına “dayandırılması”, 1920 yılında imzalanan Sevr Anlaşmasının yeniden tartışma gündemine gelmesi, Kürt sorununun Ortadoğu’da ve bizzatihi düşman devletlerinin politikalarında kilit sorunlardan biri haline gelmesi ve benzeri olaylar, bu durumu, bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Fakat buna rağmen, konuyu daha da açmak, politika sahnesinde olup bitenleri ayıklamak; direnişin sunduğu alanakları ve yapısında geliştirdiği zaafı bilince çıkarmak gerekiyor:

Politika arenasında olup-bitenleri açıklayabilmek için, öncelikle sorunun dinamiklerini açığa çıkarmak gerekiyor. Çünkü, hâlâ sorunun aktüalitesi ve kazandığı boyutların altında, bir bit yeniği arayanların sayısı az değil. Bu aklı evveller göre, Kürt ulusal sorunu, yine dış güçlerin etkisiyle tartışma gündemine getirilmiş bulunuyor. Oysa Kürdistan’da boyutlanan sürecin karmaşıklığına karşın, nesnel gerçekliği görmek mümkündür. Çünkü sorunun ulusal, bölgesel ve uluslararası planda kazandığı boyutlar, her şeyden önce kendi iç dinamiklerine dayanıyor. Halkımızın, tarihin derinliklerinde süzülüp gelen bağımsızlık ve özgürlük tutkusu, çağımızın en modern silah, araç ve gereç-



leriyle donatılmış düşman ordularına ve kimyasal silahların kullanıldığı barbar saldırılara galebe çalıyor; artık mızrak çuvala sığmıyor. Ayrıca en az silahların ateşi kadar yakıcı olan bu tutku, gün geçtikçe daha geniş yığınları sarıyor; savaş şiddetlendikçe, daha bir kabarıyor ve ülkeyi bölen “sınırları” aşarak ulusal bir kanalda toplanıyor. Dahası bugün 25 milyon olan Kürt nüfusu en sığ hesaplarla 2000 yılında 40 milyonu aşacak ve Kürt halkı, meşru mücadelesiyle dünya barışsever-demokratik kamuoyunun desteğini de sağlayarak Ortadoğu’da gözardı edilemeyecek devingen bir güç olacaktır.

Kürdistan’da yaşanan bu dinamik süreç, dost ve düşman güçleri yeni politik yönelimlere; kimi ulusalcı örgütleri “yeni” ittifak arayışlarına; bir bütün olarak Kürdistanlı örgütleri, ülke zemininde konumlanmaya, birleşmeye ve zaafalarını süratle aşmaya zorluyor. Örneğin ABD’den M. Ali Birand’a kadar uzanan “kanallar”daki tartışmaların, “Kürt kültürünü koruma” vb. kampanyalarının ve son olarak ABD ve müttefiklerinin, “bir anda Kürt halkının sadık dostları”(!) pozisyonuna girmelerinin kaynağını burada aramak gerekiyor. Hiç kuşku yok ki, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Kürt sorununu, “tartışmaları”, kültürümüzü “korumak” için çaba harcamaları ve daha da önemlisi, Güney’deki soykırımcı saldırılar karşısında “radikal” bir tutum almaları, bir bakıma olumlu bir durumdur. Ancak yaklaşımlarda isabet yok. İsabetsizliğin nedenlerini ve dayandığı hesapları açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

Şurası açık ki, ABD ve NATO’cu müttefikleri, tarihin hiç bir döneminde, Kürt ulusunun “gerçek” dostları olamadılar; tersine sömürgeci düşmanlarımızla birlikte saf tutarak ulusal hareketi, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya ya da boğazlamaya çalıştılar. Ve bugün de, halkımızın “sadık dostları” olmaları için ciddi bir neden yok. Ancak onları, dost görünmeye zorlayan ve belli çabalar içine iten pek çok neden var ve Kürdistan politikasında “radikalleşmeleri”nin sırrı da burada yatıyor:

I- “Kürdistan, güçler dengesinin hassas ve kaygan bir yapı arzettiği Ortadoğu’da güçlü bir direniş odağını oluşturuyor (1). Düşman güçlerin dayattıkları terör, vahşet ve kitlesel kırımlara rağmen, direniş yok edilemiyor. Tersine ulusal hareket, yeni yeni mevziler kazanıyor; taşıdığı dinamiklerle saldırgan düşmanın aczini sergiliyor ve giderek

Ortadoğu'da istikrarın önemli bir unsuru haline geliyor. Bu bakımdan, Kürt ulusal hareketi, “şeytan üçgeni”nde devingen bir güç olarak hem “son Türk devleti”ni parçalamaktan koruma çabalarında, hem İran-İrak arasında devam eden diplomatik savaşta ve hem de Ortadoğu'nun geleceğine yönelik politikaların tesbitinde önemli bir dikkat merkezini oluşturuyor. Ve karşıt güçlerin saflaşmasında mutlaka hesaba katılması gerekiyor.

II- Kürdistan, Sovyetler Birliği'ne sınırdış olmanın yanında Ortadoğu coğrafyasında, önemli bir jeo-politik yer işgal ediyor. Ayrıca ulusal hareket, egemen karakteri itibarıyla ulusal-demokratik yönelimlere sahip olmakla birlikte, yapısında güçlü bir devrimci potansiyel taşıyor. Bu potansiyelin, doğru devrimci bir kanala aktırılması, Ortadoğu'nun çehresini deęiřtirebilir. Ve bu mümkündür.

III- Kürt ulusal hareketi, tarih boyunca yalnızlıęın acısını çekmiř. Kuřkusuz bunda, O'nun yapısal zaafınının da payı var. O, birilerinin Kürdistan'a “devrim ihraç etmeleri”ni beklemedi. Ama enternasyonalist dayanıřma alanında umduęunu da bulamadı. Tersine, Kürdistan'ı sömürgeleřtiren ülkelerin komünist partilerinin, gammazlayıcı, řoven ve bölücü tutumlarıyla boęuřarak bugüne geldi. Bugün de, Kürdistan'da sergilenen çağımızın en bęyük kitlesel kırımları ve en ięrenç insanlık suçları karřısında aynı yalnızlıęı çekiyor. Dost ve müttelik gördüęü Sovyetler Birlięi ve dięer sosyalist ülkelerden aktif bir destek göremiyor. Bu durum, savrulmaya müsait kimi ulusalcı örgütlerin savrulmalarına ve sadece halkımızın deęil mazlum dünya halklarının can düşmanı olan emperyalistlerin řu ya da bu vesileyle kendilerini řirin göstermelerine olanak saęlıyor; anti-sovyetizmin Kürdistan topraęında yeřmesine ortam hazırlıyor.

IV- Kürt ulusal hareketi, ulusunun varlıęını ve onurunu korumak, kendi vatanında özgür ve insanca bir yařam kumak istiyor; meřru bir zeminde savařıyor. Bu, hızla deęiřen dünyada O'na, büyük avantajlar saęlıyor. Ulusal hareket, bu avantajları doęru deęerlendirebilirse, yalnızlık çemberini kırabilir; dünya barıř ve demokrasi güçlerinin, insan hak ve özgürlüklerinden yana olan kiři ve kuruluşların aktif desteęini saęlayabilir. Ki bu yolda, daha řimdiden belli mevziler elde edilmiř bulunuyor. Bu alanda yeni ve daha ileri mevzilerin kazanılması, hem sömürgeci-fařist ve cani düşmanların etkin bir biçimde teřhir-

lerini kolaylařtıracak, hem de Kürdistan'a yönelik komplo ve tertiplerinde emperyalizmi zor durumda bırakacaktır. Ayrıca bu, Kürt halkının gerçek dostlarının, Kürdistan gerçeğini daha yakından kavramalarına yardımcı olacaktır.

İşte, ABD ve Avrupalı müttefiklerini, Kürt halkının “sadık dostları”(!) pozisyonunda görünmeye ve Kürdistan politikasında “radikalleşme”ye; sömürgeci düşmanları, zor unsurunu gündemde tutmanın yanında birbirlerinin “muarızları”yla flörte ve hatta “ittifak”a zorlayan nesnel gerçeklikler bunlar... Kürt sorununun uluslararası arenada kazandığı boyutları hazmedemeyenlerin ya da kavrayamayanların, bu olguları görmeleri gerekiyor.

Ancak bu durum, sadece madalyonun bir yüzünü oluşturuyor; düşman güçlerin, yeni dönemi karşılayan politik yönelimlerindeki **tehlükeleri** de görmek gerekiyor. Çünkü, emperyalistler, bu kez dostluk görünümü altında, ulusal hareketin yalnızlığından ve zaaflarından yararlanmak üzere devreye girmeye çalışıyorlar. Amaçları, Kürt ulusal hareketinin, anti-emperyalist ve demokratik özünü boşaltmak; onu, “ehlileştirmek”, Ortadoğu düzleminde kontrolde bir güç ve gerektiğinde sömürgeci devletleri hizaya getirmede bir şantaj aracı olarak kullanmaktır. Sömürgeci düşmanların hesapları ise, biraz daha “farklı”. Onlar, daha ziyade kendi egemenliklerindeki Kürdistan parçalarını elde tutmak ve ülkelerindeki iktidarlarını korumak için çırpınıyor; birbirlerinin “karşıtları”ndan yararlanmaya çalışıyorlar. Fakat son tahlilde, sömürgeci düşmanlar da, emperyalizmin dayattığı politik çerçeveye uymak zorundalar. Aksi halde, emperyalizmin devreye girmesi ve hatta şantaja başvurması kaçınılmazdır. Örneğin ABD, ve Avrupalı müttefiklerinin, Kürdistan'daki soykırım hareketi karşısında takındıkları “radikal” tutumlarda, bir dizi faktörün yanı sıra iyice zıvanadan çıkan Saddam canisinin dizginlenmesi ve İran'la devam eden barış görüşmelerinde hizaya getirilmek istenmesinin payı büyüktür. Yine, TC'nin Güney'den “sınır”ı zorlayan Kürt mültecileri kabul etmesi de, **bir yönüyle** bu poitikanın bir gereğidir.

Çarpıcı bir örnek... Dost görünmek zorunda olanlar, aynı zamanda “dostça” mı davranıyor? Değilse, ABD, Avrupalı müttefikleri ve TC'nin, bugünkü tutumları nasıl izah edilebilir? Dost görünmek zo-

runda kalanların, gerçekte dostça davranmadıkları açık. Bugünkü politik tutumlar, bir bütün olarak Ortadoğu'yu ve özellikle Basra Körfezini esas alan politikanın, Kürdistan'a "farklı" ve yüzeysel bir biçimde yansımasıdır. Çünkü, Basra körfezinde kalıcı barışın sağlanması, bir bakıma güney ve Doğu'daki Kürdistan halkımızın kendi kaderini özgürce belirlemesiyle mümkündür. Fakat bu, gözardı ediliyor; Güneydeki soykırım hareketi kınanarak, temel sorunun üstünden atlanıyor. Bu bir. İkincisi, bilime ve halkların iradesine dayanmayan politikaların, zaman zaman ters tepmesi, hatta sahiplerine bile pahalıya mal olması kaçınılmazdır. Örneğin TC, başta Kürt mültecileri sorunundan yararlanacağını sanıyordu. Öyle ki, siyasi partiler, "referandum" olayında bile bunu kullanmaya çalıştılar. Ancak evdeki hesap pazara uymadı; ters tepti. Kürt mülteciler, daha şimdiden TC'nin başına bela oluyorlar. Aynı şekilde, ABD ve Avrupalı müttefikleri, anılan tutumlarıyla, -temel sorunu gözardı etmelerine rağmen- bir ölçüde de olsa Saddam katilinin köşeye sıkıştırılmasına "katkıda bulundular; sorunun uluslararası boyutlarını "derinleştirdiler". Fakat bunu, Kürt halkını "çok sevdikleri" ya da "insan haklarına aşık" oldukarı için yapmadılar. Tam tersine, onlar, bugün Kürdistan sorununu, Ortadoğu ve Basra Körfezini kapsayan global politikalarında, bir manivela olarak kullanmak istiyorlar. İşte, bu ve bütüne ilişkin çıkarların korunması, **bu aşamada**, parçanın "takviyesi"ni gerektiriyor. Ve elbette ki, Kürt ulusal hareketinin, bundan yararlanması doğal bir şeydir.

Ancak, ulusal hareketin edindiği tarihsel deneyimler, emperyalist ve sömürgeci politikanın kimi halkalarındaki "çıkar çatışmaları"ndan, "**savrulmadan**" yararlanabilmenin pek kolay olmadığını gösteriyor. Örneğin **1975 Cezayir anlaşmasının** Kürdistan halkına yaşattığı yenilginin izleri belleklerde canlılığını korurken, aynı antlaşma, bu kez Cenevre veya New York'da yinelenmek isteniyor. 8 yıl süren İran-Irak savaşı boyunca, tarafların Kürdistan topraklarında sürdürdükleri savaşın, yarattığı tahribatların ve sorunların ceremesini yine Kürt halkı çekti ve hâlâ çekiyor. Ve şimdi de yer yer anti-sovyetizme çanak tutuluyor; ABD'ne ve Türkiye'ye methiyeler diziliyor (2). Hatta kimileri Kürt halkının yeminli düşmanı faşist TC'den "yararlanmak" için,

yurtsever örgütlerle kurdukları ilişkileri bile pazarlık konusu yapmaktan geri kalmıyorlar (3). Ayrıca, örneklediğimiz olaylar, birbirini izliyor ve “TEVGER” de böyle bir dönemde kuruluyor.

“Savrulmalar”ın kazandığı boyutlar ve yapılarında taşıdığı tehlikeler, tartışma götürmüyor. Ve nedenleri de, olaylara gerçekçi bir gözle bakabilenler bakımından, son derece açık. Çünkü, “ulusal hareket, hâlâ yer yer kendi yediği ‘zılgıtlar’dan ders çıkaramıyor ya da çıkarmak istemiyor; savaşımı açmazlarla karşı karşıya getiren kimi stratejik yönelimlerinde ısrar ediyor. Düşman güçlerin, özünde topyekün hareketi vurmayı hedefleyen planlarına rağmen, hâlâ parçalar düzeyinde başvuru alan ‘taktik ilişkiler’de isabetli ve tutarlı politik bir yaklaşım benimsenemiyor; özgücü esas alan, parçaların çıkarlarını Kürdistan devriminin çıkarlarına tabi kılan ya da ortak ulusal çıkarları temel alan politik perspektifler geliştiremiyor.” (4) İşte yukarıda örneklere çalıştığımız olaylar, böyle bir zeminde boy veriyor. Ve sorunun ciddiyetini, derileşen zaafarla “savrulmalar”ın bağlantılarını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bu da, Kürt ulusal hareketinin, henüz **ortak bir devrim politikasını** yaratamadığını gösteriyor. Ayrıca, emperyalist ve sömürgeci politikanın şu ya da bu halkasındaki çelişkilerden yararlanabilmek de, herşeyden önce ülke gerçeklerine dayalı sağlam bir devrim politikasına sahip olmayı öngörüyor.

Kürdistan devrimi, tarihin en keskin bir dönemeç noktasında bulunuyor. Gerçi, tarihin tekerrür ettirilmek istenmesi eğilimleri, bir hayli geriledi. Düşmanlarımız bile, artık bunu kabullüyorlar. Ancak, yeni dönem, çok daha ciddi ve ağır görevler dayatıyor; her zamankinden daha fazla duyarlı olmayı gerektiriyor. Ayrıca “savrulma” olarak görmek istediğimiz olaylar, politik eğilimler olarak gelişme istidadı gösteriyor. Emperyalist ve sömürgeci düşmanın yeni yönelimleri, bu eğilimlerin gelişmesine denk düşüyor. Güçler dengesi ve bugünkü manevra kabiliyeti de söz konusu eğilimlere belli avantajlar sağlıyor. Bu da, ülkemizde yaşanan hızlı ve dinamik sürece, radikal müdahaleyi daha bir zorlaştırıyor. Çünkü yeni dönemin dayattığı görevlerin gereği gibi omuzlanabilmesi, aynı zamanda devrimci sürecin yapısında geliştirdiği tehlikeleri bertaraf etmeyi de gerektiriyor.

Ne var ki, güçlükler ve olumsuzluklara karşın böyle bir müdahalenin objektif koşulları var. Kürdistan'da yaşanan sürecin dinamiklerini kavramak, bu nesnel gerçeklikleri görmeye yetiyor. Ayrıca, tarih ve uzun yıllar süren savaş pratiğinin zengin öğretici deneyimleri, toplumumuzun değişik sınıf ve katmanlarına, perşmerge güçlerine ve bir bütün olarak ulusal harekete çok şey öğretmiş bulunuyor (5). Bu, subjektif faktörün yaratılması için ciddi bir birikim oluşturuyor. Bu birikimden yararlanarak **Kürdistan devriminin politikasını** (6) yaratmak ve daha da önemlisi onu, yaşamın içinde ciddi maddi bir güce dönüştürmek gerekiyor.

Hemen belirtelim ki, ülkemiz devriminin ihtiyaç duyduğu bu politikanın ilkeleri, lafta hemen hemen tüm Kürdistanlı yurtsever, demokrat ve devrimci örgütlerce kabul görebilir. Ancak, düşünce ve davranışın en azından birbiriyle çelişmemesi gerekir. Kürdistan'da acımasız bir savaş var ve parçalardaki mücadelenin seyri bu gerçeği değiştirmiyor. Dolayısıyla, artık “lafı pılav pişmiyor”; iş yapmak, adım atmak, ülke zemininde mevzilenmek, dayatılan savaşın yükünü birlikte omuzlamak; kısaca koordinasyon içinde omuz omuza savaşmak ve bunun örgütsel biçimlerini bulmak gerekiyor. Kaldı ki, “Kürdistan’i politika’nın pratik gerçekleştiriciliği de bunu öngörüyor. İşte, birlik yolunda atılan adımlar, buna hizmet ettiği ölçüde samimi ve kalıcı olabilir. Aksi halde, “TEVGER” “olayı”nda olduğu gibi daha işin başında, kurulan “cephe”lerin ciddiyeti doğal olarak tartışılır.

## **“Tevger” Kürdistan’daki Dinamik Sürece Radikal bir Müdahalede Bulunabilir mi?**

Ülkemizdeki hızlı ve dinamik sürece radikal bir müdahale, her şeyden önce dayatılan savaşı kabullenmeyi ya da en azından uygulanan savaş yasalarıyla dışı dış bir kavga yürütmeye hazır olmayı zorunlu kılıyor. Çünkü, Kürdistan, Ortadoğu’da kan ve barut kusan acımasız bir savaş ocağı olmaya devam ediyor ve “barışçı eylem” ve klasik dernekçilik dönemi tarihe karışmış bulunuyor (7). Başka bir ifadeyle, basit bir protesto, polis ve askerle çatışmayı; legal bir yayın (bu, metopolde çıksa bile), sömürgeci burjuva mahkemeleri ve kolluk kuvvetleriyle cebelleşmeyi; mesleki bir dernek yöneticiliği, işkenceye karşı bağışıklık kazanmayı öngörüyor. “Tevger” ise ne Kürdistan’da yürütülen **silahlı mücadelede** ve ne de **yeni bir nitelik kazanan demokratik mücadelede**, dışı dokunur bir varlık gösterebiliyor.

İkincisi, bilindiği gibi “Tevger”, UGD, HEVKARİ, “ALMANYA PLATFORMU” ve SOL-BİRLİK’in enkazları üzerine kuruldu. Ve tarihe karışan bu yapılanmaların zaaflarını taşıyor. “Tevger”e egemen olan anlayışın, daha işin başında alışlagelen **tasfiyeci** ve **sinsi** yöntemlerle kimi radikal güçleri “afaroz” ederek, kimilerine karşı siyasal tercihler kullanarak ve kimilerine de **yarı yolda programlarını dayatarak** onları dışılamaya çalışması (8); diğer yandan, **gücünü, eylem yeteneğini, daha doğrusu mülteciliğini** tartışmadan, ulusal kurtuluş programıyla ortaya çıkması, bunu kanıtlamaya yetiyor. Bu yönüyle de, “Tevger”, yeni bir sonun başlangıcı olmaya aday görünüyor.

Üçüncüsü ve daha da önemlisi, “Tevger”, son sekiz yılda Kürdistan’da meydana gelen derin toplumsal değişimleri kavramıyor; ya da, söz konusu değişimlerin toplumun yapısında biriktirdiği patlayıcı birikimi görmek istemiyor. Daha doğrusu bunu görmek, O’nun işine gelmiyor. Ve bu, “Tevger”in programında da sırtıyor:

*“Ne var ki, ülkemizi parçalayan, halkımızı zincire vuran düşmanların tüm bu çabaları, geniş bir ülkede yaşayan ve sayıca 25 milyonu aşan halkımızın kurtuluş azmini yok edemedi, aksine ulusal kurtuluş müca-*

delesi son yıllarda giderek kitleselleşti ve günden güne gelişmektedir. İran ve Irak egemenliği altındaki Kürdistan parçalarında güçlü bir partizan savaşı yer alıyor. Halkımız, ulusal direnişini ezmek isteyen güçlü, modern orduları püskürtüyor Suriye'nin egemenliğindeki Kürdistan parçasında halkımız ulusal demokratik hakları uğruna mücadele yürütüyor. **Türkiye'nin egemenliğindeki Kürdistan parçasında ise, sömürgeci rejimin tüm baskı ve zorbalığına rağmen ulusal hareket hızlı bir gelişme gösteriyor.** Bu nedenledir ki söz konusu sömürgeci devletler büyük bir telaş içindedirler. Onlar geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın mücadelesine karşı sıkı bir işbirliği içindedirler. Sömürgeci Türk devletinin zorba Bağdat rejimi ile anlaşarak partizan hareketini ezmek amacıyla ordusunu Irak Kürdistanı'na sokması bu işbirliğinin hangi boyutlara vardığını gösteriyor.” (Abç) (9).

Bakın, “Tevger”, Kuzey Kürdistan'da “devrim yapmayı hedefleyen bir cephe”(!).. Ve bu cephe programının bugünkü sürece ilişkin en önemli “belirleme”si bu!.. Fakat buna rağmen, top yine Kürdistan'ın diğer parçalarına atılıyor ve **“Ulusal hareket hızlı bir gelişme gösteriyor”** ibaresiyle Küzeydeki zorlu savaşımın üzerinden atlanıyor. Oysa, ne diğer parçaların tellalığı ve ne de klasik birtakım genellemeler, artık “karın doyurmuyor”. Ayrıca ulusal hareketin, tarihin derinliklerine uzanan kin ve nefretle yoğrulmuş köklü bir miras üzerinde yükseldiği; parçalar arasındaki etkileşimle birlikte geçmişten gelen yoğun bir birikimi yapısında taşıdığı ve günümüzde, bir bütün olarak sorunun uluslararası arenadaki boyutlarıyla daha bir ivme kazandığı biliniyor. Ve bu olgular, tek başına sürecin karakterini ya da “ulusal hareketin gelişme hızını” belirlemeye yetmiyor. Her parçanın özgül koşullarında, bu unsurların yanı sıra, mücadeleye boyut kazandıran diğer dinamiklerin de bilince çıkarılması gerekiyor.

Bu nedenle “Tevger”in, kendisi dışında da gelişse (ki, ‘Tevger’in başını çekenler bunu sindiremeye de bu bir gerçek), Kuzey Kürdistan zindanlarında, kırlarında ve şehirlerinde yürütülen zorlu mücadeleye bir “ad koyması” ya da en azından sözünü ettiği “hızlı gelişme”nin dinamiklerini ortaya koyması gerekirdi (10). Hem bu, Kürdistan'da yaşanan dinamik sürecin kavranması; hem de “Tevger”in de, bu süreçte yer almak “istediğini” bilince çıkarması bakımından gerekliydi. Ne var ki Kürdistan'daki dinamik süreçte radikal müdahalenin öngör-



düğü inanç, özveri ve güçten yoksun olan “Tevger”, buna da yanaşmadı ve yanaşmıyor. Çünkü, böyle bir yaklaşım bile, toplumun yapısında biriken muazzam devrimci potansiyeli görmeyi, mütevazî ve gerçekçi olmayı ve radikal güçlerle yan yana yürümeyi sindirmeyi gerektiriyor. Ki bu da, **şimdilik** “Tevger”de yok.

### *Ulusal Demokratik Cephenin İnşası Acil bir Görev; ama Ciddi Bir İştir*

Son 8 yılın en fazla tartışılan konusu, birlik ya da cephe sorunu oldu. Gerçi tartışmalar ve bu yolda atılan adımlar, kalıcı birliktelikler üretmedi; ama “olumlu” ve olumsuz yönleriyle yoğun bir deney birikimi yarattı. Olumsuzluklar, birlik sürecini bulandırmak, bunalımı derinleştirmek ve zaman kaybına neden olmakla birlikte, bazı olguları daha bir açığa çıkardı. Örneğin, birlik adına, geçmişe sünger çekilmek, statükolar korunmak, birlik ve cephe kavramları soysuzlaştırılmak istendi ve kitlelerin kabaran birlik eğilimleri sorumsuzca istismar edildi. Fakat bütün bunlara rağmen, geçmiş tartışıldı, tartışılıyor. Birbirine tutunarak yaşamlarını sürdürmek isteyenler, gelişen mücadele karşısında gündün güne gerilediler; inandırıcılıklarını yitirdiler. Kürdistan’da yaşanan hızlı ve dinamik süreç, cephe sorununun ciddiyetini daha bir bilince çıkardı. Birlik istem ve özlemleri istismar edilen kitleler, olup-bitenlerden çok şey öğrendi; kimin ne dediğine değil, kimin ne yaptığına veya ne yapmak istediğine bakma noktasına geldi.(11) Ayrıca pratik yaşam karşısında işlevsiz kalarak dağılan birlikteliklerin taşıyıcılığını yaptığı olumsuzluklar, bunlara kaynaklık eden anlayışların teşhirini kolaylaştırdı. Dolayısıyla doğru yaklaşımları ve **geniş cephe taktiklerini** güçlendirdi.

Diğer yandan, sömürgeci diktatörlük, dayattığı savaşa, vahşete, işkenceye, açlık ve işsizliğe rağmen, halkımıza boyun eğdiremedi. Yoğunlaştırılan sömürü, ekonomik-sosyal yapıdaki çarpık değişmeyi hızlandırdı; ulusal ve sınıfsal çelişkileri daha bir keskinleştirdi. Sömürge zıندانlarında yükseltelen direniş, tutuklu ailelerini sararak gelişti. Cezaevleri, teslimiyet ve ihaneti gerileterek önemli direniş

odaklarına dönüştü. Faşist rejimin tüm entrikalarına rağmen direniş devam ediyor. Meşru bir zeminde başlayan silahlı mücadele, sömürgeci TC ile halkımız arasına kalın kin ve nefret duvarları örüyor. Urfan Alparıslan (Serdar Ararat), Mahsum Korkmaz (Ağit), Kazım Çelik gibi büyük komutanların ve yüzlerce isimsiz kahramanın akıtılan kanları, tarihin derinliklerinden süzölüp gelen direniş geleneğimize yeni bir öz katıyor. Ve günümüzdeki silahlı mücadele böyle bir gelenek üzerinde gelişiyor.

Sorunun tarihi ulusal ve uluslararası boyutlarıyla bileşen bu dinamikler, faşizmin açmazını derinleştirmek ve sömürgeciliğın temellerini sarsmakla kalmıyor; toplumumuzun yapısında, patlamaya hazır muazzam bir devrimci birikim yaratıyor. Dayatılan depolitizasyonu, umutsuzluğu ve çürümeyi parçalamaya kaynaklık eden bu birikim, aynı zamanda geleceğın fırtınalarına ebelik edecek güçlü bir moral kaynağı oluşturuyor; ulusal demokratik cephenin inşası için elverişli koşullar yaratıyor. Ayrıca, toplumumuzun her kesiminde görülen hareketlenmenin, kendisini farklı öz ve biçimlerde de dışa vursa, gelişen zorlu mücadelenin, artık yeni yenilgilere tahammülü yok. Ulusal demokratik cephenin inşası, bugün dünden daha acil bir görev olarak önümüzde duruyor.

Ancak, sorunun ivediliğine, oluşın elverişli koşullara ve birlik yolunda atılan adımların yarattığı zengin deney birikimine karşın, cephe meselesi ciddi bir şitir. Yangından mal kaçırma anlayışıyla, birbirine tutunarak yaşamaya çalışmanın “örtüleri” ile ya da Kuzey Kutbu’ndan Kürdistan’a bayrak sallamayla, bu işin üstesinden gelinemez. Çünkü, bağımsız, özgür ve demokratik Kürdistan’ı yaratma mücadelesinde motor işlevi görecek siyasi bir yapılanmanın (cephenin), ülke zemininde yürütölen kavganın ön saflarında yer alması; ya da en azından, ülkedeki sıcak havayı teneffüs etmesi gerekir. İkincisi, ulusal kutuluş, özünde değışik sınıf ve tabakaların eseridir. Cephe hareketi, bunu doğru kavramak, mesafeleri katederken farklı çıkarları uyum içine sokmak, kararlı adımlarla çelişkileri çözmek zorundadır. (12) Bu ikincisi ise, her şeyden önce, ülkemizdeki hızlı değışmenin eskittiğı anlayışları, dar grupçuluğu ve sekterliğı aşmayı, ulusal hareketin değışik kesimlerini ve farklı mücadele biçimlerini ortak bir potada “eritebilecek” esnekliğe, gerçekçiliğe ve mütevaziliğe sahip olmayı gerektiriyor.

Eğer ulusal kurtuluşçu güçler, yedikleri “zılgıt”lardan ders çıkarmak istiyorlarsa, cephenin ivediliği, cephe olayının ciddiyeti ve bunun öngördüğü özverinin boyutları, bütün açıklığıyla orta yerde duruyor. Yok; kimileri hâlâ Kuzey Kutbu’ndan vatani kurtaracaklarında ve reformist anlayışlarına uygun örgüt, grup ve kişilerle “dükkan” kurmakta ve de öyle kalmakta ısrar ediyorlarsa (ki, ‘Tevger’cilerin çoğunluğu bunda ısrar ettiler, ediyorlar) (13) o zaman radikal güçlere düşen görev, geniş cephe taktiklerini gündemde tutarak, bu işin öncülüğüne soyunmaktır.(14)

### **Açıklayıcı notlar:**

1- Heviya Gel, s. 13

2- C. Talabani, ABD gezisinde anlattıkları, “Amerikan’ın Irak’ta demokrasiyi teşvike devam edeceğini öğrendim” diyor ve şöyle devam ediyor: “egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeme geleneğinde olduklarını söylüyorlar. Ama insan hakları açısından özellikle Irak’ta endişeleri var.” (abç) (Cumhuriyet Gazetesi, 12.6.1988)

M. Barzani ve Irak Kürdistan cephesinin Türkiye’ye sundukları teşekkür mektupları.

3- “PKK ile Türkiye’ye karşı işbirliği yapmamızın nedeni, Türkiye hükümetinin bize karşı Irak rejimi ile işbirliği yapmasıdır.” (C. Talabani, Nokta Dergisi Yıl 6, s. 25)

4- Heviya Gel, s. 13

5- TSK MK Bildirisi, Ağustos-1988

6- Kürdistan devriminin politikasını yaratmaktan kastımız, dost ve düşman güçleri kalın çizgilerle birbirinden ayırmak; özgücü esas almak ve ulusal kurtuluşçu anti-emperyalist- demokratik bir çizgide derinleştirmek; parçaların çıkarlarını, Kürdistan devriminin çıkarlarına tabi kılmak ve “taktik ilişkileri” buna uyarlamak; ve bu ilkeleri yaşamın içinde denetleyebilecek ulusal bir organizasyonu inşa etmektir.

7- Dengê Welat, S. 1, s. 56

8- PKK daha baştan cephe çalışmaları dışında tutuldu. KUK meselesinde siyasi tercihler kullanıldı. TSK olarak bize de, yarı yolda program üzerine tartışma dayatıldı.

9- “Tevger” programı sayfa 32-33

10- Görüşmeler sırasında, hareketimiz, Kuzey Kürdistan’da yaşanan somut durumun tesbitini önerdi; sürecin karakterini tartışmada ısrarlı oldu.

11- Kuzey Kutbu’nda kurulan “Tevger”in yığınlar nezdinde itibar görmemesi, bu bakımdan ilginç bir örnektir.

12- A. Cabral, Son Konuşmaları, Teori Yay. s. 60

13- Bu ve siyasi kişiliksizliğin şekillendirdiği tablo, görüşmeler sırasında bütün yönleriyle açığa çıktı ve hareketimizin, “Tevger” çalışmalarından çekilmesini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

14- Benzer görevler, faşizme ve sömürgeciliğe karşı, Türkiye ve Kürdistan halklarının orak mücadelesinin örgütlenmesi bakımından da gündemdedir.

Tevger ile ilgili bu değerlendirme Aralık 1988 ile Nisan 1989 tarihlerinde çıkan Dengê Welat’ın 1. ve 2. sayılarında yayınlanmıştır.

## DBP VE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA!..

Kısa bir süre önce, “Devrimci Birlik Platformu”nun kurulduğu açıklandı. DBP’na da ebelik eden ve fakat özünde daha kapsamlı bir “birlik” amacını esas alan çalışmalara, başlangıçta örgütümüz de katıldı.

Çalışmalar, Kasım 1988 ortalarında başladı. Hareketimizin de içinde yer aldığı 4 örgüt, yaptıkları ilk toplantı sonucunda, Kürdistanlı ve Türkiyeli devrimci-yurtsever tüm örgütlere ve bazı politik çevrelere, aşağıdaki ortak çağrıyla çıkardılar.

### “ÇAĞRI

*“12 Eylül faşist darbesi, Amerikan emperyalizminin bölgemiz Ortadoğu’da sarsılan hakimiyetini sağlamak, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi ve Türkiye devrimci-demokratik hareketini ezmek, var olan ekonomik krizi geniş emekçi yığınların sırtına yıkmak ve içine düştüğü siyasi krize son vermek için geldi. Faşist generaller 12 Eylül darbesinin ilk yıllarında halklarımız üzerinde amansız bir baskı uygulayarak amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. Yüzbinler işkence tezgahlarından geçirildi, darağaçları kuruldu, Kürdistan’ı bir boydan bir boya zulüm ve vahşet sardı. DİSK kapatılırken Türk-iş’in tüm sendikal faaliyetlerine son verildi, öğretmen-öğrenci ve her türlü halk örgütlenmeleri kapatıldı, yasaklandı.*

*“Faşist cuntanın gelişen halk hareketlerini bastırıldığı, halkın devrimci örgütlerine ağır darbeler vurduğu bir dönemde direnmek, teslim olmamak, cezaevlerinde devrimci onuru korumak, dağınıklığı toparlamak başlıca görevdi. Faşist zulmün bu karanlığa karşı direniş ve mücadele çizgisi izleyen güçler bu dönemde yenilen darbelerin yaralarını sarmak*

ve devrimci mücadeleyi yeniden yükseltmek için adımlar atıldılar, halklarımızın kutsal davasını ayakta tutmayı sürdürdüler.

“1980-84 karanlık döneminde faşist generallerin halklarımıza giydirmek istediği önce Evren-Sunalp-Calp, daha sonra da Evren-Özal elbisesi dar geldi. Bir yandan Kürdistan’da zulme ve baskıya karşı gelişen ulusal kurtuluş mücadelesinin meşru bir zeminde başlayan silahlı mücadele ile daha bir ivme kazanması ve silahlı mücadelenin günümüze doğru aydınların giderek artan oranda mücadele sahnesine inmesi hakim güçlerin iç çelişkileriyle birleşince giydirilmeye çalışılan elbise sağdan soldan yırtılmaya başladı. Ülkemizde demokrasi gelmedi, faşist diktatörlük hala sürüyor. Ancak karanlık perdede gedikler açılmıştır. Bu gedikler de her geçen gün büyümektedir. Faşizmin temelleri aşınmaktadır.

“Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Buna bağlı olarak halklarımızın mücadelesi ve devrimci örgütler bu yeni dönemin görevleriyle karşı karşıyadır. En başta sekiz yıldır toplumda ortaya çıkan muazzam devrimci değişiklikleri görmeliyiz. Özelde Kürdistan’da sürdürülen silahlı mücadelenin, genelde işçi-emekçilerle birlikte tüm toplum kesimlerinin kavgasının toplumda yarattığı derin etki ve değişimleri kavramalıyız. Faşizmin sekiz yıldır baskı, terör, işkence dalgasına paralel olarak sebep olduğu pahalılık, işsizlik, açlık, sefalet, çürümüşlük ve en önemlisi de umutsuzluk gibi dinamitlerin toplumda muazzam bir devrimci potansiyel yarattığını görmeliyiz. Özcesi yıpranan faşist diktatörlük karşısında halklarımızın bağrında biriken dev gücü kavramalıyız. 1980’den önce bile, yasak olan “Kürt”, “Kürdistan”, “devrimci”, “komünist” gibi kavramlar, artık günlük gazete ve dergilerin, parlamento tartışmalarının değişmez konusu olmuştur. İnönü, Demirel, ve Ecevit, yüzde 35’lik oyla ayakta duran ANAP iktidarna ciddi bir alternatif oluşturamıyorlar. Bu partilerin en aktif üyeleri bile liderlerinin bir şey yapabileceğine inanmıyor. Egemen sınıf temsilcisi partiler için iktidar ateşten bir gömlek olmuştur.

“Halklarımızın kutsal davaları yolunda kavga veren bizler, bu yeni döneme denk düşen adımları atmakla yükümlüyüz. Faşist diktatörlüğe karşı halklarımızın devrimci iktidar alternatiflerini oluşturmak, ayrı kanallardan yürüttüğümüz kavgamızı iktidar perspektifiyle birleştirmek zorundayız. Kürt ulusunun ayrı devlet kurma hakkı dahil, kendi kaderini

tain hakkını gerçekleştirecek Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Türkiye’de halkın demokratik iktidarını gerçekleştirecek Demokratik Halk Cephesinden oluşan Birleşik Halk Cephesi faşist diktatörlüğe karşı halklarımızın alternatifidir. Elbetteki, böylesi bir cephe faşist diktatörlüğe karşı en geniş güçleri kapsamalıdır. Ve bu kolay olmayacaktır. Ancak, bu uğurda savaşanların bugünden birlikte atacakları adımlar, hayatın muhtelif alanlarında birlikte yapacakları işler, Birleşik Halk Cephesini yakınlaştıracaktır.

“Devrimci parti ve örgütler olarak bugüne kadarki bütün birlik deneylerini değerlendirerek olumlu yanlarını geliştirip, olumsuzluklardan dersler çıkarmalıyız. Geçmişte Türkiyeli ve Kürdistanlı örgütler arasında ilişkilerin zedelenmesine yol açan yanlış tutumlardan ders çıkarıp aşmalıyız. Rekabetçi, tasfiyeci, sekte, sıkça rastlanan çocukça tutumlardan uzak, demokratik ilişkilere dayalı, ideolojik farklılıkların varlığını kabul ve bunlara tahammül eden demokratik bir platform oluşturmalıyız. Küçük meseleleri büyütme, büyük idealleri olanların tavrı değildir. Devrimimiz tek bir partinin değil, Türkiye ve Kürdistan halklarının ve onların devrimci-ilerici örgütlerinin eseri olacaktır. Bir araya gelen devrimci örgütler olarak görevimiz dogmatiklikten, kopyacılıktan, basmakalıpçılıktan uzak, yaratıcı ve kendi gerçekliğimize uygun, başta kendi özgücüne güvenen, değişik alanlarda her türlü mücadele biçimini başarıyla uygulayan bir birlik oluşturmak olmalıdır.

“Bu çağrımız bir başlangıçtır. Ve kimseye kapalı değildir. Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesi ile Türkiye demokratik halk devrimi mücadelesinin birlikte yürütülmesine inanan her örgüt yer almalıdır diyoruz. Ayrıca faşist diktatörlüğü yıkma mücadelesinde Arap, Çerkez, Laz ve diğer ulusal azınlıklar üzerindeki baskılara karşı çıkma kavgasında birlikte olmak isteyen herkes yer almalıdır diyoruz. Ev sahibi, misafir yoktur; herkes ev sahibidir. Türkiye ve Kürdistan hepimizin vatanıdır. Örgütlerin kendi tarihlerine uygun olarak meşrep ve üsluplarının farklı olması, ortak mücadele etmemize engel olamaz, olmamalıdır. Herkesin mücadele yol ve yöntemlerine saygımız vardır, kimseden illa silahlı mücadele vermesini istemiyoruz. Ancak herkes de bizim kendi mücadele metodlarımıza saygı göstermelidir. Kürdistan’da vahşi bir savaş yürüten Evren-Özal’la anlaşmamızı, ABD ve NATO’ya düşmanlığımızdan vazgeçmemizi, emperyalizme karşı olmaktan vazgeçmemizi -velev ki, bu

*AT emperyalizmi de olsa- kimse bizden istememelidir. Bu çerçevede, halklarımızın katili ve düşmanı Evren-Özal'la uzlaşma çabaları ve girişimlerini mahkum ediyoruz.*

*“Birleşik cepheye giden böylesi bir demokratik platform, başlangıçta ortak bir yayın faaliyetıyla ve muhtelif mücadele alanlarında eylem birlikleriyle başlayabilir, giderek demokratik ve siyasi ortak örgütlenmelerle sürebilir. Şu anda düşünemeyeceğimiz çeşitli zenginlikte halk örgütlenmeleri ve birlikleri yaratılabilir. Bugüne kadarki çeşitli birlik ve ortak yayın çabalarının yaşadığı sorunlar bizleri ürkütüyor. Olumsuzluklardan dersler çıkarıp yeni bir ruhla mücadelenin eriştiği olgunluğa denk düşen bir yaklaşımla her türlü engeli devrimci bir şekilde aşabilmeliyiz.*

*“Kavagamız büyük, mücadelemiz onurludur. Evren-Özal çetesini ve temsilcisi oldukları egemen sınıflar iktidarını Türkiye ve Kürdistan halklarının sırtından söküüp atmak için, toplumda biriken muazzam devrimci potansiyeli açığa çıkarmak, halklarımızın ortak kavgasında devrimci alternatifini oluşturmak için gücümüzü ve mücadele metodlarımızı ortak bir kanalda birleştirelim. Türkiye ve Kürdistan halklarını, ulusal azınlıkların zengin kültür ve tarih miraslarına uygun olarak Orta-Doğu'da ABD emperyalizminin ve gericiliğinin tahakkümünden kurtarıp layık oldukları onurlu yere yükseltelim.*

*“Bu çağrımızı bütün parti, örgüt, çevre ve kişilerin samimiyet, cidiyet ve sorumlulukla değerlendirmelerini bekliyoruz. Son sekiz yıldır halklarımızın çektiği acılar, yüce amaçlar için devrimci mücadelede şehit düşen yoldaşlarımızın şerefli anısı, işkence odalarında zulüm gören yüzbinlerce devrimcinin çektiği çile her zamankinden fazla bizden böyle bir sorumluluk istiyor. Bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ve ortak iş yapmanın öngördüğü her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.*

*Kasım 1988”*

Çağrını yapan örgütler:

PKK Partiye Karkeren Kurdistan

SVP Sosyalist Vatan Partisi

TKP(B) Türkiye Komünist Partisi (Birlik)

TSK Tevgera Sosyalista Kurdistane



Görüldüğü gibi çağrı, birlik sürecinde yeni bir adım olmanın ötesinde, kapsamı, hedefleri, esnekliği ve yeni bir dönemin kapılarını aralamak isteği bakımından tarihi bir anlam ifade ediyor.

Bununla birlikte bu, sadece ilk bir adımdı; uygunluk, sorumluluk, sabır ve özveri isteyen yeni adımlarla geliştirilmeye muhtaçtı. Ve bunun kolay olmayacağı, daha başından belliydi. Çünkü her şeyden önce, sorumluluk ve özverinin tüm taraflarca ortaklaşa paylaşılması gerekiyordu.

Ne var ki çağrımızın muhatabı olan örgütler bu sorumluluğu göstermediler. Kimileri (örneğin TKPB ve onun yörüngesinde bulunan örgütler), nesnel konuları itibarıyla çağrımıza olumlu bir yanıt vermediler. Ki bu, pek de şaşırtıcı değildi. Kimileri samimi ve ciddi bir yanıt vermediler ya da “kaçamak” yaptılar. Kürdistanlı örgütler ise, genelde açık olumsuz bir tutum takımadılar; ancak oyalayıcı davrandılar ve bu işi ağırdan aldılar.

Çağrını yapan örgütler olarak, olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Bu durum, özellikle SVP ve TKP(B)’nin aceleci eğilimlerini daha da kamçıyordu. Aralık ve Ocak ortalarında yaptığımız iki ayrı toplantıda da, hemen çıkış yapma eğilimi kırılmadı. Tersine giderek egemen olmaya başladı. Oysa, çağrını yapan örgütler olarak, sabırlı olmak; çağrımızın takipçisi olmak ve en azından “kaçamak” yapan ya da oyalamacı davranan örgütlerin açık ve kesin tutumlarını öğrenmek zorundaydık. Toplantılarda da bunu ısrarla belirttik. Ancak bu tutumumuz kabul görmedi.

İkincisi, benzer bir yaklaşım “Platform Deklerasyonu”nun hazırlanmasında da kendisini gösterdi. Öyle ki, asgari müştereklerde çakışan ortak hedeflerin tesbiti yerine, dar ve sığ belirlemelerde ısrar edildi. Ve üç “ayrı” (!) metin üzerinde yapılan tartışmalarda arpa boyu mesafe alınamadı. Her defasında aynı belirlemeler gündeme getirildi ve ortak asgari tesbitlere varmamız engellendi.

İşte, bu nedenlerden ötürü, Kürdistan ve Türkiye ölçeğinde ayrı ayrı cephe ve daha sonra bu iki cepheden oluşacak Birleşik Halk Cephesini örmeyi amaç edinen söz konusu tarihsel adım dumura uğradı. Ve **son iki nedenden** dolayı da, örgütümüz, DBP’nun açıklanması öncesinde bu çalışmalardan çekilirdi.

Hiç kuşku yok ki yukardaki çağrıda ifadesini bulan tarihi adımın, özüne uygun bir şekilde geliştirilmemesi olumsuz bir durumdur. Ancak, bu ve benzer olaylar, Kürdistan'da en geniş güçlerin birliğini esas alan **ulusal kurtuluş cephesinin** inşası konusunda ısrarlı olmamıza ve Türkiye devrimci-demokratik hareketiyle dayanışmayı geliştirmemize engel değildir. Tarihsel sürecin doğruladığı birlik politikamızda, ısrarlı ve kararlı olacağız; geniş cephe taktiklerini gündemde tutacağız.

Devrimci Birlik Platformu'nun bu kısa değerlendirmesi 1989 yılı Nisan ayında Dengê Welat'ın 2. sayısında yayınlandı.

## **BİRLİK YAKICI BİR İHTİYAÇTIR AMA CİDDİYET VE ÖZVERİ İSTİYOR!..**

Birliğin acil bir görev ve yakıcı bir ihtiyaç haline geldiği tartışma götürmüyor. Çünkü çanlar devrimci-yurtsever güçler ve halk olarak hepimiz için çalıyor. Ama işin ciddiyeti, bir türlü kavranamıyor ya da kavranmak istenmiyor.

Oysa birlik, ciddi bir iştir. Böyle bir işin üstesinden gelebilmek için, öncelikle ayrılıkların nedenlerini bilince çıkarmak ve “Nasıl Bir Birlik?” sorusunu yanıtlamak gerekiyor.

Sınıflı toplumlarda, değişik sınıfların kendi sınıf çıkarlarını yansıtan ideoloji ve politikalarıyla siyaset arenasında yer almaları, toplumsal gelişmenin bir yasasıdır. Kürt toplumu da, sınıflı bir yapı arz ediyor ve ayrılıkların bir nedeni burada yatıyor. Ki buna sadece doğal denebilir. İkincisi, ekonomik-sosyal, kültürel ve entellektüel gelişmesi baltalanmış ve çarpık bir gelişme süreci içine sokulmuş toplumlarda görülen geriliğin ve çarpıklığın ürettiği “yapay” ayrılıklardır. “Yapay” ayrılıkları bütün yoğunluğuyla yaşayan toplumumuzda, durum daha karmaşık bir hal alıyor.

Öyle ki, sınıfsal çıkarlara dayalı doğal ayrılıklar kadar yapay ayrılıklar da, ulusal çıkarlar etrafında birleşmenin önüne engel olarak çıkıyorlar. Hatta bazen “yapay” ayrılıkları besleyen gerilik, hazımsızlık, dar görüşlülük, birbirini kabullenmeme, faydacılık, sekterlik ve “kardeş kavgası” gibi unsurlar, doğal ayrılıkları keskinleştiriyor, gölgeliyor ve zaman zaman belirleyici hale geliyorlar. Güney Kürdistan’lı yurtsever güçler arasında yıllarca süren çatışmalar UD, Hevkari, Sol-Birlik, Tevger vb. Birlik deneyimlerine ebelik eden bölücü tasfiyeci mantık ve tasfiyeciliğin şiddetle tasfiyesi yeltenişleri, bu durumu, bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Birlik zeminini biçimlendiren doğal ve “yapay” ayrılıklar, işin ciddiyetini bilince çıkarmakla kalmıyor; “Nasıl Bir Birlik?” sorusuna da doyurucu bir yanıt getiriyor. Birlik sürecini, basitten karmaşığa doğru örmek gerekiyor. Bu ise, ulusal bir cephenin inşasını ön plana çıkara-

riyor. Ulusal cephenin öne çıkan bir görev olmuş olması, siyasi birlik çalışmalarını yadsımıyor. Ama kimilerinin yaptığı “Birlik toplantıları”na özenerek ikincisini birincisinin önüne koymak, sorunu tersten çözümlenmek anlamına geliyor.

Birlik sorununu tersten çözümlenmeye çalışmak, ülkemiz koşullarında yan gelip yatmak ya da en azından oyalanmak anlamına geliyor. Oysa ülkemizde sıcak bir savaş ortamı yaşanıyor. Devrimci süreç ve tarihimizin ibret verici dersleri, ulusal kurtuluştan yana olan güçleri, yurtsever kuruluş ve kişileri, dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek adımlar atmaya davet ediyor. Zamanla yarışmak gerekiyor.

Doğal ayrılıkların ortak paydalarını bulmak; strateji farklılıkları arasında eşgüdüm sağlamak; “yapay” ayrılıkları, sorumluluk ve özveriyle aşma; ve ULUSAL CEPHE’nin inşası yolunda somut adımlar atmak gerekiyor.

ULUSAL CEPHE’nin inşası acil bir görevdir; ama ciddiyet ve özveri istiyor.

Bu yazı ülkede çıkan Vatan Güneşi dergisinin Kasım 1989 tarihli 3. sayısında yayınlanmıştır.